

Ταρζάν - φιγούρας!
Χρειάζεται κάτι άλλο;

 ναζητοῦσαν ἀρχηγό. Ὁ προηγούμενος τούς ἐγκατέλειψε. Εἶδε καὶ ἀπόειδε, ὅτι ὅλο καὶ κατεβαίνει τό ἐκλογικό του ποσοστό, κατάλαβε ὅτι κυβερνητική καρέκλα δέν θά ξανά-
βλεπε, καὶ ἔφυγε. Ἀφησε ὁρφανά τά μέλη τοῦ κόμματός του. Κι ἐκεῖνα ἀναζήτησαν
καινούργιο «πατερούλη», νά σύρη τό κόμμα σέ σαρωτικές νίκες! Καὶ κάποιος μυστικά τούς
εἶπε, ὅτι... ύπάρχει τέτοιος χαρισματικός ἀρχηγός!

- Θέλησαν νά μάθουν, ἀπό ποῦ ἔρχεται. Ἀπάντησις: «**Από τό πουθενά**».
- Ἔψαξαν γιά τή σχέσι του μέ τήν Ἑλλάδα, καὶ διαπίστωσαν πώς μέ τήν ἑλληνική γλῶσσα δέν τά πάει καλά. **Ἀμερικάνικα** ὄπωσδήποτε ξέρει.
- Ρώτησαν γιά τό ἥθικό του ποιόν, καὶ πληροφορήθηκαν, ὅτι καυχᾶται γιά τή διαστροφή τῆς φύσεώς του, γιά τό ὅτι εἶναι **όμοφυλόφιλος**.
- Ἀναζήτησαν τήν οὐκογένειά του καὶ τόν εἶδαν παντοῦ καὶ πάντοτε μέ τόν «κολλητό» του, ὅχι φυσικά φίλο του, ἀλλά σύζυγό του, **μέ τόν ἄντρα του** (ἄντρας μέ ἄντρα «παντρεμένοι» στήν Ἀμερική μέ «σύμφωνο συμβίωσης»)!
- Ρώτησαν γιά τίς ἀγάπες του, καὶ τόν εἶδαν ἀγκαλιά **μ' ἔνα σκύλο**.
- Τοῦ ζήτησαν νά μιλήσῃ γιά τό πολιτικό του πρόγραμμα. Δέν τό ἔχει ἀκόμα σκεφτῆ!
- Τοῦ πρότειναν νά δώσῃ μία συνέντευξι γιά νά δοῦνε τί πολιτική θ' ἀκολουθήσῃ. Ή σιωπή του πρός ἀπάντησί μας.
- Καὶ ὅμως αὐτόν τόν **ἄγνωστο Χ**, αὐτόν τόν **ἔξωγήνιο**, τόν κύριο ἀπό **«τό πουθενά**», τόν κυριολεκτικά **ἀλεξιπτωτιστή**, τόν **νεαρό γόη**, πού γιά ἔνα μόνο νοιάζεται, γιά τήν **«εἰκόνα**», γιά τή **φιγουρίστικη λάμψη** τοῦ προσώπου του, αὐτόν πού **ἔξήγγειλε** δύο πράγματα, τό ἔνα ὅτι θά καταργήσῃ τό Στρατό (!!!), καὶ τό ἄλλο ὅτι θά σπάσῃ τίς σχέσεις κράτους καὶ Ἐκκλησίας, αὐτόν τόν **ἄσχετο** μέ ὅτι εἶναι ἑλληνικό, αὐτόν τό κόμμα τῆς ἀντιπολιτεύσεως, τόν ψήφισαν ἀρχηγό τους!
- Η ἐκλογή του θυμίζει τήν παραβολή στήν Π. Διαθήκη γιά τήν **ράμνο** (ἀγκαθιά). Αὐτήν διάλεξαν γιά βασίλισσά τους ὅλα τά δέντρα τοῦ δάσους (Κριτ. θ' 14-15).
- Τοῦ εἶπαν ὅτι εἶναι **ἐπικουνωνιακός**, ὅτι σαγηνεύει μέ τά **«κόλπα** του. Καὶ τό πίστευσε. Καὶ πῆγε σέ ἔνα σχολεῖο **ΑμεΑ**, μέ παιδιά ἀνάπτηρα. Κι ἔκανε δύο ἀγενέστατα λάθη. Τό ἔνα: Σέ παιδιά ἀκινητοποιημένα σέ καροτσάκια, αὐτός μπῆκε στο σχολεῖο του μέ θεαματική φιγούρα, περιώντας... κάτω ἀπό τά κάγκελλα!
- Τό ἄλλο: Ὡς νεοκλεγέντα ἀρχηγό κόμματος τόν **ύποδέχτηκε** ἡ ἀρμόδιος καὶ γιά τό σχολεῖο αὐτό **ύφυπουργός Παιδείας** κ. Δόμνα Μιχαηλίδου. Κι ἐκεῖνος, γιά νά δείξῃ περιφρόνησι στήν ἀρμόδιο **ύφυπουργό**, φρόντισε νά τήν **ἔξαφανίσῃ** ἀπό τό σχετικό βίντεο! Θαυμάστε οὖησι ἀρχηγοῦ κόμματος.
- Η ἀξιωματική ἀντιπολίτευσις δέν ἔχει «ρετάλια». Ἐχει στούς κόλπους της καὶ σοβαρούς πολιτικούς. Θά ἀνεχθοῦν νά τούς κυβερνᾶ **ἡ «ράμνος**»;