

**Ναυαγοῦν οἱ φτωχοί.  
Ναυαγοῦν καὶ οἱ μεγιστάνες.**

 α δύο ναυάγια ἀπασχόλησαν γιά πολύ τήν ἐπικαιρότητα. Τό ἔνα στή **Μεσόγειο**, στά ἀνοικτά τῆς Πύλου. Ἐγκληματίες δουλέμποροι σ' ἔνα ψαροκάϊκο, πού χωροῦσε τό πολύ δέκα ψαράδες, στίβαξαν 700 περίπον ἀνθρώπους! Καί σαρδέλες νά ἥσαν, δέν θά χωροῦσαν στό σάπιο καράβι τοῦ θανάτου.

● Οι ἐγκληματίες ποιοί; Δουλέμποροι τοῦ θανάτου. Ξεκίνησαν ἀπό τήν Αἴγυπτο. Ἐφτασαν στή Λιβύη. Σέ κάθε σταθμό εἰσέπρατταν ἀπό καθε δυστυχισμένο φτωχαδάκι τό ποσόν τῶν 6.000 εὐρώ. Τα γυναικόπαιδα τάσπρωξαν στό ἀμπάρι καί τά κλείδωσαν, καί τούς ἄντρες τούς ἄφησαν στό κατάστρωμα, νᾶναι τόσο στριμωγμένοι μεταξύ τους, ὥστε νά μή μποροῦν νά κάνουν ἔνα βῆμα ἢ νά σηκώσουν λίγο τό χέρι τους.

● Τό ταξίδι τοῦ θανάτου μέσα στό σάπιο ψαράδικο ξεκίνησε γιά τήν Ἰταλία, ὅπου νόμισαν οἱ δυστυχισμένοι «τουρίστες» τοῦ θανάτου ὅτι θά συναντοῦσαν τόν ἐπίγειο παράδεισο!

Ἄνοικτά τῆς Πύλου ἄρχισε ἡ τραγωδία τοῦ ναυαγίου. Τό σαπιοκάραβο βρέθηκε μέ χαλασμένες τίς μηχανές. Μερικοί ἄντρες ζητοῦσαν νά ἐπιστρέψουν στή Λιβύη, νομίζοντας ὅτι θά σωθοῦν. Μά τό σαπιοκάραβο δέν ἔκανε οὔτε μπρός οὔτε πίσω. Τό μόνο πού μποροῦσε ὁ καπετάνιος νά κάνη, ἥταν νά ζητήσῃ βοήθεια ἀπό παραπλέοντα πλοῖα καί ἀπό τό **Λιμενικό** τῆς Ελλάδας, μιά πού τό σημεῖο πού σταμάτησε ἀνῆκε σέ ἐλληνικά ὕδατα. Ὁ καπετάνιος ἥταν ἄφαντος, ἀφοῦ εἶχε κλειδωθῆ στήν καμπίνα του, γιά νά μή τόν σκοτώσουν οἱ ἔξαγιωμένοι καί ἔξαθλιωμένοι λαθρομετανάστες.

● Καί ὅχι μόνο αὐτό: Οι «μπράβοι» τῶν δουλεμπόρων πῆραν ἐντολή νά ξυλοκοποῦν ἄγρια τούς ἐπιβάτες πού ζητοῦσαν νά ἐπιστρέψουν στή Λιβύη.

Καί ὅχι μόνο αὐτό: Στίς προτάσεις τοῦ Ἐλληνικοῦ Λιμενικοῦ καί ἄλλων πλοίων νά παράσχουν βοήθεια, οἱ κακοποιοί δουλέμποροι ἀντέτασσαν ἄρνησι.

Καί ὅχι μόνο αὐτό: Στήν προσπάθεια τοῦ Ἐλληνικοῦ Λιμενικοῦ καί ἄλλων πλοίων νά ρίξουν «κάβους» γιά νά συγκρατήσουν τό ἔτοιμο γιά καταποντισμό σκάφος, οἱ ἐγκληματίες δουλέμποροι ἔκοβαν τούς «κάβους».

● Παρ' ὅλα αὐτά οἱ Ἐλληνες, μέ τήν γενναιότητα καί γυνησιότητά τους κατάφεραν νά διασώσουν περί τούς 100 ναυαγούς, ἐνῶ συγχρόνως περισυέλεξαν 80 πτώματα. Καί ὅλα αὐτά μέ αὐτοθυσία καί μέ ἐγκληματική ἀντίδρασι τῶν δουλεμπόρων.

● Λέγεται, ὅτι ἀν ὁ «ἔξαφαινισμένος» καπετάνιος καί οἱ «μπράβοι» του δέχονταν τήν προσφερομένη βοήθεια ἐλληνικῶν καί ξένων σκαφῶν, πιθανόν νά σώζονταν τά γυναικόπαιδα πού μόνο ἀναπνοή τούς εἶχε ἀπομείνει στό κλειδωμένο βρώμικο ἀμπάρι. Δυστυχῶς τό σαπιοκάραβο πῆρε ἀπότομη κλῆσι καί **βυθίστηκε** «αὐτανδρό» σέ 4.000 μέτρα βάθος. Περίπου 600 ἄνθρωποι, παιδιά τοῦ Θεοῦ, γυναικόπαιδα, πνίγηκαν, γιατί ἔτσι τόθελε ἡ **ἐγκληματικότητα** τῶν δουλεμπόρων, ἡ ἀπληστη **φιλαργυρία** τους, ἀλλά καί ἡ ἀδιαφορία ἐν πολλοῖς τῶν λεγομένων «πολιτισμένων» εύρωπαιών.

● Τό μόνο φωτεινό σημεῖο στήν ὅλη κατασκότεινη θαλάσσια τραγωδία στάθηκε τό **Ἐλληνικό Λιμενικό**, καί γενικώτερα ἡ θαλπωρή τῆς Ελλάδος στούς ἐπιζήσαντες ἀδελφούς μας.

● Γιά τό πρῶτο ναυάγιο **θρῆνος** καί κοπετός. Γιά τό δεύτερο; Ναί, εἶχαμε καί δεύτερο ναυάγιο. Κάπου μεταξύ Καναδᾶ καί Ήνωμένων Πολιτειῶν. Πνίγηκαν 5 ἄντρες. Δέν ἥσαν φτωχαδάκια. Ἡσαν **μεγιστάνες τοῦ πλούτου**. Δέν στιβάχτηκαν σέ σαπιοκάραβο γιά μιά καλύτερη «μοῖρα». Σπατάλησαν ἑκατομμύρια δολλάρια γιά νά κατασκευάσουν ἔνα πολυτελέστατο **βαθυσκάφος**. Σκοπός τους ὅχι ἔνα συνηθισμένο ταξίδι, ἔστω καί εἶδος μικροκρουαζιέρας. Σκοπός τους νά βυθιστοῦν στά 4000 μέτρα γιά νά δοῦν σάπια ἀπομεινάρια ἀπό τό ναυάγιο τοῦ **Τιτανικοῦ**, πού συνέβηκε τό 1912.

Πρός τιμήν μάλιστα τοῦ βυθισμένου «ύπερήφανου» **Τιτανικοῦ**, ὧνόμασαν καί τό δικό

τους βαθυσκάφος «Τιτάν». Μόνο που ό «Τιτάν», καίτοι τιτάν, και ἔξωπλισμένος μέ τά τελει-  
ότερα ἡλεκτρονικά μέσα, ἀποδείχτηκε ἀδύναμο «ψαράκι».

● Τήν ὥρα, πού λαοί τῆς γῆς πεθαίνουν ἀπό τήν πεῖνα καί 29.500 παιδάκια καθημερινά σ'  
ὅλο τόν κόσμο πέφτουν σάν σπουργιτάκια στή γῆ καί πεθαίνουν, γιατί δέν ἔχουν λίγα σπό-  
ρια ρύζι, αὐτοί, ό καθένας τους, πλήρωσαν 250.000 εὐρώ ώς εἰσιτήριο γιά τή **βουτιά τοῦ θα-  
νάτου**.

● Ψάχνατε γιά λείψανα τοῦ «Τιτανικοῦ» καί βρήκατε τόν «λεβιάθαν» τοῦ θανάτου! Τα-  
λαιπωροί πλούσιοι! Πρίν ναυαγήσετε γιατί εἴχατε περιέργεια γιά τόν παλαιό «Τιτανικό»,  
εἴχατε ναυαγήσει «περί τήν πίστιν καί τήν ἀγάπην».

● Ἐνῶ δέν μποροῦμε νά θρηνήσουμε γιά τήν αὐτοκτονία σας, θρηνοῦμε γιά τήν παιδο-  
κτονία καί γυναικοκτονία στό ναυάγιο κοντά στήν Πύλο. «Ἄναπανσε, Κύριε, τίς ψυχές τῶν  
πάμφτωχων δούλων σου!»