

**Zῶα; Νά τ' ἀγαπᾶτε!  
Τά ζωντανά ἔμβρυα; Νά τά σφάζετε!**

**Ἔ**ν θά παύσουμε νά φωνάζουμε: «Τά παιδιά θέλουν νά ζήσουν!»! «Τά ἔμβρυα εἶναι ζωντανές ύπάρξεις!»! «Οἱ ἀμβλώσεις εἶναι ἐν ψυχρῷ δολοφονίες!»! Γνωρίζουμε ότι ή φωνή μας πινγεται μέσα στίς ἔξαλλες κραυγές τῶν κτηνωδῶν ἀνθρώπων, που θεωροῦν νομικό πολιτισμό τή νομιμοποίησι τῶν ἐκτρώσεων! Γνωρίζουμε ότι οἱ ἐκτρώσεις καί στόν τόπο μας ὅχι μόνο ἐπιτρέπονται, ἀλλά καί ἐπιδοτοῦνται! Γνωρίζουμε ὅμως καί τό ἄλλο: Οἱ Ήνωμένες Πολιτεῖες εἶναι πολύ πιό καθυστερημένες ἀπό τήν Ενωμένη Εὐρώπη!!! Ἡδη καί ἐν ὅψει τῶν Προεδρικῶν ἐκλογῶν ύπαρχουν ύποψήφιοι γιά τό χρῖσμα, που ἔχουν ταχθῇ ἐναντίον τῶν ἀμβλώσεων.

• Ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, σέ μεγάλη μερίδα πληθυσμοῦ, πιστεύουμε ότι ἀξία δέν ἔχουν πλέον τά παιδιά. Ἀξία ἔχουν τά σκυλιά, τά γατιά, τά φίδια, οἱ φάλαινες, οἱ ἀρκοῦδες! Ὁταν βέβαια κάποιο βρέφος ξεχαστῇ σέ αὐτόκινητο καί βρεθῇ νεκρό, ὁ δημοσιογραφικός θόρυβος κρατεῖ γιά πολλές ἡμέρες. Καί φυσικά ὅλοι συμφωνοῦν, ότι ή ζωή ἐνός παιδιοῦ εἶναι ἀνεκτίμητη.

• Ἐκεῖ που η «ἐλίτ» τῆς διαστροφῆς καί τῆς διαφορᾶς καί τῆς κτηνώδους συμπεριφορᾶς δέν συμφωνεῖ, εἶναι στήν ἀξία τοῦ βρέφους, ὅσο βρίσκεται κρυμμένο στήν ἀγκαλιά τῆς κυήσεως. Ὁλοι οἱ «πολιτισμένοι» ἀνανδροὶ ἐπιτίθενται ἐναντίον τοῦ ὀδυνάτου! Ὁλοι οἱ ἀπάνθρωποι καί σκληροτράχηλοι ὅχι μόνο ύποστηρίζουν τό σφαγιασμό τοῦ ζωντανοῦ παιδιοῦ, που ώς ἔμβρυο μεγαλώνει στό θαῦμα τῆς μήτρας, ἀλλά καί διαδηλώνουν ώς καταξίωστι τοῦ... «πολιτισμοῦ» τόν φόνο τῶν παιδιῶν που πρέπει νά ζήσουν!

• Καί ὅχι μόνο η «ἐλίτ» τῶν κτηνωδῶν σφαγέων ἀνθρωπίνων ύπάρξεων χειροκροτεῖ τίς χιλιάδες ἀμβλώσεις (200.000) κάθε χρόνο στήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί στή ζυγαριά τῶν ἀξιῶν ἀνεβάζει τά ζῶα σέ πολύ ύψηλότερο ἐπίπεδο ἀπό τά ζωντανά κυοφορούμενα βρέφη.

• Στήν ἑφημερίδα «Καθημερινή» (φ. 13 Ιουνίου 2023) δημοσιεύτηκε ἄρθρο μέ τίτλο «Κακοποίηση ζώων καί πολιτικοί». Ἡ συντάκτης του σημειώνει μεταξύ τῶν ἄλλων: «Κατά τή διάρκεια τῆς μακρᾶς προεκλογικῆς περιόδου ἀπουσίασε όποιαδήποτε ἀναφορά γιά τήν προστασία τῶν ζώων καί τή λήψη μέτρων γιά τά βελτιωθεῖ ἡ ἀθλία εἰκόνα τῶν κακοποιήσεων, που ἐκθέτει τή χώρα μας διεθνῶς καί προσβάλλει κάθε ἀνθρώπο που σέβεται τόν ἑαυτό του....

... Ἐπί τέλους! Ἡ Ἑλλάδα δέν μπορεῖ νά τείνει νά εἶναι χειρότερη ἀπό βαλκανικές χῶρες, που εἶχαν τεράστιο πρόβλημα καί προσπαθοῦν νά τό ἀντιμετωπίσουν. Δέν γίνεται κάθε μέρα περιστατικά βίας καί θανάτωσης ζώων νά μᾶς κάνουν νά ντρεπόμαστε. Ἡ πολιτική ἔχει τήν εὐθύνη νά ἀλλάξει αὐτή ἡ εἰκόνα τῆς βαρβαρότητας. Καί οἱ πολιτικοί ὅλων τῶν κομμάτων ἀς κριθοῦν καί γι' αὐτό τό σοβαρό θέμα....»

• Στ' ἀλήθεια! Εἶναι τό θέμα τοῦ τραυματισμοῦ ἐνός ζώου τόσο βάρβαρο, ὥστε νά ξεπερνᾷ τή φρικτή βαρβαρότητα, που ὄπλιζει τά ίατρικά ἐργαλεῖα νά σφάζουν καθημερινά 900 ζωντανά παιδιά μέ τίς ἐκτρώσεις; Σιγά-σιγά η ὄλη εὐαισθησία τῶν Ἑλλήνων θά ἔξαντληται στόν πόνο ἐνός ζώου, ἐνός ἀγριόσκυλου, ἐνός λύκου, ἐνός φιδιοῦ!

• "Οσο γιά τά παιδιά, τά ἀγγελούδια που ἐτοιμάζονται μέσα στή μητρική σκηνή τους γιά τό φτερούγισμα τῆς ζωῆς, αὐτά εἶναι γιά... πολτοποίησι!"

• Καλή εἶναι, κ. Μητσοτάκη, η σκέψις σας γιά ἵδρυσι τήν Υπουργείου Οἰκογενείας. Ἀλλά πρῶτα πρέπει νά κλείσουν τά σφαγεῖα τῆς παιδοποίες (ἀμβλώσεις-ἐκτρώσεις). Φοβόμαστε, ότι θά σᾶς προλάβουν οἱ «ζωόφιλοι». Θά ἀπαιτήσουν ἵδρυσι τήν Υπουργείου προστασίας σκυλιῶν καί φιδιῶν.

• Ό Θεός νά μᾶς λυπηθῇ γιά τό κατάντημά μας!