

Κάποιος μᾶς παρακολουθεῖ!

Τὰ ηλεκτρονικά μέσα εἶναι **ἐνημερωτικά**. Μαθαίνεις εἰδήσεις. Εἶναι **ἐκπαιδευτικά**. Μαθαίνεις χρήσιμες πληροφορίες γιά κάθε γνωστικό ἀντικείμενο καί ἐπιστημονικές προόδους. Εἶναι καί **διαστροφικά**. Ἐμφανίζουν αἰσχρές εἰκόνες, φωτογραφίες καί παραστάσεις, ἀνώμαλες σκηνές καί προβάλλουν καταστροφικές θρησκευτικές καί ἰδεολογίες. Εἶναι καί **παραπληροφορικά**. Τό κάθε εἰδησεογραφικό ψέμα τό ἐπενδύουν μέ τόν μανδύα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀλήθειας!

• Εἶναι καί **κατασκοπευτικά**. Πολύς λόγος τόν τελευταῖο καιρό γιά **ὑποκλοπές** συνομιλιῶν κυρίως πολιτικῶν προσώπων. Βέβαια, ὅποιος προσέχει μέ ποιόν συνομιλεῖ καί τί λέει, δέν φοβᾶται. Τό κακό ὅμως ἐν προκειμένῳ εἶναι, ὅτι ὑπάρχουν καί παράνομοι μηχανισμοί, πού παρακολουθοῦν ἀπόρρητες συνομιλίες. Καί ἀπόρρητες νοοῦνται οἱ συνομιλίες κυρίως γύρω ἀπό **ἐθνικά** ζητήματα ἢ θέματα τρομοκρατίας, ληστειῶν καί ἐγκλημάτων.

• Καλό θά εἶναι, τό θέμα τῶν τηλεφωνικῶν παρακολουθήσεων νά μή καταντήση τοξικό, φοβικό ἢ καί ἐκδικητικό. Καί κάτι ἄλλο: Νά μή γίνεται «ντόρος» γιά παρακολουθήσεις «στόν ἀέρα», δηλαδή **χωρίς συγκεκριμένα στοιχεῖα**.

• Ὅσοι εἶναι πιστοί χριστιανοί μία παρακολούθησι φοβοῦνται: Τό μάτι τοῦ **παντεπόπτη** Θεοῦ. Ὅσα μέτρα κι ἂν λαμβάνης γιά τή διάπραξι ἀμαρτίας, τό μάτι τοῦ Θεοῦ σέ βλέπει: «*Οὐδέν κρυπτόν ὃ οὐ γνωσθήσεται*» (Ματθ. ι' 28). • Ἐν προκειμένῳ δέν χρειάζεται νά καταφύγης σέ εἰσαγγελική ἀρχή ἢ στήν ἀρχή προσωπικῶν δεδομένων. Ὅλα τά **ἀρχεῖα** τοῦ κακοῦ ἑαυτοῦ μας σβήνουν τελείως μέ τή **μετάνοια** καί τήν **ἐξομολόγησι**.

• Προσοχή, λοιπόν! Ὅσο κι ἂν γλυτώσουμε ἀπό ἀνθρώπινες παρακολουθήσεις, θά ἔλθῃ ἡ ὥρα τῆς «ἐτάσεως», τότε πού θά φανερωθοῦμε ὅλοι ἐνώπιον τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ (Β' Κορ. ε' 10), τότε πού θά κρίνῃ «*ὁ Θεός τά κρυπτά τῶν ἀνθρώπων*» (Ρωμ. β' 10).

• Ὅλα στό φῶς! Αὐτό ζητοῦν ὅλοι. Ναί, ἀλλά τό φῶς τό ἀληθινό εἶναι μόνο ὁ Χριστός. «*Ὁ φαῦλα πρᾶσσαν μισεῖ τό φῶς καί οὐκ ἔρχεται πρὸς τό φῶς*» (Ἰωάν. γ' 20). Ὅταν λέμε, «**ὄλα στό φῶς**», δέν ἐννοοῦμε καί τά ἀναίσχυντα ἔργα. Ὑπάρχει καί ἡ ἀρετή τῆς ντροπῆς καί ἡ ἀρετή τοῦ σεβασμοῦ τοῦ προσώπου τοῦ ἄλλου.

• Ὅλα στό φῶς! Ὅχι στόν κρυφό ὑπόκοσμο. Ναί στήν ἀλήθεια καί στήν ἀρετή.