

Ἐπαγορεύεται τό Κατηχητικό!

Τό μεγάλο κακό δέν εἶναι οἱ γυναικοκτονίες. Δέν εἶναι οἱ παιδοκτονίες. Δέν εἶναι τά ναρκωτικά. Δέν εἶναι οἱ βιασμοί. Δέν εἶναι ἡ μαστροπεία ἀνηλίκων. Δέν εἶναι ἡ πορνογραφία. Δέν εἶναι ἡ καταρράκωσις κάθε ἠθικῆς ἀξίας. Δέν εἶναι ἡ ὑπογεννητικότητα. Δέν εἶναι οἱ κλοπές, οἱ διαρρήξεις καί οἱ ληστεῖες. Δέν εἶναι ὁ ἐκφυλισμός καί ἡ διαστροφή. Δέν εἶναι ἡ ἀπάτη καί ἡ αὔξησις τῆς ἐγκληματικότητας. Δέν εἶναι ἡ ἐκμετάλλευσις καί ἡ ἀλητεία ἀνηλίκων. Δέν εἶναι ὁ ἄτιμος πλουτισμός. Δέν εἶναι ὁ λεσβιασμός καί ἡ ὁμοφυλοφιλία. Δέν εἶναι ἡ διάλυσις τῆς οἰκογένειας. Δέν εἶναι ἡ ἐξαγρίωσις τῶν ἀνθρώπων....

• Τό μεγάλο κακό ξέρετε ποῖο εἶναι; Τό **Κατηχητικό!** Κυνηγήστε τό Κατηχητικό! Ἐμποδίστε ὅποιοδήποτε «προσηλυτισμό» τῆς Ἐκκλησίας διά μέσου τοῦ Κατηχητικοῦ. Ἐπαγορεύετε τό Κατηχητικό, γιατί ἀπό αὐτό βγαίνουν παιδιά τοῦ Χριστοῦ, τίμιοι ἄνθρωποι στήν κοινωνία!

Σέ **σχολικές** αἰθουσες καί σχολικά προαύλια ἐπιτρέπονται οἰεσδήποτε δραστηριότητες. Ἐπαγορεύεται ὅμως ὅποιαδήποτε ἐκκλησιαστική δραστηριότητα! Ὁ ἐχθρός μας ἓνας εἶναι, τό Κατηχητικό!

• Ποιοί τά λένε αὐτά; Βουλευτές τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου. Δέκα ὀκτώ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σέ ἐρώτησί τους πρὸς τὴν Ὑπουργό Παιδείας καί Θρησκευμάτων καταγγέλλουν, ὅτι μερικά σχολεῖα **«μετατρέπονται σέ κατηχητικά κέντρα τῆς Ἐκκλησίας»**. Μιλᾶνε γιά σχολικούς χώρους, πού προσφέρονται σέ ἐνορίες σέ μὴ σχολικὴ λειτουργία (ὅπως τό Σάββατο καί ἡ Κυριακή), γιά νά παίξουν τά παιδιά τοῦ Κατηχητικοῦ ἢ νά ὀργανώνωνται *«ἡμερίδες παραχριστιανικῶν ὀργανώσεων»*. Καταδικάζουν ἀφίσσες Ναῶν, πού μιλᾶνε γιά **«Κατηχητικό μου»** ἢ καλοῦν τά παιδιά στό Κατηχητικό γιά νά ζήσουν *«στιγμές χαρᾶς κοντά στόν Χριστόν»!*

• Ὑποστηρίζουν οἱ ὑπὸ τόν κ. Νικ. Φίλη δέκα ὀκτώ βουλευτές, ὅτι ἡ κατήχησις ἀπαγορεύεται ρητὰ σέ ὁδηγία τοῦ Δήμου Ἀθηναίων. Συμφωνοῦν νά παραχωροῦνται σχολικοί χώροι σέ φορεῖς γιά ἀθλητικές ἐκδηλώσεις, σέ κέντρα νεότητας, σέ πολιτιστικά κέντρα ναῶν. Ἄλλ' ὑποστηρίζουν, ὅτι ἀπαγορεύεται **ν' ἀκούγεται τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ**, νά τραγουδοῦν τά παιδιά χριστιανικά τραγούδια, νά γίνωνται θρησκευτικές συζητήσεις, νά διδάσκωνται τά παιδιά τὴν ἀλήθεια, τὴν ἀγάπη, τὴν ἀρετή.

• Οἱ ἐν λόγῳ βουλευτές, ἐχθροὶ πάσης χριστιανικῆς διδασκαλίας, ξεσηκώνουν γονεῖς καί ἄλλους παράγοντες στίς γειτονίες νά *«ζητοῦν ἄμεσο ἔλεγχο γιά τὴν εἴσοδο κατηχητικῶν στὰ σχολεῖα!»*.

—Χριστέ, βγές ἔξω ἀπὸ τά σχολεῖα. Ἐμεῖς δέν θέλουμε **ἀγίους**. Ἐμεῖς θέλουμε **ἀγρίους!**

• Γιά νά εἶμαστε ὅμως εἰλικρινεῖς, δέν μᾶς ἀνησυχεῖ τόσο ἡ πολεμικὴ ἀθέων κατὰ τῆς κατηχήσεως τῆς Ἐκκλησίας. Μᾶς ἀνησυχεῖ περισσότερο ἡ **ἀδράνεια** ἐκκλησιαστικῶν λειτουργῶν στό ἔργο τῆς ἐκκλησιαστικῆς κατηχήσεως. Δέν θά μαζέψουμε, σεβαστοὶ πατέρες, τά παιδιά στήν Ἐκκλησία μέ «δεσποτικές» φιγούρες, οὔτε μέ περιφορὲς εἰκόνων σέ πανηγύρια, οὔτε μέ ὑποκατάστασι τῆς οὐσιαστικῆς κατηχήσεως μέ ἄλλες δραστηριότητες. Καλές καί αὐτές. Ἀλλά τό κύριο εἶναι ἓνα: **Τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ**. Μόνο μία γενιά, πού θά πιστέψῃ στόν Λυτρωτὴ τοῦ κόσμου, θά ἀλλάξῃ, θά μεταμορφώσῃ τὴν κοινωνία. Κάτι πού δέν θέλουν οἱ ἄθεοι!

• Οἱ λίγοι κληρικοί καί λαϊκοί, πού ἐπιμένουν στό ἔργο τοῦ Κατηχητικοῦ ἄς μὴ λυγίσουν. Ἄς ἐπιμένουν, ἔστω καί μέ λίγα παιδιά.