

Ὁ ἄνθρωπος πού ξέχασε ὅτι εἶναι ἐπίσκοπος!

Λέγεται Ἐλπιδοφόρος! Στό πρόσωπό του χάνεται κάθε ἐλπίδα χριστιανικῆς παρουσίας. Ὁ κοσμικός του τίτλος: «Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς». Αὐτόν διάλεξε τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως γιά νά διαδεχθῆ τόν σεμνό καί ἱεροπρεπῆ, τόν σοφό καί σεβάσιμο πατέρα Δημήτριο Τρακατέλλη.

Δέν γνωρίζουμε πῶς τόν δέχεται ἢ τόν ἀνέχεται ἡ Ἑλληνική ὁμογένεια τῆς Ἀμερικῆς. Ἐκεῖνο πού γνωρίζουμε εἶναι τά στοιχεῖα τῆς παρουσίας του στήν Ἑλλάδα. Γιά πρώτη μᾶλλον φορά ἐπισκέφθηκε τήν Ἀθήνα. Ὅχι βεβαίως γιά νά ὑποβάλῃ τά σέβη του στόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἰερώνυμο (ἐκ τῶν ὑστέρων τόν ἐπισκέφθηκε), ἀλλά γιά νά ἐπιβάλῃ τίς ἀνώμαλες πεποιθήσεις του μέσα σέ ὀρθόδοξο Ναό.

Συγκεκριμένα:

- Στίς 9 Ἰουλίου ἕνα ζευγάρι «γκεῖ» θέλησε νά βαπτίσῃ τά... δύο παιδιά τους! Θά πῆτε, καί δικαιολογημένα, δύο ὁμοφυλόφιλοι, πού συζοῦν σάν «παντρεμένοι», πού τά βρῆκαν τά παιδιά; Οἱ πάμπλουτοι ἐπιχειρηματίες Μπούσης καί Νούντας ἐξαγοράζουν τά πάντα. Καί δέν θά μπορούσαν νά ἐξαγοράσουν καί δύο μωρά; Μέ τόν τρόπο πού αὐτοί ξέρουν τά πῆραν ἀπό μία ἢ δύο παρένθετες μητέρες καί τά... υἱοθέτησαν!

Τά μωρά σάν μεγαλώσουν θά ρίξουν κληρο, ποιόν ἀπ' τούς δυό ἀνωμάλους θά λένε «μαμά» καί ποιόν «μπαμπά»!

- Τό πρωτοφανές στή ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας γεγονός θέλησαν οἱ δυό «κροῖσοι» τοῦ πλοῦτου καί τῆς διαστροφῆς νά «στολίσουν» καί μέ θρησκευτικό μανδύα, καί μάλιστα ὀρθόδοξο. Καί βρῆκαν ἄνθρωπο νά τούς ἱκανοποιήσῃ τήν ἐπιθυμία, δηλαδή, νά δεχθῆ νά βαπτίσῃ τά μωρά, περιουσία δύο ἀκολάστων ἀτόμων. Καί αὐτός ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ **Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος**.

Ἡ Ἐκκλησία δέν βαπτίζει παιδιά, πού «θεωροῦνται» νομιμοποιημένα ἀπό ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια. Στούς πρώτους αἰῶνες ἡ **βάπτισις** ἦταν ἡ δωρεά γιά ὄριμα πρόσωπα, πού σαγηνεύονταν ἀπό τήν πίστι τοῦ Χριστοῦ, δέχονταν διετῆ τουλάχιστον κατήχησι καί ἐνσυνείδητα ὠδηγοῦντο πρὸς τό «φῶτισμα», πρὸς τό βάπτισμα.

Δέχτηκε βέβαια στούς μετέπειτα αἰῶνες καί τόν λεγόμενο νηπιοβαπτισμό, ὑπό τρεῖς προϋποθέσεις: *Πρῶτον*, μεταξύ τῶν γονέων καί τῆς Ἐκκλησίας, ἱερῆ θέσι θά ἔχῃ ὁ **Λειτουργός** πού τελεῖ τή βάπτισι. Ἡ εὐθύνη του εἶναι μεγάλη στό νά κατηχηθῆ κατάλληλα τό νεοφώτιστο νήπιο. *Δεύτερον*, μεταξύ τῶν γονέων καί τοῦ νεοφωτίστου, σπουδαία θέσι θά ἔχῃ ὁ λεγόμενος «ἀνάδοχος». Δέν κάνουν κουμπαριές οἱ γονεῖς. Ἐμπιστεύονται τό βαπτισθέν νήπιο σέ πρόσωπο πιστό καί σοβαρό, ἱκανό μέ τίς γνώσεις του νά κατηχήσῃ τό παιδί. *Τρίτον*, μεταξύ νεοφωτίστου βρέφους καί Ἐκκλησίας στέκουν οἱ **εὐσεβεῖς γονεῖς**.

- Τί ἀπό ὅλα αὐτά διαπίστωσε ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος; Δέχτηκε νά τελέσῃ βάπτισι δύο βρεφῶν, ἑνός ἀγοριοῦ καί ἑνός κοριτσιοῦ. Καί φυσικά τά δύο βρέφη ἐν προκειμένῳ δέν φταῖνε σέ τίποτε. Ἐκεῖνος πού φταῖει ἐξ ὀλοκλήρου εἶναι ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος. Μέσα σέ Ναό τῆς ἱ. Μητροπόλεως Γλυφάδας, καί ἐν μέσῳ γλιδῆς, ἄσημνης ἐμφανίσεως τῶν πάντων καί χαχανητῶν, βάπτισε δύο βρέφη.

- Σέ ποιά μαμά καί σέ ποῖο μπαμπά τά παρέδωσε βαφτισμένα; Σέ ζευγάρι «γκεῖς»! Νά κάνουν τί τά παιδιά οἱ δυό ὁμοφυλόφιλοι; Νά τά διδάξουν τήν πίστι μας; Ἡ νά τά ἐντάξουν καί αὐτά στή νέα «πίστι», στή συνομοσπονδία τῶν ΛΟΑΤΚΙ; Καί τί στοιχεῖα ἔγραψε ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος στό σχετικό ἔγγραφο τῆς βαφτίσεως; Στή θέσι τῆς μητέρας ποιόν ἔβαλε, τόν πάμπλουτο Μπούση ἢ τόν πῖο πάμπλουτο Ντούντα;

- Καί σέ ποῖο ἀνάδοχο ἐμπιστεύτηκε ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος τῆ χριστιανική κατήχησι καί διαπαιδαγώγησι; Γράφτηκε ὅτι ἦσαν ὀκτώ οἱ «νονοί» καί οἱ «νονές», ἰδιαίτερα μάλιστα δύο πάμπλουτες κυρίες, γόνιοι μεγαλοεφοπλιστῶν! Αὐτοί, κ. Ἐλπιδοφόρε, θά κατηχήσουν τά δύο παιδιά;

- Παίζετε, κύριε ἐγκολπιοφόρε, μέ τά **μυστήρια** τῆς πίστεως; Ἐχομε τήν ἐντύπωσι, ὅτι ἀποδειχτήκατε χειρότερος καί ἀπό δεδηλωμένους ἀθέους. Αὐτοί τουλάχιστον οὔτε σέ ἐκκλησία πηγαίνουν, οὔτε γάμο ἐκκλησιαστικό ἔχουν τελέσει, οὔτε τά παιδιά τους τά ἔχουν βαφτίσει. Ἐνα σύμφωνο συμβίωσης ἔχουν ὑπογράψῃ, καί αὐτό γιατί τό προβλέπει κάποιος νόμος.

- Σεῖς τούς ξεπεράσατε. Θέλετε νά «εὐλογήσετε» μέ ὀρθόδοξες τελετές σατανικές συνυπάρξεις! Τί θά πῆτε στό ποιμνίό σας; Νά γίνουν γονεῖς παιδιῶν, ὅταν σεῖς μέσα στήν ἐκκλησία τῆς Βουλιαγμένης εὐλογήσατε ὁμοφυλόφιλους, πού φυσικά δέν μποροῦν νά κάνουν παιδιά;

- Καί γιατί, κ. Ἐλπιδοφόρε, ἐξαπατήσατε τόν οἰκεῖο ἐπίσκοπο, τόν Μητροπολίτη Γλυφάδας π. Ἀντώνιο. Ζητήσατε τυπική ἄδεια γιά βάπτισι (ἀορίστως) καί παρασύρατε καί τόν ἐφημέριο τοῦ

Ναοῦ νά συμπράξη στή βλάσφημη ἐνέργειά σας, νά μαζέψτε μέσα σέ ὀρθόδοξο Ναό τήν ἀφρόκρεμα τῶν «γκεῖς»! Νά ποῦμε «Αἶσχος»; Λίγο εἶναι.

- Καί πῶς σεῖς, διάκονος (ὑποτίθεται) τοῦ φτωχοῦ Ναζωραίου πορευθήκατε μετά τή «βάπτισι» στό πολυτελέστατο ξενοδοχεῖο, μέ 1000 προσκεκλημένους, μέ χλιδή πρωτοφανῆ, μέ γύμνια καί ξετσιπωσιά, μέ προσφιλή σας τραγουδίστρια; Κυκλοφόρησε ἡ εἶδησις, ὅτι τό «πάρτυ», μέ πρωτοκλασάτο τό πρόσωπό σας, στοίχισε 450.000 εὐρώ! Ἔτσι λοιπόν εὐλογεῖτε τή φρικτή σπατάλη!

- Παναγιώτατε Πατριάρχα Κωνσταντινουπόλεως, ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος ξέχασε ὅτι εἶναι ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας!