

Παγκόσμιο ρεκόρ φιγούρας!

Όποιοδήποτε γεγονός, και τό πίο μεγάλο, ἀπαθανατίζεται μέ μερικές φωτογραφίες. Καί αὐτές χρειάζονται λόγω τῆς **μοναδικότητας** τοῦ γεγονότος καί πρὸς «ἐνημέρωσι τῆς ἱστορίας».

• Ὑπάρχει ἓνας γεγονός, πού καταγράφεται στὸν Οὐρανὸ καί δέν χρειάζεται φωτογραφήσεις καί ἐπιδεικτικές ἐμφανίσεις ἐπὶ τῆς γῆς. Εἶναι τό γεγονός τῆς λειτουργικῆς πράξεως «ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ». Ὅποιοδήποτε ἱερατικό γεγονός, εἴτε ἐσπερινός, εἴτε ὄρθρος, εἴτε πανηγυρις ναοῦ, εἴτε (πρὸ παντός) θεία λειτουργία, τελεῖται γιὰ τὴ φανέρωσι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί ὄχι γιὰ **φωτογραφική «φιγούρα»** μπροστά στοὺς ἀνθρώπους. Λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Θεῶ πεφανερῶμεθα, ἐλπίζω δέ καί ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῖν πεφανερῶσθαι» (Β' Κορ. ε' 11).

• Ἐνα ἐνδιαφέρει τοὺς ἱερωμένους, ἐπισκόπους καί πρεσβυτέρους: Πῶς μᾶς βλέπει ὁ Θεὸς καί πῶς μᾶς καταγράφει ἢ συνείδησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος.

• **Αὐτονόητο** εἶναι τό πόσο **ἀνόητο** στέκει οἱ κατὰ ἑκατοντάδες φωτογραφήσεις ἑνὸς ἐσπερινοῦ ἢ μιᾶς Λειτουργίας, πού σπεύδουν οἱ ἐπὶ κεφαλῆς κληρικοί ν' ἀναρτήσουν στά δικά τους «σάϊτ» ἢ σέ πανελληνίου καί παγκοσμίου ἐμβέλειας τηλεοπτικά «σάϊτ».

Σεβασμιος Μητροπολίτης, κεκοιμημένος πλέον, ὄχι μόνο δέν δεχόταν φωτογράφησί του ἐν τῇ τελέσει ἱερᾶς ἀκολουθίας, ἀλλὰ διαμαρτυρόταν γιὰ τὴν ὑπερβολὴ τῆς ἐπιδεικτικῆς ὑπεροψίας μέ τὴ δημοσίευσιν ἀναριθμητῶν φωτογραφιῶν. Ἐγραφε χαρακτηριστικά:

«Μπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε, σέ ἱατρικό περιοδικό νὰ δημοσιεύωνται πέντε π.χ. φωτογραφίες ἱατροῦ, πού μέ τό ἀκουστικό ἀκροᾶται ἀσθενῆ ἢ τοῦ παίρνει τοὺς σφιγμούς καί τὴν πίεσι; Μά αὐτά εἶναι **αὐτονόητες** πράξεις τοῦ ἱατροῦ! Ἐνας παπάς ἢ ἓνας δεσπότης τί κάνει; Αὐτονόητες ἐνέργειες... Πρὸς τί ἢ δημοσίευσιν φωτογραφιῶν σέ ἐκκλησιαστικά ἔντυπα (σήμερα σέ ἠλεκτρονικά «σάϊτ») γιὰ πράξεις αὐτονόητες γιὰ ἓναν λειτουργό! Μήπως χάσαμε τό μέτρο; Μήπως καί τὴν λειτουργικὴ προσευχὴ τὴν κάνουμε «πρὸς τό θεαθῆναι»;».

• Ὁ εὐλαβῆς ἐκεῖνος ἐπίσκοπος ἐκοιμήθη πρὸ πολλοῦ. Δέν ζῆ σήμερα νὰ δῆ στό google ... **360 φωτογραφίες** ἀπὸ ἓναν πανηγυρικό ἐσπερινό! Ναι, τόσες φωτογραφίες ἀναρτήθηκαν στὶς 21 Μαΐου ἀπὸ Ναὸ τῆς Θεσσαλονίκης!

Θά πῆτε: Τό παράκανε ὁ ἐπὶ κεφαλῇ τῆς πανηγύρεως! Γιατί; Μόνο αὐτός; Οἱ ἄλλοι, πού στέλνουν ἀναποκρίσεις γιὰ «μεγαλοπρεπεῖς» ἐσπερινούς ἢ λειτουργίες μέ τὴν ἔνδειξι «**πατήστε ἐδῶ γιὰ νὰ δῆτε πλούσιο φωτογραφικό ὕλικό**», καί αὐτοὶ δέν τό παρακάνουν; Ἀπλῶς τό 360 εἶναι μέχρι στιγμῆς τό παγκόσμιο ρεκόρ ἐκκλησιαστικῆς «φιγούρας»!

• Θά πῆτε: Καί τί δείχνουν οἱ 360 φωτογραφίες; Ἐν σκεφθῆτε, ὅτι μόνο γιὰ τό ἀνάμμα κερικοῦ ἅμα τῇ εἰσόδῳ στό Ναὸ τοῦ προεξάρχοντος δημοσιεύονται 6 φωτογραφίες καί γιὰ τὴν ἔνδυσι τῶν ἀμφίων του 16 φωτογραφίες, ἀντιλαμβάνεσθε τὸν φωτογραφικὸ οἶστρο κομψευομένων προσώπων.

• Εἶναι κανεῖς πού διαφωνεῖ, ὅτι πρέπει νὰ καταργηθῆ ἡ **φωτογραφιομανία** στὶς ἱερές ἀκολουθίες; Εἶναι κανεῖς πού διαφωνεῖ μέ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου: «**Ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθὰ σου (τὴν οἰηματικὴ σου ἐπίδειξι) ἐν τῇ ζωῇ σου**»; (Λουκ. ιστ' 25).

• Οἱ ταπεινοὶ ἐπίσκοποι (καί ὑπάρχουν πολλοί) ἄς ἀγωνιστοῦν ν' ἀπαλλαγῆ διὰ **Συνοδικῆς ἐγκυκλίου** ἢ τέλεσις ἱερῶν μυστηρίων φωτογραφίσεως καί φιγούρας χάριν; Ἄς φοβηθοῦμε: Τό ἀρνητικὸ τῶν φωτογραφιῶν σέ στιγμῆς ἱερώτατες, βρίσκεται δυστυχῶς στό ἀρχεῖο τοῦ Οὐρανοῦ!