

Ειδήσεις έγκλημάτων

Τά δελτία ειδήσεων στά περισσότερα κανάλια στάζουν **αίμα!** Άλλεπάλλης οί συνεντεύξεις καί οί έπισημάνσεις ειδικών γύρω άπό τά **έγκλήματα** τών τελευταίων περιόδων. Κάθε μέρα βγαίνουν δημοσιογράφοι καί δικηγόροι γιά τά τρία μικρά κοριτσάκια τής Πάτρας, πού πέθαναν χωρίς άκόμα νά έχουν έξιχνιασθή οί αιτίες τών θανάτων καί τών τριών.

- Κάθε πρωϊ στά λεγόμενα «*πρωινάδικα*» αναλύονται άπό ψυχιάτρους, δημοσιογράφους καί δικηγόρους τά αίτια τής δολοφονίας τής φαρμακοποιοϋ στην Καβάλα άπό τόν σύζυγό της.

- Έπί ένα χρόνο όλα τά κανάλια άσχολοϋνται μέ τή γυναικοκτονία στά Γλυκά Νερά άπό τόν πιλότο, πού τελικά καταδικάστηκε σέ ισόβια δεσμά.

- Καθημερινά έπίσης άσχολοϋνται μέ τόν άνεκδιήγητο όδηγό, πού σκότωσε δύο έπιβαίνοντας σέ μηχανή στην Μονεμβασιά τής Λακωνίας.

- Για τήν νεαρή φοιτήτρια άπό τή Μακεδονία, πού τήν βίασαν καί τήν σκότωσαν στην Κρήτη σκληροί άλχητες, συνεχώς άσχολεϊται ή τηλεόρασις, ένω οί γονείς της δέν έχασαν μόνο τήν κόρη τους· έχασαν καί κάθε οικονομική ικμάδα, άφου είναι ύποχρεωμένοι νά έρχονται στην Άθήνα μέ τίς συχνές άναβολές τής δίκης.

- Εϊναι δεκάδες οί **γυναικοκτονίες** τόν τελευταίο καιρό. Δέν όφείλονται όλες σέ ψυχονευρωτικά αίτια. Οί περισσότερες στυγερές δολοφονίες συζύγων όφείλονται ή στην έλλειψη **άληθινής άγάπης** ή σέ άγριους συζυγικούς καυγάδες καί έκρηκτικούς χαρακτήρες ή στην παρεμβολή τρίτου προσώπου, πού ή έρωτική του παρουσία σκοτώνει τήν ιερή συζυγική άγάπη.

- Πώς θέλουμε νά έχουμε ζευγάρια ένωμένα καί άγαπημένα, άν δέν έχει μπή **ό Χριστός ανάμεσά τους**; Πώς θά κάνουν ύπομονή σέ δυσκολίες, αλλά καί σέ διαφωνίες, άν δέν έχουν τόν Χριστό ως πρώτη καί κοινή τους άγάπη; Πώς μπορεί νά στηριχθή οικογένεια, όταν τό ζευγάρι ξεκινά χωρίς τήν εύλογία τής Έκκλησίας, χωρίς γάμο ιερό μέσα στό όλο μυστήριο του Χριστου, χωρίς άπόφασι θυσίας;

- Κάποτε τά **διαζύγια** σκότωναν τήν ιερότητα του γάμου. Τώρα ό **ξεμναλισμένος** (συνήθως) φτάνει στό σημείο νά σκοτώνη τή μητέρα τών παιδιών του.