

34 χρόνια κατάληψις!

Μήπως ήρθε ή ώρα τό Κράτος νά δώση τά κλειδιά τών κτηρίων τών Ἐνωτάτων Ἰδρυμάτων στούς «**μπαχαλάκηδες**», στούς ἀναρχικούς, στούς ἀριστεροαυτόνομους, στούς ἀντιεξουσιαστές, στούς ἀριστούχους τῆς ἀληθείας, στούς ναρκοεγκληματικούς τύπους;

«*Πάρτε, παιδιά, τά κλειδιά! Δικά σας τά κτήρια. Στολίστε τα μέ κάθε εἶδους “γκράφιτι”.* Ἐπιπλώστε τα μέ βόμβες μολότωφ καί κάθε εἶδους ὄπλα. Βάλτε καί τούς μπράβους σας (τή δική σας ἀστυνομία!) νά περιφρουρή τίς καταλήψεις σας, νά ἀπαγορεύη στόν κ. πρύτανη καί στούς κ. καθηγητές νά εἰσέρχονται. Κάντε ἄνετα τά πάρτυ σας. Ἀφοδεύετε ὅπου θέλετε. Καί στό τέλος (ἂν ὑπάρχη τέλος!) μιᾶ ἐπιτροπή σας νά προσέρχεται στούς ἐξορίστους κανονικούς πρυτάνεις καί μέ τσεκούρια ὡς σημαία νά ἀπαιτῆτε τήν ὑπογραφή τών... πτυχίων σας!...».

● Θεωρεῖτε τά παραπάνω ὑπερβολές; Καθόλου. Τό ξέρετε, ὅτι πανεπιστημιακό κτήριο τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τό εἶχαν κάνει δικό τους στέκι οἱ μπαχαλάκηδες ἀναρχοαυτόνομοι **34 ὁλόκληρα χρόνια**; Αὐτό κι ἂν εἶναι **κατάληψις!** Μπήκαν νεαροί καί γέρασαν ἐκεῖ μέσα. Ποιός τολμοῦσε νά τούς βγάλει; Ποιός εἶχε τό θάρρος νά κάνη ἔξωσι στούς ἐγκληματικούς τύπους; Ποιός πρύτανης, ποιός καθηγητής, ποιοί νόμιμοι φοιτητές θά διακινδύνευαν τή σωματική τους ἀκεραιότητα γιά νά ἀνακαταλάβουν τό χῶρο, πού ἀνήκει στήν **Παιδεία** καί ὄχι στήν **ἀλητεία**;

● Μετά ἀπό 34 χρόνια κατάληψης ἐκδιώχθηκαν οἱ παράνομοι εἰσβολεῖς. Οἱ πρυτανικές ἀρχές ἀποφάσισαν νά μετατραπῆ ὁ χῶρος τῆς ἀσχήμιας σέ χῶρο **Βιβλιοθήκης**. Ἄρχισαν οἱ ἐργασίες κατασκευῆς της!

● Καί λοιπόν; Ἦσύχασαν τά «καλόπαιδα»; Μέ γκασμάδες καί βαριοποῦλες γκρέμισαν τούς τοίχους τοῦ Πανεπιστημιακοῦ κτηρίου! Τί ἔπρεπε νά γίνη; Νά στέκουν οἱ ἀκαδημαϊκοί δάσκαλοι καί οἱ κανονικοί φοιτητές καί νά χειροκροτοῦν τούς βανδάλους;

Γιατί τό σπίτι ὅλων ἀπαιτεῖ ἀσφάλεια καί μόνο οἱ Πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει νά εἶναι χωρίς **περιφρούρησι**;

● Φωνάζουν οἱ ἀναρχοαυτόνομοι καί ἄλλα κακοποιά στοιχεῖα: «*Θά ἔχουμε ἀστυνομία στά Πανεπιστήμια*».

● Ναι, κύριοι! Ἄλλ' ἢ **εἰδική Ἀστυνομία** δέν θά κατευθύνει τούς καθηγητές στό τί θά διδάσκουν, ἀλλά θά ἐξασφαλίζη τήν ἡρεμη εἴσοδο στά Πανεπιστήμια **μόνο** στούς φοιτητές καί τήν εὐπρεπή παιδεία τους. Ἄρκετά ὁ Νόμος ἀδράνησε φοβούμενος τή **βία τῆς ἀνομίας!**