

Ούτε μία λέξι συμπάθειας

Υγκινητική είναι ή συμπάθεια του ελεύθερου κόσμου και τής Ἐκκλησίας πρὸς τόν λαό τῆς Οὐκρανίας. Ὅλες οἱ Ὁρθόδοξες Ἐκκλησίες καταδικάσαν τήν ἐγκληματική εἰσβολή στήν Οὐκρανία καί ἐξέφρασαν τή συμπάθειά τους πρὸς τόν δοκιμαζόμενο Οὐκρανικό λαό. Παραθέτουμε περικοπή ἀπό τήν **ἐγκύκλιο** τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού διαβάστηκε σέ ὄλους τούς ἱ. Ναούς:

«Ἡ Ἱερά Σύνοδος αἰσθάνεται ἔντονο τό χρέος νά καταδικάσει τήν βίαιη εἰσβολή τῶν Ρωσικῶν στρατευμάτων καί τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία καί νά ὑψώσει φωνή διαμαρτυρίας γιά ὅλα, ὡς μή ὄφειλε, τά θύματα τοῦ πολέμου καί ὄλους τούς διωκομένους. Θρηνεῖ γιά ὄσους θανατώθηκαν, ἀλλά καί γιά ὄσους ἀκόμη δοκιμάζονται καί διώκονται.

Ἐξ ἐπόψεως Ὁρθοδόξου, κανένα γεγονός, καμμία πρόκληση, καμμία ἐπιδίωξη καὶ καμμία πρόφαση δέν δύναται νά δικαιολογήσει τήν θηριωδία τοῦ πολέμου, ἡ φύση τοῦ ὁποίου προϋποθέτει τήν ἐπιβολή τῆς βουλήσεως τοῦ ἰσχυροῦ στόν ἀνίσχυρο...

Τίς ἡμέρες αὐτές ἡ Οὐκρανία βιώνει τόν παραλογισμό καί τήν σκληρότητα τοῦ πολέμου. Ἀμαχοὶ βομβαρδίζονται, μέ θύματα καί παιδιά. Πόλεις καταστρέφονται...

Ἄς μᾶς καθοδηγήσει ὄλους ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἰδιαίτερος ὄσους εὐρίσκονται στήν δεινή δοκιμασία τοῦ πολέμου, ὥστε νά διέλθουμε τό ὑπόλοιπο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐν εἰρήνῃ, μετάνοιᾳ καί φιλαλληλία καί νά ἀξιωθοῦμε τῆς μετοχῆς στό σωτήριο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας ἀκέραιοι καί εἰρηνικοί».

• Μέ ἐκπληξι ἀκοῦμε καί διαβάζουμε **μικροδικαιολογίες**, μόνο καί μόνο γιά νά ἐκθιασθῆ ἔτι μᾶλλον τό ἄγριο θηρίο, πού κτυπᾷ ἀλύπητα ἕνα ἀνεξάρτητο κράτος. Ἄλλοι θυμοῦνται προηγούμενους πολέμους. Ἄλλοι κατηγοροῦν ὀλόκληρη τή Δύσι. Ἄλλοι βρίσκουν ἀτυχές τό πρόσωπο πού κυβερνᾷ τήν Οὐκρανία. Ἄλλοι ἐπικαλοῦνται λίγους Οὐκρανοὺς πού εἶναι ρωσόφωνοι. Ἄλλοι ρίχνουν τό βαρος τῆς εὐθύνης σέ κάποιο τάγμα «Ἀζόφ». Ἄλλοι ὑποστηρίζουν, ὅτι πρέπει νά ἐξαφανιστῆ ἀπό τούς Ρώσους ἡ Οὐκρανία διότι ἐπιζητεῖ τήν ἔνταξί της σέ κάποια πολυεθνῆ συμμαχία...

• Ἀκόμα κι ἂν ὄλα αὐτά εὐσταθοῦν, εἶναι λόγοι νά γκρεμισθῆ ὁ Ποῦτιν ἕνα κράτος, πού καί ἀνεξάρτητο εἶναι καί δικαίωμα **αὐτοδιαθέσεως** ἔχει. Καί κάτι ἀκόμα: Ὅλα αὐτά, πού οἱ ὑποστηρικτές τοῦ ἱμπεριαλιστῆ Ρώσου ἡγέτη ἐπικαλοῦνται, δείχνουν, ἔστω καί κατ' ἐλάχιστον, ὅτι ἡ Ρωσία... κινδυνεύει; Ὅτι ἡ Οὐκρανία ἔθιξε τή Ρωσία; Ὅσα καί νά ποῦν οἱ Πουτινόφιλοι, μία εἶναι ἡ πραγματικότητα: Ὁ Ρώσος μεγαλοηγέτης (22 χρόνια στήν ἐξουσία!) εἶναι ὁ φρικτός **θύτης** καί ἡ Οὐκρανία τό συμπαθές **θύμα**.

• Νά ἐκφράσουμε καί ἕνα παράπονο ὅλου τοῦ Ὁρθοδόξου λαοῦ: Γιατί ἡ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέχρι τώρα δέν βρῆκε ἔστω μία λέξι συμπαθείας στόν Οὐκρανικό λαό, πού ποικιλοτρόπως σταυρώνεται; Τό ἂν κάποτε πῆγε ὁ Ρώσος ἡγέτης στό Ἅγιον Ὄρος, δέν τοῦ παρέχει τό δικαίωμα νά σταυρώνῃ λαούς. Ἄν ἔκανε τό σταυρό του φιλώντας εἰκόνες, δέν τοῦ προσφέρεται ἡ ἄδεια νά καταστρέφῃ ἑκατομμύρια **ἐμψυχες εἰκόνες**. Ὅσιώτατοι τοῦ Ὄρους! Μέχρι πότε θά περιμένουμε ἕνα δάκρυ σας γιά ὄσους χύνουν ποτάμια δάκρυα καί αἵματα;