

Ἐτσι ὀνομάζεται μία ἐκπομπή τῆς ΕΡΤ. Εἰδικά στίς 4 Ἀπριλίου τό βράδυ ὁ τίτλος τῆς εἰδικῆς ἐκπομπῆς ἦταν «**Ἐνα τραγούδι γιά τήν Οὐκρανία**», μέ συντονιστή τόν κ. Ν. Πορτοκάλογλου. Δέν ξέρομε ἂν τό τραγούδι (ἢ μᾶλλον τά τραγούδια) τά ἄκουσε ὁ κυνηγημένος, πονεμένος καί βασανισμένος λαός τῆς Οὐκρανίας. Μπορεῖ ἄραγε μέσα σέ διαρκεῖς κρότους ὄπλων καί πυραύλων ν' ἀκουστοῦν ἤρεμα τραγούδια; Ἄσχετως πάντως, ἂν τά τραγούδια «γιά τήν Οὐκρανία» ἔφτασαν στήν Οὐκρανία, ὁ σκοπός τους φάνηκε νά πέτυχε.

• Οἱ καλλιτέχνες, πού ἔλαβαν μέρος στό ὅλο πρόγραμμα, προσφέρθηκαν νά τραγουδήσουν καί νά μιλήσουν, προκειμένου νά συλλεθοῦν **χρήματα γιά τήν Οὐκρανία**, γιά τό λαό της πού ξεσπιτώθηκε, γιά τίς πόλεις πού ἰσοπεδώθηκαν, γιά τούς πρόσφυγες πού βρέθηκαν μακριά ἀπό τίς ἐστίες τους καί πού ἀνέρχονται σέ ἑκατομμύρια.

• Δέν λύνεται φυσικά τό τεράστιο πρόβλημα τῆς Οὐκρανίας μέ μερικές ἑκατοντάδες χιλιάδες εὐρώ. Ἄλλ' ἡ ἀγάπη δέν μετριέται μέ τά χρήματα. Ἡ **ἀγάπη** εἶναι ἀκριβοπληρωμένη ἀπό τόν Θεάνθρωπο τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη εἶναι συμπάθεια καί συμπαραστάσις σέ βασανισμένους καί πληγωμένους. Ἡ ἀγάπη εἶναι στάσις χριστιανικῆς **συνωδύνης** γιά τά θύματα ἑνός καθαρά σατανικοῦ πολέμου. Καί ἡ ἐν λόγω ἐκπομπή τῆς ΕΡΤ ἦταν ἕνα δείγμα ἀλληλεγγύης πρὸς τόν λαό τῆς Οὐκρανίας.

• Στό τέλος τῆς ἐκπομπῆς πῆρε τόν λόγο ὁ γνωστός τραγουδιστής κ. Διονύσιος Σαββόπουλος. Μεταξύ ἄλλων εἶπε καί τά ἑξῆς:

«*Σάν ἐνήλικοι ὀφείλουμε κάθε φορά νά κατονομάζουμε τόν ἐκάστοτε βομβαρδιστή τῆς εἰρήνης τῶν ἀνθρώπων, τῶν λαῶν. Μᾶς φέρνει ὅλους σέ σύναξι ἀπόψε ἢ βαθεῖα συγκίνηση γιά τόν πανέμορφο λαό τῆς Οὐκρανίας καί γιά τήν ἡγεσία του.*

Οἱ Οὐκρανοί ἀπέκτησαν ἐπική συνείδηση. Διότι μόνο μέ τήν ψυχολογία τοῦ ἔπους μπορεῖς νά πᾶς καί νά πεθάνης γι' αὐτά τά ὑψηλά πράγματα, πού ὅμως εἶναι καί πολύ ἀπτά, καί λέγονται “πατρίδα” - “ἐλευθερία” - “δημοκρατία”.

Καλή ἡ εὐημερία. Ἄλλά φαίνεται πώς τήν κρίσιμη στιγμή ὁ δρόμος πού σώζει τόν κόσμο εἶναι πάντα ὁ ἴδιος: **Ἡ θυσία!**

Προσκυνῶ τήν Οὐκρανία, σκύβω τό κεφάλι καί ψέλνω μαζί της...».

• Σάν μέλη τῆς Ὁρθόδοξου Ἐκκλησίας δέν εἶναι δυνατόν νά μένουμε ἀσυγκίνητοι μπροστά στό δράμα τῆς Οὐκρανίας. Μπορεῖ καθένας νά ἔχη τίς πολιτικές του ἀπόψεις. Ἐμεῖς δέν θέλουμε νά ἔχουμε πολιτικές ἀπόψεις καί σκοπιμότητες. Θέλουμε ὅλα νά τά βλέπουμε ἀπό τήν **ὄψι τοῦ Σταυροῦ**. Δυστυχῶς σταυρώνονται λαοί καί ἔθνη καί ἀπό ἡγέτες, πού μερικοί τούς ἔχουν φωτογραφίσει νά κάνουν τό... σταυρό τους! Σέ τέτοιους ἡγέτες δέν ἀρκεῖ μόνο τό «**Οὐαί ὑμῖν γραμματεῖς καί φαρισαῖοι ὑποκριταί!**»! Χρειάζεται τό «**Οὐαί ὑμῖν! Παριστάνετε τούς χριστιανούς, καί σταυρώνετε κάθε μέρα τόν Χριστό.**

• Ὅσο κι ἂν μερικοί ἔμμεσα ἢ ἄμεσα ὑποστηρίζουν τόν κακοῦργο πόλεμο τοῦ Πούτιν, ἐμεῖς δέν θά παύσουμε νά φωναζομε: Κάθε παιδί τῆς Οὐκρανίας, πού σκοτώνεται, εἶναι ὁ **Χριστός πού σταυρώνεται!**