

Τὴν 25η Μαρτίου καλούμεθα καί πάλι νά τιμήσουμε τοῦ ἥρωες τοῦ 1821, πού ἀγωνίστηκαν ὑπεράνθρωπα γιά τήν ἀποτίναξι τοῦ ζυγοῦ τῆς δουλείας καί τήν ἐλευθερία τοῦ τόπου μας. Αὐτός ὅμως ὁ τόπος, ἡ ἔνδοξη πατρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα, κινδυνεύει ν' ἀφανισθῆ. Καλά κάνουμε καί ἐξοπλιζόμαστε καί μέ νέα ὄπλα μπροστά στήν ἀπειλή ἀπό τοὺς προαιωνίους ἐχθρούς ἐξ Ἀνατολῶν. Ἀλλά πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι, πού ἀπεργάζονται τόν **ἀφανισμό** τῆς Ἑλλάδος ὄχι ἀπ' ἔξω, ἀλλ' ἀπό μέσα. Εἶναι ὅσοι ἄμεσα καί ἔμμεσα ἀντιστρατεύονται στήν **παιδοποιΐα**.

● Τό **δημογραφικό** καταντᾶ κυριολεκτικά ἐφιάλτης. Ἡ γήρανσις τοῦ πληθυσμοῦ μετατρέπει τή χώρα μας σέ ἓνα ἀπέραντο **γηροκομεῖο** καί στή συνέχεια ἓνα **νεκροταφεῖο**.

Τρία στοιχεῖα θά παρουσιάσουμε:

● Τό **ἓνα**: Τό 1932 οἱ γεννήσεις στήν Ἑλλάδα ἦσαν 185.523. Καί οἱ θάνατοι 117.593. Τό 2020 οἱ γεννήσεις στήν Ἑλλάδα ἦσαν 84.767. Καί οἱ θάνατοι 131.084.

Συμπέρασμα: 68.930 περισσότερες οἱ γεννήσεις ἀπό τοὺς θανάτους τό 1932. Νά πῶς μεγάλωσε καί αὐξήθηκε ἡ χώρα μας!

Συμπέρασμα: 46.317 περισσότεροι οἱ θάνατοι ἀπό τίς γεννήσεις τό 2020. Νά πῶς πεθαίνει ἡ χώρα μας!

● Τό **δεύτερο στοιχεῖο**: Οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821 δέν ἦσαν ἥρωες μόνο στόν ἀγῶνα κατά τῶν Τούρκων. Εἶχαν καί τόν ἥρωισμό τῆς **πολυτεκνίας**. Ἡ Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος ἐξέδωσε σπουδαῖο βιβλίον τοῦ δρ θεολογίας καί πρώην Σχολικοῦ Συμβούλου κ. Γεωργίου Τσακαλίδη, μέ τίτλον: **«Πολύτεκνοι ἥρωες τοῦ 1821»**. Πρόκειται γιά ἐπιστημονική μελέτη. Καταγράφουμε μερικά στοιχεῖα γιά τήν πολυτεκνία ὠρισμένων ἀγωνιστῶν τοῦ 1821:

Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης: Ἦσαν ὀκτώ ἀδέλφια.

Ἐμμανουήλ Παπᾶς ἀπό τίς Σέρρες, πού ξεσήκωσε τή Μακεδονία. Εἶχε ἔνδεκα παιδιά (8 ἀγόρια καί 3 κορίτσια).

Γάτσος Ἀγγελῆς ἀπό τήν Ἀλμωπία. Εἶχε ὀκτώ παιδιά (3 ἀγόρια, 5 κορίτσια)

Καρατάσος Ἀναστάσιος ἀπό τή Βέροια. Εἶχε ἑπτὰ παιδιά (5 ἀγόρια καί 2 κορίτσια)

Βλάχος Ἰωάννης ἀπό τήν Ἀττική. Εἶχε ὀκτώ παιδιά.

Καγιάφας Παναγιώτης ἀπὶ τή Στεμνίτσα Γορτυνίας. Εἶχε ἑννέα παιδιά (6 ἀγόρια καί 3 κορίτσια).

Ὀδυσσεύς Ἀνδρούτσος ἀπό τήν Ἰθάκη. Ἦσαν 5 ἀδέλφια.

Μακρυγιάννης Ἰωάννης ἀπό τή Φωκίδα. Εἶχε δέκα παιδιά.

● Τό **τρίτο στοιχεῖο**: Ἡ μεγαλόνησος **Κύπρος**. Στά τελευταῖα πενήντα χρόνια, παρά τίς περιπέτειες καί τίς τραγωδίες της, ὁ πληθυσμός της σχεδόν διπλασιάστηκε. Πλησιάζει τό ἓνα ἑκατομμύριον.

● Τή λύσι στό **δημογραφικό** τῆς Ἑλλάδος φυσικά δέν τήν περιμένουμε ἀπό τοὺς διεστραμμένους, οὔτε ἀπό τίς **ἐκτρώσεις**, οὔτε ἀπό ὑποστηρικτές ἢ προπαγανδιστές τῆς **ἀποφυγῆς τῆς τεκνογονίας**. Τή λύσι θά τήν δώσῃ ἡ ἐπιστροφή μας στήν πίστι τοῦ Χριστοῦ καί στήν παντοδύναμη πρόνοιάν Του.