

Ἡ βλασφημία δέν ἔχει ὅρια;

Ἡ βλασφημία δέν ἔχει ὅρια. Φυσικά καί ἡ **σάτιρα**. Δέν εἶναι ἀσύδοτος λόγος. Οὔτε εἶναι ἀπάνθρωπη προσβολή. Οὔτε εἶναι ἀσεβής βλασφημία.

• Ὄταν μάλιστα μία **Ἀλήθεια** σατιρίζεται καί ἐμφανίζεται ὡς... **παραμύθια**, τότε ὁ σατιρίζων μοιάζει μ' αὐτόν, πού ἐκσφενδονίζει βουρκο γιά νά λερώσει τόν **ἥλιο!** Καί ὅταν μάλιστα ὁ σατιρίζων αὐτός δέν εἶναι κάποιος ἐπαγγελματίας λασπολόγος, ἀλλ' εἶναι ἀκαδημαϊκός «διδάσκαλος» (!), τότε θέτει ὑπό ἀμφισβήτησι καί τά ὅσα στόν τομέα του διδάσκει.

• Ὄταν π.χ. ὑποβιάζει καί τή δική του νοημοσύνη καί τή νοημοσύνη δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων, τότε ἡ βλάσφημη σάτιρά του φτάνει στήν ταύτισι αἰσχροῦ παραμυθιοῦ μέ τό μυστήριο τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Τά περί «κρίνου» τῆς Παναγίας εἶναι **χιλιοειπωμένο παραμύθι**. Ἡ Παναγία εἶναι βεβαίως πάλλευκο κρίνο «*ἀσπίλου καί ἀμώμου*» ζωῆς. Ἀλλά κανένας ἄγγελος δέν τῆς ἔδωσε κρίνο καί κανένα κρίνο δέν κράτησε στά χέρια τῆς γιά νά καταστή Μητέρα.

• Τό πῶς «*ἔτεκε Θεόν ἐνανθρωπήσαντα*», δέν ἔχει σχέσι μέ κανένα λουλούδι. Ἡ ἴδια εἶναι «*ἄνθος τό ἀμάραντον*». Τό «*πῶς;*» θά συνέβαινε κατά τή στιγμή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἡ ἄσπορος σύλληψις καί ἡ ἐκ Παρθένου γέννησις, ἂν ἤθελε νά τό μάθη ὁ καθηγητής κ. Μόσσιαλος, εἶχε τό δικαίωμα. Εἶχε δικαίωμα νά ἐκφράσῃ τό «*πῶς;*», ἀφοῦ ἕνα τέτοιο «*πῶς;*» εἶχε ἐκφράσει καί ἡ ἴδια ἡ Παρθένος Κόρη. Καί θά ἔπαιρνε καί ὁ καθηγητής τήν ἀπάντησι τοῦ ἀγγέλου: «*Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σέ καί δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι*» (Λουκ. α' 35).

• Ἄν, κ. Μόσσιαλε, σᾶς ἔλεγαν ὅτι στήν Κίνα κάποιος ὠσφράνθηκε κρίνο καί αὐτομάτως γεννήθηκε ὁ ἰός (κορωνοϊός), θά τό «*καταπίνατε ἀμάσητο*»; Θά φωνάζατε, καί μέ τό δίκιο σας: «**Παραμύθια**»!!! Γιατί τώρα παρουσιάζετε τήν Παναγία νά λήη στόν Ἰωσήφ, ὅτι «*κατάπτε ἀμάσητο*» τό παραμύθι τοῦ κρίνου;

• Ὄχι, κ. καθηγητά, κανένας κρίνος δέν προκάλεσε τήν σάρκωσι τοῦ Θεοῦ, τήν γέννησι τοῦ Υἱοῦ τῆς Παρθένου. Τό κριμα δέν εἶναι τόσο ἡ ἀσεβής σάτιρά σας, ὅσο ἡ **γελοία ἀπάντησίς** σας στίς ποικίλες ἐπικρίσεις. Πολλά φληναφήματα, τίποτε ὅμως γιά τήν... «*ταμπακιέρα*»!

• Ὅσο γιά τήν σιωπή τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ, φαίνεται, ὅτι ἡ ἐνίοτε λησμονεῖ πῶς εἶναι ἡγέτης λαοῦ μέ ριζωμένη τήν Ὀρθόδοξο πίστι, ἡ πῶς τόν ἔχουν παραπλανήσει, ὅτι ἔχει ἀνάγκη καί ἀπό τούς φήφους **ἀσεβῶν καί βλασφημῶν!** Ἐμεῖς πιστεύουμε, ὅτι ἕνας πρωθυπουργός, πού ἀποδεικνύει δυναμισμό στήν ἀντιμετώπισι τόσων ἐκτάκτων συμφορῶν καί δοκιμασιῶν, εὐκόλα μπορεῖ ν' ἀπαλλαγῇ ἀπό πρόσωπα, πού μᾶλλον ζημιά τοῦ κάνουν.