

Ἐθνικό ἢ καί πνευματικό τό θέμα;

Ὁταν γράφουμε (ὄχι μόνο ἐμεῖς, ἀλλά καί πολλοί πού ἀνησυχοῦν γιά τήν τραγική μείωσι τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας μας), ὅτι τό δημογραφικό εἶναι τό σπουδαιότερο πρόβλημα στόν τόπο μας, μερικοί δέν συγκινοῦνται καθόλου. Σάν νά λένε μέσα στήν καλοπέρασί τους: «Καί τί μᾶς νοιάζει ἐμᾶς, ἄν μετά ἀπό πενήντα χρόνια θά κατοικοῦν στήν Ἑλλάδα οἱ μισοί ἀπό ὅσοι οἱ σημερινοί χριστιανοί!». Σάν νά σφυρίζουν ἀδιάφορα λέγοντας: «Μετά ἀπό μᾶς ὁ κατακλυσμός!»! «Ἄς ζήσουμε ἐμεῖς τώρα καλά, καί γιά τό τί θά γίνη μετά ἀπό πενήντα χρόνια, δέν μᾶς νοιάζει!».

• Ἄν τό πρόβλημα ἦταν μόνο **ἐθνικό**, θά χαρακτηρίζαμε τούς συμπατριῶτες μας «ἀνθέλληνες». Ἄλλά τό πρόβλημα κυρίως εἶναι **πνευματικό**. Δέν ἀφορᾷ στό μέλλον μόνο τῆς **ἐπιγείας Πατρίδας**, πού μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ ἥρωές μας ὄχι γιά νά τήν ἐξαφανίσουμε μέ τήν ὀλιγοπαιδία. Ἄφορᾷ κυρίως στήν ἀληθινή καί **αἰώνια Πατρίδα** μας. Ὅσοι ἤ σκοτώνουν τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος μέ τίς **ἐκτρώσεις** ἢ ὀδηγοῦν τήν Ἑλλάδα σέ ἀφανισμό μέ τήν ἀποφυγή τῆς τεκνογονίας, αὐτοί δέν εἶναι χριστιανοί, δέν ζοῦν μέ τό ὄραμα τῆς αἰώνιας Πατρίδας (Ἐβρ. ιγ' 14).

• Ἐπανερχόμεθα στό **δημογραφικό** μέ ἀφορμή στατιστικές μελέτες δύο καθηγητῶν πανεπιστημίου. Σύμφωνα μ' αὐτές:

1. Τά τελευταῖα ἐννέα χρόνια (1.1.2011 - 1.1.2020), μέ βᾶσι τίς ἐκτιμήσεις τῆς Ἐθνικῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας, ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος μας ἔχει μειωθῆ κατά **450.000 κατοίκους!**

2. Τήν ἴδια περίοδο τό ἰσοζύγιο γεννήσεων - θανάτων εἶναι τραγικά ὑπέρ τῶν θανάτων. Ἀγγίζει τόν ἀριθμό τῶν **223.000** ἢ ὑπεροχή τῶν θανάτων.

2. Μετά ἀπό 20 χρόνια θά εἴμαστε σχεδόν **κατά ἓνα ἑκατομμύριο λιγότεροι** ἀπό ὅ,τι σήμερα.

• Ἡ πατρίδα μας πέρασε πολλές δύσκολες περιόδους, ὅπως ἦσαν οἱ πόλεμοι. Παρά ταῦτα οἱ Ἕλληνες δέν σκέφτηκαν νά πᾶνε κόντρα στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Παράδειγμα ἡ περίοδος μετά τό 1949. Ἐρείπια τά σπίτια τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά μέσα σ' αὐτά κατοικοῦσαν πιστοί χριστιανοί. Καί ἀκόμη μέσα σ' αὐτά τά χαλασμένα ἀνθρώπινα κλουβιά κελαῖδουσαν **πολλά ἔμψυχα πουλιά**. Ζοῦσαν **πολύτεκνες** οἰκογένειες. Πῶς τά ἔβγαζαν πέρα; Ἐνα σύνθημα εἶχαν: «Ἔχει ὁ Θεός»!

• Τώρα ὑπάρχουν παντοῦ σχεδόν σπίτια ὠραῖα μέ ὅλα τά σύγχρονα μέσα. Λείπουν ὅμως τά παιδιά. Τή θέσι τους τήν ἔχουν πάρει τά **σκυλιά** καί τά **γατιά**.

• Ὅταν τό Κράτος, καί μέ τή σημερινή Κυβέρνησι νοιάζεται γιά τούς παντός εἶδους **ἀνώμαλους** καί διεστραμμένους, μέ ὄλο τό συνουθύλευμα, πού συνωστίζεται στή λέξι ΛΟΑΤΚΙ, φυσικό εἶναι νά ἔχουμε ἔλλειψι παιδιῶν. Τί νά τούς κάνης τούς ΛΟΑΤΚΙ, κ. πρωθυπουργέ; Καί τί νά τόν κάνουν τόν... «γάμο» μεταξύ τους, πού θέλετε νά τούς παραχωρήσετε; Καί πῶς εἶναι δυνατόν νά ἐγκρίνετε καί υἰοθεσία παιδιῶν στό ὁμόφυλο ζευγάρι; Ποιόν θά φωνάζει «μπαμπᾶ» τό παιδί καί ποιόν «μαμᾶ»;

• Ὅταν καί τά παιδιά πού συλλαμβάνονται ἀπό κανονικά ζευγάρια τό Κράτος παρέχει τό δικαίωμα νά σκοτώνονται ὡς ἔμβρυα μέ τίς **ἀμβλώσεις**, πῶς θέλετε, κ. πρωθυπουργέ, νά ὑπάρχη μέλλον σ' αὐτόν τόν τόπο. Καλές εἶναι οἱ συμφωνίες μέ ἄλλα κράτη, ἀλλά τή συμφωνία μέ τόν Δημιουργό τήν ἔχουμε ξεσχίσει.

• Ὅταν καί λεγόμενα χριστιανικά ζευγάρια καταπατοῦν τό νόμο τῆς τεκνογονίας μέ τούς διαφόρους αἰσχροῦς τρόπους **ἀποφυγῆς**, πῶς θέλετε, ὦ Συνέλληνες, νά μή μείνουν τά βράχια καί οἱ πεδιάδες τῆς Ἑλλάδας χωρίς παρουσία Ἑλλήνων;

• Κι ἄν σωθοῦμε, ὅσοι σωθοῦμε, ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ φρικτή **πανδημία τῆς ὀλιγοπαιδίας** θά ἀφανίση τό Γένος. Καί τότε θ' ἀκουστῆ ὁ φοβερός λόγος τοῦ Κυρίου: «Ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος» (Ματθ. κγ' 39).