

Πρωτοφανής ο καύσωνας κατά τό διάστημα 28 Ιουλίου έως 6 Αυγούστου. Ο υδράργυρος έφτασε τούς 45 βαθμούς. Ένα από τά καταστρεπτικά αποτελέσματα του πυρακτωμένου περιβάλλοντος ήταν και τό πλήθος των **πυρκαγιών**. Ένδεικτικά αναφέρουμε τήν 3η και 4η Αυγούστου, όπου είχαμε συγγρόως 81 πύρινα μέτωπα σέ όλα σχεδόν τά διαμερίσματα τής χώρας. Κάηκαν πολλές δεκάδες χιλιάδες δάση και άγροτικές καλλιέργειες στήν Άχαΐα, στήν Αιγιαλεία, στα Καλάβρυτα, στή Μεσσηνία, στήν Όλυμπία, στον Έβρο, στήν Κω, στή Ρόδο, στον Διόνυσο και τή Σταμάτα Άτικής, στή Βαρυμπόμπη, στό Τατόι και σ' όλη τή Βόρειο Άττική, στήν Εύβοια, στή Μάνη και σέ πλήθος άλλες περιοχές.

● Πολλοί αποδίδουν και τίς πυρκαγιές στήν **κλιματική αλλαγή**, ή όποία φυσικά παρουσιάζεται όχι μόνο στήν πατρίδα μας, αλλά και σ' όλο τον πλανήτη μας.

Η ανθρώπινη επέμβασις στήν όμορφη δημιουργία του Θεού, γέννησε τήν τερατώδη μορφολογική κατάστασι. Η ανθρώπινη πλεονεξία, αλλά και ή άκρατη και ανεξέλεγκτη χρήσι τής τεχνολογίας, φέρνουν άνω κάτω τήν κατοικία του ανθρώπου, τον πλανήτη τής γής.

● Άλλοι αποδίδουν τίς άλλεπάλληλες πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού στήν αύξησι τής **θερμοκρασίας**. Και είναι αλήθεια, ότι ό μεσημεριανός ήλιος των 45 βαθμών εύκολα δίνει τό σπινθήρα του σέ πευκοβελόνες και σέ ξερά χόρτα.

● Άλλοι μιλάνε για ανθρώπινους **έγκληματικούς έμπρησμούς**. Πώς π.χ. προκλήθηκε ή τεράστια πυρκαγιά, που έκαψε 45.000 στρέματα δασικής έκτάσεως στό Άλεποχώρι, στό Σχοϊνο και σ' όλη τή γύρω Μεγαρίδα; Άπό έναν άπρόσεκτο (μόνο; ή και άσυνείδητο) χωρικό, που πήγε κρυφά τή νύκτα στό Σχοϊνο νά κάψει ξερά κλαριά από έλαιόδεντρα; Πώς προκλήθηκε ή τεράστια φωτιά στή Σταμάτα; Άπό μελισσοκόμο, που «κάπνιζε» τά μελίσιςα του!

● Πολλοί κάνουν λόγο για **άμέλεια** των ύπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών, νά καθαρίσουν δημόσιους χώρους, δρόμους και οικόπεδα από εύφλεκτες ύλες, όπως ξερά κλαριά και πευκοβελόνες.

● Τό γεγονός είναι ένα: Η Ελλάδα καίγεται. Οι φυσικοί της **πνεύμονες**, τά δάση της, καταστρέφονται. Και, τό χειρότερο, οι περισσότεροι Έλληνες έξακολουθούν νά όργιάζουν, εν όνόματι των διακοπών. «*Των οικιών ήμων έμπιπραμένων, ήμεις άδομεν*». Άπό τίς τελευταίες πυρκαγιές τελέστηκε φρικτό έγκλημα κατά τής φύσεως. Άλλά φρικτότερο είναι τό άλλο έγκλημα: Ο Διάβολος, ό μεγάλος **έμπρηστής** του κακού, ανάβει, ιδίως τό καλοκαίρι, άπείρως χειρότερες πυρκαγιές. Έν όνόματι του τουρισμού (έσωτερικού και έξωτερικού), **πυρακτώνονται τά μάτια** μέ τά αισχρά θεάματα.

● Πυρακτωμένα τά μάτια των ανθρώπων από προκλητικά θεάματα, τή γύμνια και τήν ξετσιπωσιά, γίνονται έστίς και αιτίες, για αισχρές πράξεις και για ποικίλης φύσεως έγκλήματα.

● Πυρακτωμένη ή **γλώσσα**, από τό θυμό κυρίως, ανάβει φωτιές για καυγάδες, διαπληκτισμούς και έγκλήματα. Η πυρκαγιά που καίει δάσος δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων, ξεκινάει από **μία σπίθα**. Έτσι και ή γλώσσα ανάβει φωτιές, που κατακαΐνε σπίτια και οικογένειες. «*Ηλικον πύρ ήλικην ύλην ανάπτει*» (Ίακ. γ' 5).

● Οι Τρεις Παΐδες στό πυρακτωμένο καμίνι του Ναβουχοδονόρα «*πυρός άπειλήν ούκ έπτοήθησαν, άλλ' εν μέσω τής φλογός έστώτες έψαλλον*». Αλήθεια, σκεφτήκαμε, ότι κάποτε τά παιδιά του Θεου, οι πιστοί, μέ τήν προσευχή τους και τήν από καρδίας ψαλμωδία τους έσβηναν φωτιές; Καλή δουλειά κάνουν τά πυροσβεστικά άεροπλάνα. Πιο αποτελεσματική όμως είναι ή επενέργεια του ούρανου. Άν πιστεύαμε, αν κάναμε προσευχή, θα άνοιγαν οι **καταρράκτες του ούρανου**, όχι για νά μάς πλημμυρίσουν, αλλά για νά σβήσουν τίς πυρκαγιές!