

## Ἐντί ἀγιασμοῦ... βιτριόλι!

Ἡ παπᾶς συνήθως ραντίζει μέ ἀγιασμό. Ἔτσι ἔχουν συνηθίσει οἱ πιστοί νά βλέπουν τόν ὀρθόδοξο ἱερέα. Τελεῖ τήν ἀκολουθία τοῦ ἀγιασμοῦ καί ραντίζει ψάλλοντας τό «Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν σου...». Πού νά φαίνεται νά βρεθῆ παπᾶς, πού θά ράντιζε μέ... βιτριόλι! Καί δέν ράντισε μέ τό καυστικό ὑγρό ἀπλούς χριστιανούς, ἀλλά ράντισε ἐπισκόπους! Δέν ἤθελε φυσικά νά τοὺς ἀγιασῆ. Ἦθελε νά τοὺς... τυφλώσῃ!

• Ἀπίστευτο; Καί ὅμως γεγονός. Συνέβη στίς 24 Ἰουνίου στήν αἴθουσα τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάλου (στή Μονή Πετράκη). Στόχος τοῦ μαύρου ρασοφόρου οἱ Σεβ. Μητροπολίτες, πού ἀποτελοῦν κατά τήν περίοδο αὐτή τό **Δευτεροβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο**. Ὄταν ὁ κατηγορούμενος «παπᾶς» εἶδε, ὅτι τελεσίδικα καθαιρεῖται, ἔβγαλε ἀπό τά ράσα του δύο μπουκάλια μέ **βιτριόλι** καί τό ἐξεσφενδόνισε σέ ὅλους τοὺς συνέδρους Ἐπισκόπους, στόν γραμματέα τοῦ δικαστηρίου καί σέ τρεῖς λαϊκούς.

• Ἀποτέλεσμα; Ἐπτά Μητροπολίτες μετεφέρθησαν σέ νοσοκομεῖα. Εὐτυχῶς τά ἐγκαύματα δέν ἦσαν τόσο ἐπικίνδυνα. Ἄλλο ἦταν τό πῶς σκληρό ἀποτέλεσμα: Οἱ ποικίλες κρίσεις τοῦ κόσμου.

Πρωτόγνωρο τό γεγονός: «*Τί παπᾶς εἶναι αὐτός, πού ἤθελε νά τυφλώσῃ τοὺς Μητροπολίτες; Δέν μπορούσε μέ ἄλλο τρόπο νά δείξῃ τήν ἀντίδρασί του; Δέν μπορούσαν οἱ συνήγοροί του νά τόν ὑπερασπιστοῦν; Καί δέν καταλάβαινε, ὅτι ἡ ἐγκληματική του ἐνέργεια ἐπιβεβαίωνε τήν ἐνοχή του καί γιά ὅσα κατηγορεῖτο;*».

• Γιά ὅλους τοὺς καλούς βέβαια λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί γιά τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανούς τό ἐρώτημα εἶναι ἄλλο: Πῶς βρέθηκε ὁ παρ' ὀλίγον ἀνθρωποκτόνος στό **ἐνδότερα τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου**; Ὁ ἐπίκοπος, πού τόν χειροτόνησε, τίποτε δέν ἐξέτασε; Ἐξετέλεσε μέ κλειστά τά μάτια ἀπλῶς μία ἐντολή ὡς Μητροπολίτης τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας καί χωρίς κἄν νά τόν γνωρίζῃ (ἔστω καί «φατσικά») τόν χειροτόνησε καί τόν φόρτωσε στήν Ἐκκλησία; Οὔτε κἄν κατάλαβε ὁ χειροτονήσας, ὅτι πρόκειται γιά σπουδαρχίδα μέ ποιόν ἄγνωστο;

• Οἱ πληγέντες ἀπό τό βιτριόλι τοῦ καθαιρεθέντος πρώην ρασοφόρου ὅπωςδήποτε εἶναι **μακρόθυμοι**. Ἄλλ' αὐτό δέν σημαίνει, ὅτι δέν θλίβεται τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἀπό σκανδαλώδεις χειροτονίες. Ἐλεγε μακαριστός εὐλαβέστατος Μητροπολίτης: «*Ἄς προσέχουμε! Εὐκόλα τοῦ βάζεις τοῦ τυχодиώκτη τά ράσα, δύσκολα ὅμως τοῦ τά βγάζεις!*»!

Ἄπαιτεῖται μεγάλη προσοχή, πολλή προσευχή, ἔρευνα καί ἐξονυχιστική ἐξέταση, προκειμένου ἕνας ἐνάρετος Ἐπίσκοπος νά θέσῃ τά χέρια του πρὸς χειροτονία κάποιου. Ὑπάρχει κίνδυνος, ἡ **ἀνοχή** νά καταστῇ **συνενοχή**.

• Σέ ἐπισκόπους καί πρεσβυτέρους ἀπηύθυνε ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Πράξ. κ' 28) τό «**προσέχετε**» καί τήν προειδοποίησι, ὅτι «**λύκοι βαρεῖς**» θά εἰσέλθουν στό ποίμνιο (Πράξ. κ' 29). Καί μάλιστα τονίζει ὁ Ἀπόστολος, ὅτι «οἱ βαρεῖς λύκοι», οἱ ἄγριοι λύκοι, δέν θά προέρχωνται ἀπ' ἔξω, ἀπό τοὺς κοσμικούς. Θά προέρχωνται ἀπό μέσα, «**ἐξ ὑμῶν αὐτῶν**».

Οἱ ἄγριοι λύκοι βγάζουν μάτια. Δέν φωτίζουν, ἀλλά τυφλώνουν τό ποίμνιο. Ἐν προκειμένῳ ὁ ἐκτραπείς ἤθελε νά... τυφλώσῃ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας μέ... βιτριόλι! Ἄραγε θά ζητηθοῦν εὐθύνες ἀπό τόν Ἐπίσκοπο, πού χειροτόνησε **λυκοποιμένα**;