

Συνέδριο γονιμότητας

Ψελικά τό Συνέδριο «Γονιμότητας καί αναπαραγωγικής αυτονομίας», πού ἐπρόκειτο νά πραγματοποιηθῆ στό Ἰωάννινα στίς 3-4 Ἰουλίου, ματαιώθηκε. Λένε, ὅτι ἔφταιξε τό Σπότ, πού παρουσίαζε μία γυναίκα 40 ἐτῶν νά ἐρωτᾶται: «Πότε θά παντρευτῆς;» - «Πότε θά γίνης μητέρα;»

● Πιθανόν νά ἦταν βιαστική ἢ προετοιμασία ἑνός συνεδρίου γιά ἕνα τόσο σπουδαῖο θέμα, ὅπως εἶναι ἡ γονιμότητα στίς γυναῖκες, δηλαδή, ἡ **παιδοποιία**.

● Πιθανόν νά δόθηκε μεγάλη ἔκτασις στήν ἀναζήτησι χορηγῶν καί ὑποστηρικτῶν.

● Πιθανόν νά μή χρειάζοταν ἡ αἰγίδα ὑψηλῶν προσώπων, ὅπως αὐτό τῆς προέδρου τῆς Δημοκρατίας.

● Πιθανόν νά μή χρειάζοταν ἡ ἐπιστράτευσις ὑπουργῶν ὡς εἰσηγητῶν.

● Πιθανόν νά ἀρκοῦσαν 3-4 εἰσηγήσεις εἰδικῶν ἐπιστημόνων, ἀνδρῶν καί γυναικῶν.

● Καθ' ἡμᾶς, ἐκεῖνα πού τάραξαν μερικούς καί συνέβαλαν στό ξήλωμα τοῦ Συνεδρίου, ἦσαν δύο: *Πρῶτον*, ἡ συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας μέ ἀρκετούς Ἐπισκόπους - εἰσηγητές. *Δεύτερον*, ὁ φόβος μήπως θιγῆ τό «ταμπού» τῶν ἀθέων, πού εἶναι οἱ **ἀμβλώσεις**.

● Τό νά ἀναζητοῦμε τρόπους ν' ἀνοίξῃ ὁ κρουνοῦς τῆς γονιμότητας καί συγχρόνως νά καταστρέψουμε τοὺς ἤδη ὑπάρχοντες κρουνοὺς, αὐτό εἶναι φρικτὴ ἀντίφασις καί σατανικὴ ὑποκρισία.

Οἱ καταστροφεῖς τῆς γονιμότητας, ἐμμέσως καί ἀμέσως, οἱ ὑπέρμαχοι τῶν ἀμβλώσεων, δέν θά ἤθελαν ποτέ νά θιγῆ, ἔστω καί ἀκροθιγῶς, τό **ἐγκληματικὸ τους ἔργο**. Ἐνα καθαρῶς ἐπιστημονικὸ Συνέδριο γιά τὴ γονιμότητα τῶν γυναικῶν θεωρήθηκε **«σεξισμός»** καί κίνδυνος ὅτι θ' ἀμφισβητηθοῦν τά... δικαιώματα τῶν γυναικῶν νά κάνουν ἐκτρώσεις!!!

● Τό ὅτι ἐνοχλεῖ τοὺς ἀθέους καί διαστροφεῖς τῆς γονιμότητας ἢ παρουσία τῆς **Ἐκκλησίας**, φαίνεται καί ἀπό τὰ πολλὰ σχόλια στό διαδίκτυο, ὅπου χυδαῖα βρίζονται οἱ κληρικοί. Τό ν' ἀποκαλοῦνται «τραγοπαπάδες» οἱ λειτουργοὶ τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἀπόδειξις, ὅτι τό Συνέδριο γιά τὴν γονιμότητα ἔπρεπε νά ματαιωθῆ!

● Στὴν Ἑλλάδα φτάσαμε στό σημεῖο νά τιμᾶται κάποιος πού χαϊδεύει ἕνα **σκυλάκι** ἢ ἕνα **γατάκι** καί νά ὑβρίζεται ἡ μητέρα τοῦ Ἔθνους, ἡ Ἐκκλησία. Καί εἶναι ἡ Ἐκκλησία **μητέρα τοῦ Ἔθνους** μας καί γιά τόν λόγο, ὅτι αὐτὴ κυρίως ἐνέπνευσε καί ἐμπνέει τὰ μέλη τῆς νά γεννοῦν ὅσα παιδιά χαρίζει ὁ Θεός. Οἱ ἄλλοι, πού βρίζουν τὴν Ἐκκλησία καί φοβήθηκαν μήπως στό ματαιωθέν Συνέδριο ὑποστηριχθῆ ἡ δυνατότητα τεκνοποιήσεως τῶν γυναικῶν, αὐτοὶ βεβαίως εἶναι ἠθικοὶ αὐτουργοὶ τῆς **ὑπογεννητικότητας** καί τοῦ σταδιακῶς **ἀφανισμοῦ τοῦ Ἔθνους!**