

Πώς πολεμείται ή πανδημία;

Η λογικός άνθρωπος μπορεί να περιφρονήσει την ύπαρξη και εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού; Τό παρόν γράφεται στις 14 Ἀπριλίου. Τό σχετικό δελτίο για τήν πανδημία ὅπωςδήποτε εἶναι ἀνησυχητικό: Τή μέρα αὐτή: 4.033 νέα κρούσματα τοῦ θανατηφόρου ιοῦ, 802 διασωληνωμένοι, 93 θάνατοι!

• Ὁ **ἴος** ὑπάρχει. Καί κάθε τόσο μέ φρικτότερη ἐπίθεσι, **μεταλλαγμένος**.

• Ὑπάρχει ἐλπίδα; Για τούς πιστούς χριστιανούς ἡ ἐλπίδα πάντα ὑπάρχει, ὅταν ἡ ἀδυναμία μας ἰκετεύη τήν **θεϊκή παντοδυναμία**. Νά προσφεύγουμε στόν Χριστό, «*τόν ἱατρόν ψυχῶν καί σωμάτων*». Βεβαίως. Μέ τίς ἐξῆς ὁμως προϋποθέσεις:

1. Νά προσέχη καθένας τήν **ὑγεία** του.

2. Νά τιμᾶ τούς **ειδικούς γιατρούς**, ὅταν μάλιστα συσκέπτονται συνεχῶς, ἀναλίσκονται καί ἀγωνίζονται για τήν ἀντιμετώπισι τῆς πανδημίας. Ὁ χριστιανός (καί δῆ ὁ μοναχός ἢ ὁ κληρικός), ἄς μήν ἀποφαίνεται ἐπί ἱατρικῶν θεμάτων οὔτε νά ἀρνήται τήν ὑπεράνθρωπη προσπάθεια τῶν ειδικῶν γιατρῶν.

Ἡ **περιφρόνησις** τῆς ἱατρικῆς ἐπιστήμης εἶναι περιφρόνησις τοῦ ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας, πού ὁ Θεός ἔχει χαρίσει. Καί τό γιατρό πάλι ὁ Θεός ἔχει δώσει. Ἄς διαβάσουμε τό 18ο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου **Σοφία Σειράχ** τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἐκεῖ συνιστᾶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ τήν τιμή στόν ἱατρό: «*Τίμα ἱατρόν, καί γάρ αὐτόν ἔκτισε Κύριος*» (στ. 1). Συνιστᾶ σεβασμό στήν ἱατρική ἐπιστήμη: «*Ὁ Θεός ἔδωσε τή γνώσι καί τήν ἐπιστήμη*» (στ. 6). Καί προτρέπει νά μήν ἀπομακρύνῃς τή σωστή ἱατρική ἐπιστήμη: «*Στόν ἱατρό νά δώσης τή θέσι πού τοῦ πρέπει, διότι ὁ Κύριος τόν ἔδωσε. Μή τόν ἀπομακρύνῃς, γιατί τόν ἔχεις ἀνάγκη*» (στ. 12).

3. Νά τηροῦμε τά **μέτρα**, πού προτείνουν ὁμόφωνα οἱ ειδικοί λοιμωξιολόγοι.

4. Νά δεχώμαστε τά **φάρμακα** τῶν ειδικῶν, ὅταν μάλιστα διαπιστώνεται ἡ ἀποτελεσματικότητά τους.

Πολλοί προβάλλουν κάποιους φόβους. Ρωτᾶνε: «*Κι ἂν ἔχη παρενέργειες τό ἐμβόλιο;*». Ἡ ἀπάντησις ἔρχεται ἀπό τή στατιστική πραγματικότητα.

α. Κανένα φάρμακο δέν ἔχει σφραγίδα 100% ἐγγυήσεως, οὔτε καν ἓνα δερν! Ὅσα ὁμως ἐμβόλια πρὸς τό παρόν συνιστῶνται ἔχουν **πιθανότητα** θεραπείας τέτοια πού ἐγγίζει τή **βεβαιότητα**. Ἄν ἐπηρεαστοῦμε ἀπό τή στατιστική πιθανότητα, νά ἔχη ἓνα φάρμακο μία στίς 100.000 κάποια **παρενέργεια**, ἄς σκεφτοῦμε ὅτι χωρίς τό φάρμακο αὐτό δέν κινδυνεύει ἓνας στούς 100.000, ἀλλά κινδυνεύουν πολλές χιλιάδες στίς 100.000.

β. Σχεδόν μηδενικά εἶναι πλέον τά κρούσματα στούς **ἠλικιωμένους**, ἐπειδή ἐμβολιάστηκαν.

γ. Σέ χῶρες, πού ἐμβολιάστηκε τό μεγαλύτερο τμήμα τοῦ πληθυσμοῦ, ὑπάρχει μεγάλο ποσοστό ἀνοσίας. «*Τό τεῖχος τῆς ἀνοσίας (ἀνθρωπίνως) κτίζεται μέ τόν ἐμβολιασμό*».

• Ἡ ζωή μας εἶναι στά **χέρια τοῦ Θεοῦ**. Ὁ φόβος τῶν πιστῶν χριστιανῶν δέν εἶναι ὅτι θά πεθάνουν. Αὐτός ὁ φόβος ἐξαλείφτηκε ἀπό τήν **Ἀνάστασι** τοῦ Χριστοῦ. Πιστεύουμε, ὅτι «*καί συζήσομεν Αὐτῶ*». Ὁ θάνατος εἶναι ἡ ἀρχή τῆς αἰώνιας ζωῆς. Τό θέμα, λοιπόν, δέν εἶναι ὅτι θά πεθάνουμε. Τό θέμα εἶναι νά μήν... αὐτοκτονήσουμε για νά... πεθάνουμε! Ὅποιος λέει ὅτι δέν χρειάζεται ἐν προκειμένῳ τή βοήθεια τῆς καλῆς ἱατρικῆς ἐπιστήμης, δέν νομίζει ὅτι «*ἐκπειράζει Κύριον τόν Θεόν*», καί ὅτι αὐτοοδηγεῖται στό θάνατο, δηλαδή, αὐτοκτονεῖ;

Καί κάτι χειρότερο: Ὅποιος ἀδιαφορεῖ για τήν εξάπλωση μιᾶς ἐπιδημίας καί μέ τήν ἐγωιστική του ἀρνήσι συμβάλλει στή διατήρησί της, ἐμμέσως κάνει κακό σέ ἄλλους. Κι ἂν ρωτήσουμε τόν μαθητή τῆς ἀγάπης, τόν Ἰωάννη, θά μᾶς πῆ πῶς λέγεται ὅποιος δέν ἔχει ἀγάπη (Α' Ἰωάν. γ' 15).

• Ἡ **προσευχή** μας: Χριστέ, βοήθησε τόν κόσμον σου! Φώτισέ μας νά μένουμε ταπεινοί στίς ὑποδείξεις τῶν ειδικῶν, στίς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας καί στό ἅγιο θέλημά Σου! Δικοί σου θέλουμε νά εἶμαστε, «*ἐάν τε ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν*» (Ρωμ. ιδ' 8).