

## Παραφωνίες στὸν ἑορτασμό

**Ἡ** ἰγὴ συγκινησέως προκάλεσαν οἱ ποικίλες ἐκδηλώσεις τὴν ἡμέρα τῆς 25ης Μαρτίου γιὰ τὴν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐπανάστασι τοῦ 1821. Καί οἱ περισσότερον μεμψίμοιροι, ὅτι οἱ βασικοὶ ὀργανωτὲς τοῦ «1821-2001» δὲν ἐκφράζουν τὸ ἥρωικό πνεῦμα καὶ τὴν ἐθνικὴ ἀνάτασι, ὀφείλουμε νὰ ὀμολογήσουμε ὅτι οἱ ἐκδηλώσεις ἐπέτυχαν. Καί οἱ ἐκδηλώσεις, πού θὰ συνεχισθοῦν μέχρι τὸ τέλος τοῦ 2021 θὰ προσφέρουν συγκλονιστικώτερες στιγμές.

Ἡ **γαλανόλευκη** σκέπασε ὄχι μόνο τὸ χῶρο τῆς πατρίδος μας, ἀλλ' ὅλη τὴν ὑφήλιο, τὰ πῖο ἐμβληματικὰ κτήρια ὄλων τῶν κρατῶν, τίς πῖο ψηλές κορυφές, ἀκόμα καὶ τό... διάστημα!

• Οἱ ἡγέτες πολλῶν κρατῶν μετέδωσαν ἐνθουσιώδη μηνύματα γιὰ τοὺς ἥρωες τοῦ '21 καὶ γιὰ τὸ θαῦμα τῶν ὀλιγοστῶν προγόνων μας, πού ἔστησαν κράτος-ἔθνος ἀπὸ τὸ μηδέν.

• Στίς περισσότερες πόλεις τοῦ κόσμου, ὅπου ὑπάρχουν Ἕλληνες, συμπαραστατούμενοι καὶ ἀπὸ τοὺς **φιλέλληνες**, ὀργανώθηκαν γιορτές καὶ παρελάσεις (παρὰ τίς δυσκολίες ἀπὸ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ).

• Τὸ πῖο λαμπρὸ φῶς τῶν ἑορτασμῶν ἐξέπεμψε ἡ Ἀθήνα. Γιὰ μία ἡμέρα ἦταν **λουσμένη στό φῶς** τῶν ἡρώων. Θαμπώθηκαν καὶ οἱ ξένοι προσκεκλημένοι ἡγέτες. Εἶναι ἀλήθεια, πῶς μέσα ἀπὸ τὴ στάχτη τῆς ἐθνικῆς ἀδιαφορίας καὶ τοῦ ὠχαδερφισμοῦ ξεπήδησε μία φλόγα ἱερή. Σάν νὰ φανήκαμε ἐνωμένοι, σάν νὰ ὑψωθήκαμε κάποια στιγμή, σάν νὰ θελήσαμε τοὺς ἥρωες ν' ἀναστήσουμε, σάν νὰ ξυπνήσαμε ἀπὸ τὴ νάρκωσι τοῦ ὕλισμοῦ καὶ τῆς καλοπεράσεως.

• Δέν ὑπῆρξαν **σκιές** στή γενικὴ ἱερὴ εἰκόνα τοῦ μεγαλείου τῆς 25ης Μαρτίου 2021; Ἀσφαλῶς θὰ ὑπῆρξαν. Δύο μάλιστα προκάλεσαν ἱερὴ ἀγανάκτησι.

• Ἡ μία: Ἡ παρουσία μεταξύ τῶν τιμωμένων προσώπων ἐνός ἀτόμου, πού δέν ἔχει κανέναν ἀπολύτως θεσμικὸ ρόλ. Δέν εἶναι οὔτε πολιτικός οὔτε πολιτειακός οὔτε κυβερνητικός παράγων, οὔτε ἄτομο κάποιας ἐπίσημης δημοσιότητας ἢ ἐθνικῆς καὶ κοινωνικῆς προσφορᾶς, ἀλλ' οὔτε καὶ ἄτομο μέ συγγενικές σχέσεις ὑψηλόβαθμου παράγοντα.

Τὸ ἄτομο αὐτὸ δέν εἶναι σύζυγος (νόμιμος) τῆς κ. Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Εἶναι, ὅπως καὶ ἐπίσημα τὸν ἀποκαλοῦν καὶ οἱ κυβερνητικοὶ παράγοντες, «σύντροφος» τῆς κ. Προέδρου.

• Δικαίωμα γιὰ τὴν ἰδιωτικὴ τῆς ζωῆ μπορεῖ νὰ θεωροῦν πολλοὶ ὅτι ἔχει. Πάνω ὅμως ἀπὸ ὀποιοδήποτε ἀτομικὸ τῆς δικαίωμα εἶναι ἡ ὑποχρέωσις τῆς νὰ στηρίζη τοὺς ἱερούς θεσμούς, ὧν πρῶτος ἡ **οἰκογένεια**. Κανένας δέν ἔχει δικαίωμα νὰ προβάλη στήν πῖο ἱερὴ στιγμή τοῦ ἔθνους τὸν παράνομο δεσμό του.

• Μποροῦμε π.χ. νὰ φανταστοῦμε τὸν Κανάρη σέ ἐκδήλωσι γιὰ τί 1821 νὰ ἔχη δίπλα του γυναικεῖο πρόσωπο παρανόμου δεσμοῦ; Ἡ τὴν Μπουμπουλίνα νὰ ἔχη δίπλα τῆς ὡς τιμῶμενο πρόσωπο καὶ κάποιον «σύντροφο» παρανόμου δεσμοῦ; Ἡ κ. Πρόεδρος, ὅπως ἔχει τόσες ὀραῖες εὐαισθησίες σέ κοινωνικά καὶ ἐθνικά θέματα, ἄς σεβασθῆ καὶ τὴν εὐαισθησία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ στό θέμα τῆς οἰκογενείας.

• Ἡ δεύτερη σκιά: Ὅλοι τίμησαν τὴ **σημαία** τῆς Πατρίδος. Μία ὀμάδα μόνο θέλησε στόν ὀραῖο πίνακα τοῦ Θεοδώρου Βρυζάκη νὰ σπιλώση τὴν ἑλληνικὴ σημαία, πού εὐλογεῖ ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός στίς 25 Μαρτίου τοῦ 1821. Καὶ ἡ ὀμάδα αὐτὴ εἶναι τὸ συνονηθῆλευμα τῶν ΛΟΑΤΚΙ. Τὴν ἑλληνικὴ σημαία μέ τὸν Σταυρὸ οἱ πάσης ἀμορφίας ὀμοφυλόφιλοι ἀντικατέστησαν μέ τὴ δική τους σημαία! Πιστεύουμε, ὅτι ὁ κ. Πρωθυπουργός, πού δείχνει εὐαισθησία γιὰ αἰτήματα τῶν ΛΟΑΤΚΙ, θὰ συνειδητοποιήση ὅτι ἡ ὀμάδα αὐτὴ πάνω ἀπὸ τὰ ἰδεώδη τῆς Ἑλλάδος ἔχει θέσει τὸ δικαίωμα τῆς **ὀμοφυλοφιλίας!**

Δυστυχῶς δέν εἶδαμε καμμία ἐπίσημη ἀντίδρασι γιὰ τὴν αἰσχρὴ βεβήλωσι τῆς γαλανόλευκης. Οἱ ἥρωες τοῦ '21 ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν **ἀληθινὴ ἐλευθερία**, ὄχι γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς σεξουαλικῆς διαστροφῆς!