

## Τυφλός γνωρίζει από στήθους τήν Καινή Διαθήκη

**Γ**νωρίζετε τήν Ἁγία Γραφή; Γνωρίζετε τουλάχιστον τήν Καινή Διαθήκη; Γνωρίζετε, ἔστω, κάποιο κεφάλαιο τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀπό στήθους; Γνωρίζετε ποῦ βρίσκεται ἓνα χωρίο, ἂν ἐρωτηθῆτε; Δυστυχῶς οἱ περισσότεροι ὀρθόδοξοι ἀγνοοῦμε τό Εὐαγγέλιο, τήν Καινή Διαθήκη, πολύ περισσότερο τήν Παλαιά Διαθήκη.

• Δέν ἔχουμε **πόθο μελέτης** τῆς Γραφῆς. Κι ἄς φωνάξῃ ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Ἀδύνατον σωθῆναι ἄνευ τῆς τῶν Γραφῶν ἀναγνώσεως». Θά μᾶς δικάσῃ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἐκεῖνος ὁ ἀξιωματοῦχος ἀπό τήν Αἰθιοπία, γιά τόν ὁποῖον κάνουν λόγο οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Στό ταξίδι του μελετᾷ τήν Ἁγία Γραφή. Καί τόν ρωτᾷ ὁ σταλμένος ἀπό τόν Κύριο διάκονος Φίλιππος: «**Ἄρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις;**» (ἡ' 38).

• Τό ἐρώτημα γιά μᾶς εἶναι: «**Ἄραγε γινώσκεις γιάτί δέν ἀναγινώσκεις;**». Ἦ: «**Ἄραγε γιάτί δέν γινώσκεις τίποτε ἀπό τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, τήν Ἁγία Γραφή;**».

• Ὑπάρχει χριστιανός πιστός στόν τόπο μας, πού «**γινώσκει, χωρίς πλέον νά ἀναγινώσκει!**»! Αὐτός (ἴσως καί μοναδικός) ξέρεي ὀλόκληρη τήν Καινή Διαθήκη ἀπό στήθους χωρίς νά μπορῇ πλέον νά τήν διαβάξῃ. Εἶναι **τυφλός**. Μή φαντασθῆτε, ὅτι πρόκειται γιά κάποιον ζηλωτή κληρικό, πού προτοῦ νά τυφλωθῇ εἶχε ὡς βασικό σκοπό τῆς διακονίας του νά μάθῃ τήν Καινή Διαθήκη. Μή νομίσετε, ὅτι πρόκειται γιά κάποιον θεολόγο, πού ὁ πόθος του γιά τή Γραφή καί τό μνημονικό του τόν ἔφτασαν, πρό τοῦ νά τυφλωθῇ, νά ξέρῃ ἀπ' ἔξω ὅλη τήν Καινή Διαθήκη. Ὁχι, οὔτε τό πρῶτο οὔτε τό δεύτερο ἰσχύει.

• Ὁ τυφλός, πού γνωρίζει ἀπό στήθους τήν Καινή Διαθήκη, εἶναι ἓνας πρῶην βοσκός! Τώρα συνταξιούχος τοῦ ΟΓΑ. Ἐλάχιστα γράμματα ἔμαθε στό Δημοτικό. Καί ὁμως ἔφτασε στό σημεῖο νά ἔχει διαβάσει ἑκατοντάδες φορές ὅλη τήν Κ. Διαθήκη!!!

• Πρόκειται γιά τόν **κ. Ἰωάννη Χασιώτη**. Γεννημένος τό 1947 στή Μηλιά Μετσόβου, ἔγινε βοσκός. Βόσκοντας τό κοπάδι του διάβαζε βιβλία ὠφέλιμα πού εὔρισκε. Κάποτε τοῦ δώρισαν τήν Ἁγία Γραφή. Ἄρχισε νά τή διαβάξῃ. Ὅλο καί περισσότερο γλυκαινόταν. Καί ὅταν οἱ γιατροί τοῦ εἶπαν, ὅτι σέ λίγα χρόνια θά χάσῃ τό φῶς του, ρίχτηκε μέ ἄγιο πόθο στήν **ἀδιάκοπη μελέτη τῆς Βίβλου**.

• Μέσα σέ τρία χρόνια εἶχε μάθει τήν Καινή Διαθήκη. Καί μέχρι νά τυφλωθῇ, πρόλαβε νά τήν διαβάσῃ χίλιες φορές! Δέν πρόλαβε νά μάθῃ ἀπό στήθους τήν Παλαιά Διαθήκη. Τήν γνωρίζει ὁμως κατά κεφάλαια!

• Ὁ Ἰωάννης Χασιώτης εἶναι φαινόμενο, φυσικά ὄχι ἀνθρωπίνης δυνάμεως, ἀλλ' ἐκτάκτου **χάριτος** τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μένει ταπεινός μέ τή γυναῖκα του καί τά τρία παιδιά του, καί ἐξακολουθεῖ νά «διαβάξῃ», χωρίς νά μπορῇ νά διαβάξῃ, ὅλη τήν Ἁγία Γραφή.

• Γνωρίζει ὀλόκληρη τήν Καινή Διαθήκη ἀπό στήθους. Γνωρίζει κάθε χωρίο καί κάθε λέξι της ποῦ βρίσκεται, σέ ποῖο βιβλίο, σέ ποῖο κεφάλαιο, σέ ποῖο στίχο. Γνωρίζει τή σωστή ἐρμηνεία καί τῶν δυσκόλων χωρίων. Γνωρίζει ὄχι μόνο πόσα κεφάλαια ἔχει κάθε βιβλίο τῆς Βίβλου, ἀλλά καί πόσους στίχους ἔχει κάθε κεφάλαιο, κάθε βιβλίο, καί ὀλόκληρη ἡ Καινή Διαθήκη. Ποῖός π.χ. ἀπό μᾶς ξέρει, ὅτι ἡ Καινή Διαθήκη ἔχει 7951 στίχους; Ὁ βοσκός (πρῶην) τῆς Πίνδου ὄχι μόνο ξέρει πόσοι εἶναι οἱ θεόπνευστοι στίχοι, ἀλλά σᾶς λέει ἀμέσως ὅποιο στίχο, ὅποιοιδήποτε κεφαλαίου τοῦ ζητήσετε!

• Ὁ Χριστός στοῦς **ἀγραμμάτους ψαράδες** τῆς Γαλιλαίας ἔστειλε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον (Πράξ. β' 11). Τώρα σ' ἓνα **βοσκό** ἔστειλε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον. Τόν ἀξίωσε νά γνωρίζῃ, ὅσο κανεῖς ἄλλος, τήν Ἁγία Γραφή, ἀλλά καί νά τήν **ἐξηγῇ** σωστά, καί νά μεταδίδῃ τά ζωοποιά της λόγια σέ ὠραῖες **πνευματικές ὁμιλίες**.

• Ὅποιος θέλει νά δῇ τό φαινόμενο «Χασιώτης», ἄς ἀναζητήσῃ στό YouTube τή φράσι «Χασιώτης Ἰωάννης, ὁ βοσκός».