

Υφυπουργός διαλαλεί τήν όμοφυλοφιλία του!

Δέν είναι άγιοι οί ύπουργοί καί οί ύφυπουργοί. Τουλάχιστον άς είναι τίμιοι καί **φυσιολογικοί**. Ό άρχοντας, ό ήγέτης, ό κυβερνητικός παράγων όφείλει νά μήν προκαλή. Καί εκείνος, πού έπιλέγει πρόσωπα για τή διακυβέρνησι τής χώρας όφείλει νά προσέχη, έν προκειμένω ό πρωθυπουργός τής Έλλάδος, ό **κ. Κυριάκος Μητσοτάκης**. Άν λάβουμε ως κριτήριο τό σεβασμό στην τελετή τής όρκωμοσίας από τόν Όρθόδοξο Άρχιεπίσκοπο ή εκπρόσωπό του, είδαμε, ότι καί κατά τόν τελευταίο άνασχηματισμό οί πλείστοι τών ύπουργών καί ύφυπουργών μέ σεβασμό στάθηκαν μπροστά στην έκκλησιαστική τελετή. Έξαιρέσεις δύο ύφυπουργοί. Αυτοί περιφρόνησαν τόν Άρχιεπίσκοπο, τή μικρή έκκλησιαστική άκολουθία καί φυσικά ούτε τό σταυρό τους έκαναν.

- Δικαίωμά τους νά ανήκουν ή στους πιστούς ή στους άθέους. Δικαίωμα του ένός έκ τών δύο νά έπιλέγη τόν τρόπο τής σεξουαλικής του συμπεριφοράς.

- Δικαίωμά του όμως δέν ήταν νά προβάλη δημόσια τήν άνωμαλία, τήν όμοφυλοφιλία του. Πρόκειται για τόν Νικόλαο Γιατρομανωλάκη, πού ώρίστηκε ύφυπουργός **Πολιτισμού!** Δέν πρόλαβε νά αναλάβη τά καθήκοντά του καί έσπευσε νά διαλαλήση τήν «πραμάτια» του, νά παρουσιάση διαδικτυακά τήν «ιδιαιτερότητά» του, νά δώση συνεντεύξεις, νά άρθρογραφήση σέ ήμερήσιες έφημερίδες.

- Λέγεται, ότι καί άλλες περιπτώσεις όμοφυλοφίλων ύπήρχαν ή καί υπάρχουν, πού μπήκαν στή Βουλή ή σέ κυβερνητικό σχήμα. Δέν γνωρίζουμε, αλλά καί δέν θά διαπομπεύαμε άτομο, πού έχει τό «κουσούρι», όπως έλεγε ό μακαριστός Άρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος.

- Άλλο τό νά έχη κάποιος ένα έλάττωμα ή μία διαστροφή, άλλο τό νά αισθάνεται τήν άδυναμία του, άλλο τό νά βγαίνει στό πολιτικό γήπεδο καί νά διαλαλή ότι είναι gay, καί άλλο τό νά έπιλέγη ένας χριστιανός πρωθυπουργός ένα τέτοιο αυτοπροβαλλόμενο ως όμοφυλόφιλο πρόσωπο καί νά τό κάνει μέλος τής κυβερνήσεως του. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε ένα είδος **άσθενείας**. Στην δεύτερη έχουμε **συναίσθησι** τής άσθενείας καί τής έτερότητας. Στην τρίτη έχουμε **διεστραμμένη** συμπεριφορά. Καί στην τέταρτη, τήν έπιλογή του Πρωθυπουργού, έχουμε **πρόκλησι** του ήθικου αισθητηρίου του λαού.

- Σέ κείμενό στό διαδίκτυο ό 44χρονος Νικ. Γιατρομανωλάκης μίλησε άνοιχτά για τήν γκέϊ ταυτότητά του. Μεταξύ άλλων γράφει:

«Σιγά-σιγά βρέθηκαν άνθρωποι στον δρόμο μου, πού άρχισαν νά συζητούν μαζί μου σέ άλλη βάση. Είμαστε στό 2020. Καί ή χώρα έχει γυναίκα Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, πού βάζει στην σελίδα της τό rainbow flag («ούράνιο τόξο») καί μιλά τήν Παγκόσμια Ημέρα κατά τής Όμοφοβίας, Άμφιφοβίας καί Τρανσοφοβίας. Καί ή χώρα έχει τόν πρώτο άνοιχτά gay Γενικό Γραμματέα...»

Ξαναλέω: Καί για τά ΛΟΑΤΚΙ άτομα δέν υπάρχει κάτι πού δέν μπορούν νά κάνουν. Κανένα άτομο δέν θά πρέπει νά νιώθει ότι είναι άναγκασμένο νά κρυφτεί ή νά άγχώνεται άν περνάει για gay ή straight. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Άλλά ή άρχή έχει γίνει».

Κύριε Πρωθυπουργέ, μέ τύπους, σαν τόν ώμά έκδηλούμενο ως όμοφυλόφιλο συνεργάτη σας, θά στηρίξετε τήν ελληνική οικογένεια; Καί αυτός ό τύπος θά έργαστη για τόν ελληνικό πολιτισμό; Δέν φανταζόμασταν ποτέ, ότι ή άνηθικότητα προάγει πολιτισμό!