

Τρείς φρικτοί αριθμοί!

Ψαθημερινά μᾶς μεταδίδουν ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. τὰ στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὴν κίνησι καὶ τὴ φρίκη καὶ τὴ θνητότητα τοῦ **κορωνοϊοῦ** (covid-19). Καὶ ἀνάλογα μὲ τὰ νούμερα ἡμερησίων κρουσμάτων, ἀσθενῶν διασωληνωμένων καὶ θανάτων, γίνεται ἀπὸ τίς κυβερνήσεις τῶν λαῶν τὸ κλείσιμο ἢ τὸ ἀνοιγμα, ἢ στροφή σὲ καραντίνα ἢ ἡ ἐπιστροφή στὴν «κανονικότητα».

- Κανένας δὲν ἔχει δικαίωμα ν' ἀμφισβητῇ τὴν ὕπαρξι τοῦ ἰοῦ, ὅπως καὶ κανεὶς δὲν δικαιούται νὰ «παίξει» μὲ τὴ ζωὴ τῶν συνανθρώπων μας. Ἄς μὴ λησμονοῦμε, ὅτι στὴν εὐρύτερη οἰκογένειά μας, στὴν Ἐκκλησία, εἶδαμε ἀρκετούς κληρικούς ὄλων τῶν βαθμίδων καὶ μοναχούς καὶ μοναχές νὰ ἐκδημοῦν χτυπημένοι ἀπὸ τὸν κορωνοϊό.

- Δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ κακίζουμε ἢ νὰ ὑποτιμᾶμε τὴν **εὐαισθησία** (καὶ ἀνησυχία) γιὰ τὰ θύματα τοῦ κορωνοϊοῦ. Πολύ περισσότερο δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ δείχνουμε προκλητικὴ καὶ σαδιστικὴ, θὰ λέγαμε, **ἀναισθησία**, γιὰ τὰ θύματα ἀπὸ ἄλλες θανατηφόρες καταστάσεις, πού εἶναι ἀσυγκρίτως πιο πολυάριθμες.

- Στὴν παγκόσμια στατιστικὴ ὑπάρχουν τρία νούμερα, πού δείχνουν τὴν εὐαισθησία καὶ τὴν ἀναισθησία.

- Τὸ ἓνα νούμερο εἰκονίζει τοὺς θανάτους ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. **2.000.000** (δύο ἑκατομμύρια) περίπου εἶναι οἱ νεκροὶ ἀπὸ τὸν ἰό, παγκοσμίως. Μᾶς ἀνησυχεῖ κυρίως, διότι ὁ κίνδυνος ἀφορᾷ καὶ σὲ μᾶς προσωπικῶς. Καὶ φυσικὰ εἶναι ἀνθρώπινο ν' ἀνησυχοῦμε.

- Δὲν μᾶς ἀνησυχεῖ ὁμως ὁ δεύτερος ἀριθμὸς, πού εἶναι σχεδὸν πενταπλάσιος. Ξέρετε πόσους θανάτους ἔχουμε κάθε χρόνο ἀπὸ τὴν **πεῖνα** παγκοσμίως; **9.000.000** (ἐννέα ἑκατομμύρια)! Γιατί δὲν εὐαισθητοποιούμαστε μπροστὰ στοῦ θάνατο, ὅτι τόσα ἑκατομμύρια ἀνθρώποι σάν σπυργιτάκια πληγωμένα, πέφτουν νεκροὶ στὴ γῆ, ἀφοῦ δὲν ἔχουν ἓνα κομμάτι ψωμί ἢ μία χούφτα ρύζι; Καὶ εἶναι κυρίως παιδιὰ αὐτοὶ πού πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πεῖνα.

Ποῦ ὀφείλεται ἡ ἀναισθησία μας; Στὸ ὅτι εἶναι μακριὰ ἀπὸ μᾶς αὐτὸς ὁ κίνδυνος; Στὸ ὅτι τὰ δικά μας παιδιὰ καλοτρῶνε; Στὸ ὅτι γίναμε **ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία**; Στὸ ὅτι ξεχάσαμε ὅτι ὅλοι στὴ γῆ εἴμαστε **ἀδελφία**, παιδιὰ τοῦ ἴδιου Πατέρα; Στὸ ὅτι κλείνουμε τ' αὐτιά μας στοῦ παράπονο τοῦ Χριστοῦ (κάθε πεινασμένος εἶναι εἰκόνα Χριστοῦ!): «Ἐπείνασα καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν»; (Ματθ. κε' 42). Στὸ ὅτι οἱ λεγόμενοι χριστιανοὶ εἴμαστε ἔτοιμοι νὰ προσφέρουμε τεράστια ποσὰ γιὰ λαμπρὸ ἐκκλησιαστικὸ οἰκοδόμημα, καὶ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τοὺς πεινασμένους; Στὸ ὅτι ξεχάσαμε τὴν προτροπὴ τοῦ Κυρίου: «Πώλησον τὰ ὑπάρχοντά σου καὶ δός πτωχοῖς»; (Ματθ. ιθ' 21).

- Φρικτὸς ὁ ἀριθμὸς τῶν νεκρῶν ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. Φρικτότερος ὁ ἀριθμὸς τῶν νεκρῶν ἀπὸ τὴν πεῖνα. Φρικτότατος ὁ τρίτος ἀριθμὸς. Ἀναφέρεται στὴν πρώτη αἰτία θανάτων παγκοσμίως. Ἄν δὲν συγκλοιστοῦμε ἀπὸ τὸ νούμερο, πού θὰ σημειώσουμε, σημαίνει ὅτι εἴμαστε **σκληρότεροι** καὶ ἀπὸ γρανίτη, **ψυχρότεροι** καὶ ἀπὸ τὸ βόρειο πόλο, **σατανικώτεροι** καὶ ἀπὸ τὸ Σατανᾶ! Ὁ ἀριθμὸς: **73.000.000** (ἑβδομήντα τρία ἑκατομμύρια) θάνατοι! Ἀπὸ τί; Ἀπὸ τίς **ἐκτρώσεις**. Τόσα εἶναι τὰ ἑκατομμύρια τῶν βρεφικῶν θανάτων. Τόσα εἶναι τὰ ἀγέννητα βρέφη, πού δολοφονοῦνται ἐν ψυχρῶ.

- Κανεὶς πιά ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς δὲν μιλάει γι' αὐτὸ τὸ μαζικὸ παιδοκτόνο ἐγκλημα. Θέλουμε καὶ πάλι νὰ φωνάξουμε, ὄχι βέβαια γιατί θὰ μᾶς ἀκούσουν, ἀλλὰ γιατί δὲν θέλουμε νὰ συγκαταλεγώμαστε στοὺς **ἠθικούς ἀτυρογούς** τοῦ σατανικώτερου ἐγκλήματος.

- Ὅλοι δεχτήκαμε τὰ μέτρα τῶν λοιμωξιολόγων γιὰ τὸν περιορισμὸ τοῦ θανατηφόρου κορωνοϊοῦ. Ἐχουμε ὁμως δικαίωμα, ἐξ ὀνόματος τῶν μικρῶν παιδιῶν, πού σφάζονται ἀνά πᾶσαν στιγμὴν, νὰ προτείνουμε μέτρα γιὰ τὴν **ἐξαφάνισι** τῶν ἐκτρώσεων.

—Πρῶτο μέτρο: Νὰ καταργηθοῦν οἱ **νόμοι**, πού ἐπιτρέπουν τίς ἐκτρώσεις!

—Δεύτερο μέτρο: Νὰ ἐξαφανιστῇ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ... δολοφόνου ἀγεννήτων παιδιῶν. Γιὰ τὰ κυφορούμενα βρέφη ὑπάρχουν οἱ γυναικολόγοι καὶ οἱ παιδίατροι. Ἡ Ἱατρικὴ χαίρεται πού ἔχει λοιμωξιολόγους. Τοὺς **ἐκτρωσιολόγους** δὲν τοὺς χρειάζεται!

—Τρίτο μέτρο: Ν' ἀνοίξουν τὰ στόματα ὄλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν λειτουργῶν. Τὰ στοματὰ τους νὰ γίνουν **μεγάφωνα**. Νὰ κραυγάζουν κατὰ τοῦ φόνου παιδιῶν καὶ ὑπὲρ τῆς ζωῆς ὄλων τῶν ἀγεννήτων καὶ γεννημένων παιδιῶν.

- Ἐνας πλανήτης, πού βαρύνεται μὲ 73.000.000 βρεφοκτονίες ἐτησίως, δὲν θὰ ἀντέξῃ!...