

Οἱ «θεοὶ» τῆς γῆς πεθαίνουν

Ἀρχιμ. Δανιὴλ Ἀεράκη

Οἱ «θεοὶ» τῆς γῆς εἴδωλα! Τὰ **εἴδωλα** ξετρελλαίνουν. Τὰ εἴδωλα πέφτουν! Οἱ πολλοί, οἱ περισσότεροι, δὲν λατρεύουν τὸν ἀληθινὸ Θεό. Ὁ ἀληθινὸς Θεὸς «ἦλθεν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη» (Βαρ. γ' 38). Ἦλθε ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ οἱ Ἀπόστολοι κατῴρθωσαν νὰ ἐπιστρέψουν τοὺς ἀνθρώπους στὸν ἀληθινὸ Θεό, στὸν Χριστό, τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου. «Ἐπιστρέψατε -λέει ὁ Παῦλος- πρὸς τὸν Θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων» (Α' Θεσ. α' 9).

• Κατὰ καιροὺς ὅμως οἱ ἄνθρωποι παλιμπαρβαρίζουν! Ὑψώνουν ἰδιάζοντα κάθε φορά εἴδωλα, τὰ προσκυνοῦν, τὰ ἐξυμνοῦν, τὰ λατρεύουν. Εἴδωλο μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνας τραγουδιστής ἢ ἕνας ἠθοποιὸς ἢ ἕνα γυμνὸ μοντέλο ἢ ἕνας δικτάτορας ἢ ἕνας μεγιστάνας τοῦ πλοῦτου ἢ ἀκόμα καὶ ἕνας **ποδοσφαιριστής!**

• Στ' ἀλήθεια, τί πάθανε οἱ ἄνθρωποι καὶ ἀντὶ νὰ θαυμάζουν ἕνα πνεῦμα, πού μὲ τὶς ἐφευρέσεις του εὐεργετεῖ τὸν κόσμο, θαυμάζουν ἕναν ποδοσφαιριστή; Τὸ ποδόσφαιρο εἶναι ἕνα **ἄθλημα**, δὲν εἶναι μία θρησκεία. Ὁ ποδοσφαιριστὴς εἶναι ἕνα ἄτομο, πού κύριο προσὸν ἔχει τὸ κλάστημα μιᾶς μπάλας! Καὶ φυσικά τό ν' ἀθλοῦνται τὰ παιδιὰ καὶ οἱ νέοι εἶναι καλό, ἀναγκαῖο καὶ ὠφέλιμο. Ἀλλοίμονο ὅμως ὅταν ὁ **ἀθλητισμὸς** γίνεται **ἀλητισμὸς!**

• Καὶ τρισαλλοίμονο ὅταν ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἀφιονίζονται ἀπὸ τὶς κλωτσιᾶς ἐνὸς ποδοσφαιριστή! Αὐτὸ πού συνέβη τὸ τριήμερο 25-27 Νοεμβρίου 2020 ἦταν πρωτοφανές. Τὰ κανάλια ὅλου τοῦ κόσμου (κυριολεκτικὰ) ἔψελναν τὸν «ῦμνο» τοῦ «θεοῦ», πού πέθανε. Καὶ ὁ «θεός», πού πέθανε, ἦταν κάποιος ποδοσφαιριστὴς, ὀνόματι **Μαραντόνα**. Στὴν πατρίδα του, τὴν Ἀργεντινὴ, κήρυξαν τριήμερο πένθος. Τὸ ἴδιο καὶ στὴ Νεάπολι τῆς Ἰταλίας, πού ἔπαιζε γιὰ πολλὰ χρόνια. Οἱ ἐφημερίδες ὅλου τοῦ κόσμου εἶχαν ὡς τίτλο πρωτοσέλιδος εἰδήσεως: «Ὁ θεὸς μας πέθανε! Πέθανε ὁ θεὸς τοῦ ποδοσφαίρου!»! Τὸ νεκρὸ σῶμα του τὸ ἐξέθεσαν καὶ σὲ λαϊκὸ προσκύνημα!

Τί νὰ πῆς σ' αὐτὸ τὸ λαὸ (καὶ εἶναι πολλὰ ἑκατομμύρια); Νὰ τοὺς θυμίσῃς τὸ «οὐ ποιήσεις σεαυτὸν εἶδωλον» (Ἐξόδ. κ' 4); Νὰ θυμίσῃς στὴ νεότητά, πού ὑστερικὰ στρίγγλιζαν γιὰ τὸ θάνατο τοῦ εἰδώλου τους τὸ «Φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων» (Α' Ἰωάν. ε' 21); Νὰ ἀντιτάξῃς τὴν εἰδωλοποίησι καὶ θεοποίησι ἀνθρώπων στὴ στάσι τῶν Ἀποστόλων στὰ Λύστρα τῆς Λυκαονίας (Πράξ. ιδ' 15); Νὰ ὑπογραμμίσουμε, ὅτι τύποι σὰν τὸν Μαραντόνα εἶναι πρότυπα **πρὸς ἀποφυγὴν**.

• Ἀλήθεια, τί πρόσφερε ὁ Μαραντόνα; Μιὰ ζωὴ χλιδῆς καὶ πλοῦτου. Μιὰ νεότητά, πού μετὰ τὴν μπάλα μέθυσε μὲ τὰ ναρκωτικά. Ἐνα μεγιστάνα ἀναρίθμητων ἀκινήτων σὲ μιὰ χώρα πού δέρνεται ἀπὸ τὴ φτώχεια

• Ἀλλ' ὅσο κι ἂν ἄτομα καὶ Μ.Μ.Ε τὸν λάτρευαν, τὸ συμπέρασμα εἶναι ἕνα: «Οἱ θεοὶ τῆς γῆς πεθαίνου!»!