

«Δέν είναι όλα ένα ψέμα»!

Τίς 30 Ὀκτωβρίου ἡ Θεσσαλονίκη μπῆκε σέ lockdown. Ἡ ἐξάπλωσις τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ ὠδήγησε καί τή Θεσσαλονίκης στό κόκκινο (στίς 7 Νοεμβρ. στό lockdown ὅλη ἡ Ἑλλάδα). Τά περιοριστικά μέτρα αὐστηρά.

• Ἄν εἰδικά ἀναφερώμαστε στή **Θεσσαλονίκη**, εἶναι γι' αὐτό πού συνέβηκε. Τήν παραμονή τοῦ lockdown μαζεύτηκαν στήν περιοχή «Λαδάδικα» καί ἔκαναν πάρτυ μέ συνωστισμό «ὁ ἕνας πάνω στόν ἄλλον»!

• Καί γιά ν' ἀποχαιρετίσουν τήν... ἐλευθερία (ἀσυδοσία) τους, τραγουδοῦσαν ὅλοι μαζί τό «Ὅλα εἶναι ἓνα ψέμα»!

• Εἶναι **ψέμα**, ὅτι στήν Ἑλλάδα ἀπό τήν ἀρχή τῆς πανδημίας μέχρι σήμερα ἐμφανίστηκαν 50.000 περίπου κρούσματα, ὅτι μερικές μέρες τοῦ Νοεμβρίου (2020) ὁ ἀριθμός τῶν κρουσμάτων ξεπέρασε τίς 3000; Εἶναι ψέμα, ὅτι οἱ θάνατοι στήν Ἑλλάδα ἀπό τόν κορωνοϊό ἔφτασαν τούς 900 καί πλέον; Εἶναι ψέμα, ὅτι σέ μία ἡμέρα (8 Νοεμβρίου) οἱ διασωληνωμένοι στίς ΜΕΘ ἔφτασαν τούς 228;

• Εἶναι ψέμα, ὅτι ἡ πανδημία εἶναι **παγκόσμια**, ὅτι σ' ὅλο τόν κόσμο τά κρούσματα ἔχουν ξεπεράσει τά 50.000.000, ἐνῶ οἱ θάνατοι ἔχουν ξεπεράσει τούς 1.350.000;

• Ὁ κίνδυνος εἶναι πραγματικός. Ἐκεῖνο πού δέν εἶναι πραγματικό εἶναι ἡ **πίστις** μας καί ἡ **πνευματική ἀντιμετώπισις** τοῦ κινδύνου. Ἀλήθεια, πότε θά **μετανοήσουμε** εἰλικρινά; Πότε θά προσπέσουμε στά **γόνατα**, γιά νά ζητήσουμε τήν εὐσπλαγχία τοῦ Θεοῦ γιά τό σωματικό, μά πῶς πολύ γιά τόν ψυχικό μας κίνδυνο; Πότε θά καταλάβουν οἱ κυβερνῶντες, ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν τούς φταίει σέ τίποτε; Πότε θά σκεφτοῦν, ὅτι **μέ τήν Ἐκκλησία καί μέσα στήν Ἐκκλησία** ζοῦμε μέ τήν ἐλπίδα καί τή βεβαιότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ;

• Εὐχαριστοῦμε γιατρούς καί νοσηλευτές γιά τίς ὑπεράνθρωπες προσπάθειές τους. Πάνω ἀπό ὅλα εὐχαριστοῦμε τόν Κύριό μας. Δέν μᾶς ἀφήνει ν' ἀπελπιστοῦμε. Τόν παρακαλοῦμε: «*Ρῦσαι ἡμᾶς καί ἐκ τῆς δοκιμασίας ταύτης*». Φώτισε ἄρχοντες καί λαό, νά κατανοήσουν, ὅτι τό μεγαλύτερο ψέμα εἶναι τό ν' ἀρνοῦνται τήν **Ἀλήθεια**, τό νά μή θέλουν νά πιστεύσουν σέ Σένα, τό Σωτήρα καί Λυτρωτή μας.