

Ούτε 9! Κανένας!...

Νά τηρούνται τὰ μέτρα γιά τήν υγειονομική προστασία. Κανείς δέν ἔχει ἀντίρρηση. Καί οἱ χριστιανοί, οἱ πιστοί χριστιανοί, καί αὐτοί, ἢ μάλλον αὐτοί πρῶτοι, πειθαρχοῦν. Καί τή μάσκα φοροῦν καί ἀποστάσεις τηροῦν καί ἀπολύμανσι χειρῶν καί ἐπιφανειῶν κάνουν.

● Διατηροῦμε ὅμως τό δικαίωμα νά **ἐκκλησιαζώμαστε**, τηρώντας τὰ μέτρα. Ὁ ἀριθμός 9 εἶναι **ἄμετρο μέτρο**. Ὅταν ἓνας Ναός εἶναι 500 ἢ 600 τετραγωνικά, γιατί πρέπει νά εἰσέρχονται μόνο 9; Ὅταν ἓνας Ναός χωράει 400 ἢ 500 πρόσωπα, γιατί πρέπει νά μποῦν μόνο 9; Καί τό 9, ὕστερα ἀπό λίγες μέρες ἔγινε 0!

Νά ἀποφευχθῆ, λένε οἱ εἰδικοί ὁ **συνωστισμός**. Συμφωνοῦμε. Ἄλλά ρωτᾶμε: Εἶναι συνωστισμός ὅταν σέ ἓνα Ναό μπῆ τό 1/4 τῆς χωρητικότητάς του;

● Μιλᾶμε σοβαρά, ὅταν θεωροῦμε συνωστισμό τὰ 50 ἢ τὰ 100 πρόσωπα σ' ἓνα Ναό μεγάλο π.χ. σάν τόν Ἅγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης;

● Φαντάζεστε τόν Χριστό μας νά περιορίζη τό ἀκροατήριό Του; Νά βάζη τούς Μαθητές Του ἐπιτηρητές καί νά στέλνουν 9 τώρα καί 9 ὕστερα ἀπό λίγο, νά Τόν πλησιάζουν; Καί μετά ἀπό λίγο νά λένε: ΣΤΟΠ! Ὁ Χριστός **κῆρυττε** καί ὁ λαός κοντά Του. Δέν χωροῦσαν «μηδέ τὰ πρὸς τήν θύραν» (Μάρκ. α' 33).

● Οἱ κυβερνῶντες ὀφείλουν νά σεβαστοῦν τή λαχτάρα καί **πρώτιστη ἀνάγκη** τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Νά σωθοῦμε βεβαίως ἀπό τόν **κορωνοϊό**, ἀλλά νά μή ξεκοποῦμε ἀπό τόν Χριστό, πού εἶναι «ὁ Ἴατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν».

Ὁ πιστός λαός εἶναι ἕτοιμος **νά πειθαρχῆ** στά υγειονομικά μέτρα. Ἄλλά νά μή τοῦ στερῆτε τήν **ἀναπνοή** του, τή ζωή του, τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία. Οὔτε συμφέρει στούς κυβερνῶντες νά κερδίσουν τήν **δυσφορία** τῶν πιστῶν Ἑλλήνων.

● Ὁ Χριστός στό δίλημμα, τί νά προτιμήσουμε, τὰ μέτρα ἢ τόν ἐκκλησιασμό, ἀπαντᾶ: «Καί ταῦτα ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μή ἀφιέναι» (Ματθ. κγ' 23).

Τρέχουμε στούς γιατρούς. Καλό αὐτό. Ἄλλά κρεῖσσον, ἀνώτερο: Προστρέχουμε στό Χριστό. Ὑπακούουμε στούς καλοῦς λοιμωξιολόγους. Σωστά. Ἄλλά καταφεύγουμε καί στούς καλοῦς ἐξομολόγους.

● Τό νά ἐμποδίζουμε τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς νά ἐκκλησιάζονται, μήπως αὐτό ἐμποδίσῃ καί τήν ἐξαφάνισι τοῦ ἰοῦ;

Μή φτάνουμε στά **ἄκρα**:

● Τό ἓνα ἄκρο: Ἀφήσαμε ἀσύδοτους χιλιάδες «γλεντζέδες», πού χοροπηδοῦσαν ὁ ἓνας πάνω στόν ἄλλον!

● Τό ἄλλο ἄκρο: Κανένας στήν ἐκκλησία! Ἀφήστε, κύριοι, τό σπίτι τοῦ Θεοῦ ἐλεύθερο... Καί μή φοβάστε!