

Μόρια, μωρία και τιμωρία!

Πυρκαγιά στις 13 Σεπτεμβρίου κατέκαψε τον καταυλισμό προσφύγων και μεταναστών στη **Μόρια** της Λέσβου. Έπρόκειτο για τή μεγαλύτερη δομή, χωρίς βέβαια τή κατάλληλη ύποδομή. Κατασκευάστηκε για 5.000 ανθρώπους και τελικά στοιβάχτηκαν 13.000!

- Οί **συνθήκες** φυσικά δέν ήσαν ιδανικές. Άλλά και καμμία κυβέρνηση δέν θά μπορούσε νά προσφέρη ξενοδοχειακές ύπηρεσίες σέ τόσες χιλιάδες πρόσωπα, πού στέλνονταν από τή γειτονική κυρίως χώρα. Στοιχειωδώς και μέχρι μονιμότερη λύσι εύρισκαν στή Μόρια τά πρὸς τό **ζήν** και **κατοικεῖν** χιλιάδες συνάνθρωποί μας.

- Ἐνάμεσα στους φιλοξενουμένους βρίσκονται και **ἀξιοσυμπάθητοι** ἄνθρωποι, γονεῖς μέ μικρά παιδιά, γέροντες και γερόντισσες, και εὐγενικά πρόσωπα, κυρίως ὅσα προέρχονται ἀπὸ ἐμπόλεμες χώρες, ὅπως ἡ Συρία. Ἄλλ' ὑπάρχουν και ἄλλοι, μειονότητα ὅπωςδῆποτε, μέ ἄγρια ἔνστικτα και **ἐγκληματικές διαθέσεις**.

- Ἀπεδείχθη, ὅτι στους τελευταίους ἀνήκουν και οἱ ἐμπρηστές τῆς 13ης Σεπτεμβρίου, κυρίως **Ἀφγανοί**. Ἡ Μόρια, ὅσο κι ἂν δέν τοὺς ἄρεσε, ἦταν ἕνας χώρος, πού τοὺς παρέιχε και ὕπνο και φαγητό και περίθαλψι, μέχρι ὅτου θά ἐπαιρναν ἄσυλο για μονιμότερη κατοικία. Τό νά φιλοξενῆς ἕναν ἄνθρωπο, ἔστω και φτωχικά, και ἀντί νά σοῦ λήη ἕνα **«εὐχαριστῶ»**, νά σοῦ καιῆ ὅλο τό χώρο (τό χωριό) τῆς φιλοξενίας, αὐτό εἶναι **μωρία**, ἄξιο για **τιμωρία**.

- Κι ἄς λήη κάποιος **κ. Διάκος**, καθηγητής, μέλος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι καλά ἔκαναν και ἔκαιψαν τίς ἐγκαταστάσεις τῆς Μόρια και ὅτι και αὐτός θά ἔκανε τό ἴδιο ἂν ἦταν 16 ἐτῶν!

- Ἀγάπη πρὸς ὅλους. Ἄλλ' ὄχι ἡ **ἀχαριστία** νά καιῆ τή **φιλοξενία τῆς ἀγάπης!**