

Τό νυστέρι στη φωτιά!

Γιτί νά ἐκζητοῦμε τό ἔλεος τοῦ παντοδυνάμου Θεοῦ καί γιά τήν ἐπιδημία τοῦ **κορωνοϊοῦ**, οἱ περισσό-
τεροι Τόν προκαλοῦμε. Καί δέν ἐννοοῦμε μόνο τήν ἀσεβοῦσα ἀμαρτία, ἀλλ' ἐννοοῦμε καί τήν **ἀσε-
βοῦσα ἀθεΐα**.

• Ξαναχτύπησε ὁ κ. **Μανώλης Δερμιτζάκης**, καθηγητής στή Γενεύη. Γι' αὐτόν ὁ σπουδαιότερος παρά-
γων ἐξαπλώσεως του ὑποβουλοῦ ἰοῦ εἶναι ἡ... **θεΐα Κοινωνία!** Εἶπε σέ ἐκπομπή τοῦ ΣΚΑΙ στίς 16 Σεπτεμ-
βρίου:

*«Προτοῦ σταματήσουν οἱ οικονομικές δραστηριότητες καί κλείσουν οἱ ἐπιχειρήσεις, θά πρέπει νά στα-
ματήσει ἡ θεΐα Κοινωνία».*

• Δυστυχῶς κανείς κυβερνητικός παράγων δέν βρέθηκε νά μιλήσῃ γιά τό αὐταπόδεικτο, ὅτι ἡ **θεΐα Κοι-
νωνία** γιά ὅσους ἐτοιμασμένοι προσέρχονται δέν μπορεῖ νά μεταδώσῃ ἰούς, γιάτι μεταδίδει τόν **Υἱό**, τό Θε-
ανθρώπινο Σῶμα καί τό Θεανθρώπινο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.

Μόνο ὁ ὑφυπουργός κ. Ν. Χαρδαλιάς, μέ ἀφορμή ὅτι ἕνας ὑπουργός κοινώνησε, εἶπε: *«Ὅλοι χριστιανοί
εἶμαστε, ἀλλά μερικοί ἔχουμε ἐπιλέξει νά μὴ κάνουμε ἐπίδειξι τῆς πίστεως».*

Δηλαδή, κ. Χαρδαλιά, εἶναι **ἐπίδειξι πίστεως** ἡ θεΐα Κοινωνία;

Ἦσο γιά τόν τρόπο μεταδόσεως τῆς θεΐας Κοινωνίας, αὐτό εἶναι θέμα **ἐσωτερικό** τῆς Ἐκκλησίας, πῶ
ἐσωτερικό τῆς πίστεως τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ἀκόμα πῶ ἐσωτερικό, ἀφοῦ πρόκειται γιά **ἀκατάληπτο
μυστήριο**.

• Ὅπως οἱ πιστοί δέν ρωτᾶνε τοὺς γιατροὺς, γιάτι τό **νυστέρι** πού χειρουροῦν τό «βαπτίζουν» πρῶτα σέ
κλίβανο ὑψηλῆς θερμοκρασίας, ἔτσι καί οἱ γιατροὶ ἄς μὴ ρωτᾶνε πῶς ἡ **ιερή λαβίδα**, προτοῦ ἀγγίξῃ τό
στόμα τοῦ μεταλαμβάνοντος, «ἐμβαπτίζεται» σέ θερμοκρασία ἀμέτρητης βαθμολογίας, στό **«πῦρ τῆς Θε-
ότητος»**. Καί φυσικά τό πλῆθος τῶν πιστῶν, ἀλλά καί χιλιάδες πιστοὶ γιατροὶ καί ἐπιστήμονες δέν ἀμφι-
βάλλουν γιά τό «πῦρ», γιά τήν φωτιά τῆς θεΐας Κοινωνίας. Στόν κ. Δερμιτζάκη ὅμως θά συνιστοῦσαμε, νά
μὴν ἀσχολεῖται μέ θέματα, πού δέν εἶναι τῆς εἰδικότητάς του.

• Ἐπειδή ὅμως θεωρίες σάν τοῦ κ. Δερμιτζάκη ἐπηρεάζουν δυστυχῶς καί μερικούς ἐκκλησιαστικούς πα-
ράγοντες, ἄς ἀκούσουν ὅλοι οἱ πιστοὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κληρικοί καί λαϊκοί, τά ὅσα σχετικά
εἶπε ἡ **Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως** στή συνεδρίασι τῆς 25ης Ἰουνίου 2020:

*«Ὡς πρὸς τόν τρόπο μεταδόσεως τῶν ἀχράντων Μυστηρίων εἰς τοὺς πιστούς, ἡ Ἐκκλησία σεβομένη τήν
Ἱεράν Παράδοξιν, τήν συνυφασμένην ἀρρήκτως μέ τήν καθ' ἡμέραν ἐκκλησιαστικὴν πρακτικὴν καί κε-
νωτικὴν ἐμπειρίαν, διακρατεῖ τὰ ἀπὸ αἰῶνων καί μέχρι σήμερα ἰσχύοντα, ὡς φύλαξ καί φρουρός ἀνύστα-
κτος τῶν παραδοθέντων ὑπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων, καί οὐδεμίαν ἀνάγκην εὐρίσκει δι' ἀλλαγὴν τοῦ τρόπου
τούτου, καί μάλιστα ὑπὸ τῆν πίεσιν ἐξωγενῶν παραγόντων».*

• Προσοχή ὅμως! Δέν εἶναι γιά ὅλους πού κοινωνοῦν βέβαιο ὅτι δέν ἀσθενοῦν ἀπὸ τῆς θεΐας Κοινωνίας.
Μόνο γιά ὅσους προσέρχονται **προετοιμασμένοι** ἡ θεΐα Κοινωνία εἶναι βεβαίωτο, ὅτι προσφέρεται *«εἰς
ἀφεσιν ἀμαρτιῶν καί ζωὴν αἰώνιον»*. Γιὰ ὅσους τυπικά καί χωρίς καθαρότητα ψυχῆς προσέρχονται, ἡ ἴδια
θεΐα Κοινωνία εἶναι *«πῦρ τοὺς ἀναξίους φλέγον»*.

• **Πειράματα** καί **πειράγματα** γιά τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι τῶν ἀσεβῶν βλασφημίες.
Ἦς μὴ παίζου *«ἐν οὐ παικτοῖς»...*