

Συνέταιροι με τό Σατανᾶ;

Πολλοί δυστυχῶς δίνουν σημασία σέ λόγια δαιμονισμένων. Ἐσ θυμηθοῦμε τί συνέβη στούς Φιλίππους. Ὁ Παῦλος καί ὁ Σίλας πορεύονται πρὸς τόν τόπο τῆς προσευχῆς, μαζί μέ τούς λίγους πιστούς. Πίσω τους μία κοπέλλα φωνάζει. Εἶναι δαιμονισμένη. Χρυσές δουλειές ἔκαναν ἔκφυλοι τύποι. Ἐκμεταλλεύονταν ἄγρια τήν κοπέλλα. Χρυσωρυχεῖο τό μαντεῖο τους.

Τό δαιμόνιο ἔστειλε τό ὄργανό του νά μαντέψῃ καί γιά τούς δύο ἐκτάκτους ἐπισκέπτες τῶν Φιλίππων. Μάντεψε σωστά. Ἐπίπεσε «διάνα». Πήγαινε πίσω ἀπό τούς Ἀποστόλους καί τούς... διαφήμιζε: «Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ἡμῖν ὁδόν σωτηρίας» (Πράξ. ιστ' 17).

● Ὁ Σατανᾶς λύνει, ἂν λύνῃ, ἕνα κόμπο, καί σέ μπλέκει μέ χίλιους ἄλλους κόμπους. Ἀκριβῶς, διότι λέει καί λόγια «καλά!», γι' αὐτό εἶναι ἐπικίνδυνος.

● Ὁ λύκος εἶναι πιο ἐπικίνδυνος, ὅταν ἐμφανίζεται μέ προβιά προβάτου.

● Τό φίδι εἶναι πιο ἐπικίνδυνος, ὅταν ἐμφανίζεται μέ ὄφι περιστεριοῦ.

● Τό φάρμακον εἶναι πιο ἐπικίνδυνος, ὅταν ἐμφανίζεται ὡς φάρμακο.

● Ὁ αἰρετικός εἶναι πιο ἐπικίνδυνος, ὅταν ἐμφανίζεται μέ λόγια θεϊκά.

● Ὁ ἐχθρός εἶναι πιο ἐπικίνδυνος, ὅταν ἐμφανίζεται ὡς σύμμαχος σου.

● Ὁ Διάβολος εἶναι πιο ἐπικίνδυνος, ὅταν «μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός» (Β' Κορ. ια' 14).

Στήν περίπτωσι τῶν Φιλίππων ἐνεργοῦσε ὁ Σατανᾶς μέ τόν πιο ὑπουλο τρόπο. Ἐδινε φίλημα στόν Παῦλο, ὅπως ὁ Ἰούδας στό Χριστό. Τοῦ χορηγοῦσε πιστοποιητικό γνησιότητος καί ἀποστολικότητος!

● Ὁ Παῦλος διαβλέπει τήν πανουργία. Ἄντιδρά δυναμικά, ὅπως ἀντέδρασε σέ παρόμοια περίπτωσι ὁ Κύριος. Ἐπετίμησε τό ἀκάθαρτο πνεῦμα, πού μέ τό στόμα ἀνθρώπου τῆς Καπερναοῦ ὠμολογοῦσε τήν ἀγιότητα Του: «Φιμώθητι καί ἐξέλθε ἐξ αὐτοῦ» (Μάρκ. α' 25). Καί σημειώνει ὁ εὐαγγελιστής: «Καί οὐκ ἤφειεν (δέν ἄφηγε) ὁ Ἰησοῦς λαλεῖν τά δαιμόνια, ὅτι ἤδεισαν αὐτόν Χριστόν εἶναι» (Μάρκ. α' 34). Κα μμία ἐμπιστοσύνη σέ δαιμονισμένα ὄντα.

Ὅσο ἐπαναλάμβανε τό δαιμόνιο μέ τό στόμα τοῦ κοριτσιοῦ, τή διαφήμισι τῶν ἀποστόλων, τόσο ἐξωργιζόταν ὁ Παῦλος. «Τοῦτο ἐποίει (τή διαφήμισι ἢ παιδίσκη) ἐπί πολλὰς ἡμέρας. Διαπονηθεῖς δέ ὁ Παῦλος καί ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι εἶπε: Παραγγέλω σοι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ' αὐτῆς. Καί ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ» (Πράξ. ιστ' 18).

● Καί σήμερον ὁ λαός τρέχει πίσω ἀπό λαοπλάγους. Τρέχει σέ ἀγύρτες, σέ ψευδοθαυματοουργούς, σέ ψευδοθαύματα. Ὁ ἀκατήχητος λαός ρέπει σέ φτωχά θρησκευτικά πραγματάκια ἢ σέ ἐντυπωσιακά φαινόματα, ἔστω κι ἂν ἀποτελοῦν σατανικές ἐκδηλώσεις. Καί μέσα σέ ναούς γίνονται πράγματα «λαϊκίστικα», πού δέν ἔχουν σχέσι μέ τήν ὀρθόδοξο λατρεία καί τήν πνευματική ζωή!

Ἄν θελήσουμε νά βγοῦμε ἀπό τόν καιροσκοπισμό μας καί νά δοῦμε τά πράγματα μέ γνώμονα τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί τή σωτηρία τοῦ λαοῦ, τότε θά λάβουμε ὡς χριστιανοί τήν ἴδια μέ τόν Παῦλο στάσι στά σύγχρονα φαινόμενα ἀγυρτείας καί σατανικῆς ἐκμεταλλεύσεως. Οἱ χειρότεροι ἀπατεῶνες τῆς θρησκείας εἶναι αὐτοί πού στήνουν καί σέ ἱερούς χώρους συνεταιρισμούς μέ τό Διάβολο!