

## Η αγιότητα διώκεται



πό τό ἡμερολόγιο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Τρίκκης Διονυσίου ἀποσπᾶμε μικρή περικοπή σχετικά μέ τήν ἐκλογή γιά τή Μητρόπολι Λαρίσης (19. 6. 68):

«Κληθείς ὁ π. Θεολόγος (Πασχαλίδης) πρὸς συζήτησι τοῦ θέματος (ἀναδείξεώς του εἰς Μητροπολίτη Λαρίσης), ἤκουσε μέ προσοχή. Ἐσκέφθη σοβαρῶς. Εἶπε ἐν συγκινήσει: “Τό ἀρχιερατικόν ἀξίωμα τό βλέπω ὡς σταυρόν βαρύτατον. Οἱ ὦμοι μου εἶναι ἀδύνατοι. Ἴσως λυγίσω κάτω ἀπό τό βάρος του. Ὅμως ἡ ὑπακοή πρὸς τήν Ἐκκλησίαν καί ἡ ἄνευ ὄρων παράδοσίς μου εἰς τό θεῖον θέλημα μοί ἐπιβάλλει νά εἶπω ἐν βαθείᾳ σιωπῇ: Ἰδού ὁ δοῦλος Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τό ρῆμά σου. Ὑποτάσσομαι εἰς τόν Κύριον! Γενηθήτω τό θέλημά Του”».

• Αὐτόν τόν ὄντως **ἅγιο ἐπίσκοπο** ἐκαρτόμησε ὁ ἀρχιεπίσκοπος Σεραφεῖμ Τίκας, πού τοποθετήθηκε στή θέσι τοῦ «Ἀθηνῶν» ἀπό τή δικτατορία τοῦ Ἰωαννίδη. Καί μέ δύο ὄπλα θρησκευτικοῦ σαδισμού, δύο δικτατορικές Συντακτικές Πράξεις, κατέστησε ἐκπτώτους δώδεκα ἀμέμπτους Μητροπολίτες. Μεταξύ αὐτῶν καί τόν Λαρίσης Θεολόγο (Ἰούλιος 1974).

• Ἔχουν γραφή χιλιάδες σελίδες γιά τήν ἀδικία εἰς βάρος τῶν **Δώδεκα Μητροπολιτῶν**. Κανένας ἀπό τοὺς ἐνόχους τῆς ομάδας τοῦ Σεραφεῖμ δέν εἶχε τήν εὐθιξία καί τόν ἥρωισμό νά ζητήση συγγνώμη γιά τή συμμετοχή του στό ἐκκλησιαστικό ἔγκλημα. Ἀλλά καί ἀπό ἐκείνους, πού ἀντικανονικά κατέλαβαν τίς Μητροπόλεις τῶν Δώδεκα ἐναρέτων ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου δέν ζήτησε συγγνώμη.

• Τό βράδυ τῆς σκοτεινῆς ἐκείνης ἡμέρας τοῦ Ἰουλίου τοῦ 1974, ἓνας ἐκ τῶν «συμφηφισάντων» (Πράξ. ιθ' 18) τήν ἄνευ λόγου καί αἰτίας, τήν ἄνευ κατηγορίας καί ἀπολογίας ἐκθρόνισι τῶν Δώδεκα «δικαίων» Μητροπολιτῶν, ἔλαβε ἓνα τηλεφώνημα:

—Σεβασμιώτατε, εἶπε ὁ φίλος κληρικός, ἐπιτρέπεται ἓνα ἐρώτημα; Γιά πέστε μου, τί ἰδέα ἔχετε γιά τόν Λαρίσης Θεολόγο;

Ὁ ἐπίσκοπος ἀνθόρμητα ἀπάντησε:

—Εἶναι ἅγιος ἄνθρωπος!...

—Αὐτόν τόν ἅγιο ἄνθρωπο, ἀντεῖπε ὁ κληρικός, σεῖς σήμερα τό πρωῖ τόν ἐξωντώσατε...

• Γιατί τώρα ἡ ἀναμόχλευσις τῆς ἱστορίας τῶν Δώδεκα ἐκείνων ἁγίων ἐπισκόπων; Διότι ὁ ἀνωτέρω ἐπίσκοπος, πού πίστευε στήν αγιότητα τοῦ Λαρίσης Θεολόγου, προβάλλεται ἀπό ὑποτακτικό του ὡς ὑποψήφιος πρὸς... ἁγιοκατάταξι!

• Καί γιά ἓναν ἄλλο λόγο: Ὁ ἐπίσκοπος, πού τόν κατὰ τή γνώμη του «ἅγιο» Μητροπολίτη Θεολόγο (Λαρίσης) ἐκθρόνισε, ὄχι μόνο κατέστη τυφλό ὄργανο τῆς Σεραφειμικῆς ἀνομίας, ἀλλά φέρεται (ἀπό τόν ἴδιο ὑποτακτικό του) νά εἶπε, ὅτι εἶδε στόν ὕπνο του φῶς! Καί μέσα στό φῶς (τοῦ παραδείσου) διέκρινε τόν ἀρχιεπίσκοπο Σεραφεῖμ!!! Ὅποτε ὁ ἀναλαβὼν τήν ἁγιοκατάταξι τοῦ ἐπισκόπου ἐκείνου, πού καρτόμησε τόν εὐλαβῆ Θεολόγο, ἔχει ἐργολαβικά ἀναλάβει καί τήν ἁγιοκατάταξι τοῦ... Σεραφεῖμ Τίκα!!!

**Θεὸς φυλάξου!**