

Είμαι όμοφυλόφιλος. Ξέρω ποιός είμαι, και δέν ντρέπομαι γι' αυτό. Άντιθέτως είμαι πολύ εύτυχισμένος. Όπότε δέν βλέπω κάποιο ζήτημα. Τό μέ ποιόν ή ποιά είσαι είναι ένα ζήτημα κοινωνικό -μέ τήν έννοια ότι ό άνθρωπος είναι όν κοινωνικό- και όχι άπλως ένα ζήτημα προσωπικό. Ταυτόχρονα στή ζωή είναι πολύ σημαντικό νά ξέρεις ποιός είσαι, και νά αποδέχεσαι τόν έαυτό σου, πρώτα από όλα έσύ ό ίδιος.

...Ό κόσμος, μέ τόν όποϊον συνεργάζομαι στήν κυβέρνηση ξέρει πώς είμαι γκέϊ και δέν τούς νοιάζει. Ό πρωθυπουργός προφανώς και έχει γνωρίσει τόν σύζυγό μου, όπως έχω γνωρίσει και έγώ τή σύζυγό του.... Τό πρόβλημα στήν Ελλάδα, ότι δέν βλέπω στά χωριά κάποια λεσβία ή ένα γκέϊ σπασίκλα, πόσο μάλλον άμίφυλο, τράνς ή intersex!».

• Ποιός τά λέει αυτά; Όχι ένας όποιοσδήποτε υπάλληλος ή έπιστήμων. Τό λέει στενός συνεργάτης στό οικονομικό γραφείο του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Τό όνομα του; Άλέξης Πατέλης.

• Η συνέντευξις τής «Κυριακάτικης Καθημερινής» (14 Ίουνίου) έχει τίτλο: «Η διαφορετικότητα είναι κάτι θετικό».

• Γνωρίζουμε, ότι επί τής προηγουμένης κυβερνήσεως ή άνηθικότητα «φόρεσε» τό μανδύα τής «κανονικότητας». Γνωρίζουμε, ότι οι όμοφυλόφιλοι κυριολεκτικά «καπελώνουν» τή φυσιολογική όδό. Γνωρίζουμε, ότι ψηφίστηκε νόμος υπέρ τής παρά φύσιν συμπεριφορᾶς. Γνωρίζουμε, ότι έχουν νομιμοποιηθῆ σχέσεις «γκέϊ» και έχουν πλέον «νόμιμο» δικαίωμα νά κάνουν «σύμφωνο συμβίωσης», νά παντρεύονται άνδρες μέ άνδρες και γυναίκες μέ γυναίκες!

• Έλπίζαμε όμως, ότι ή Νέα Δημοκρατία ως Κυβέρνησις θά στήριζε τήν ήθική και τή φυσιολογική οικογένεια και δέν θά έξετίθετο συνεργαζόμενη μέ άϊσχη διαστροφής. Μπορεί βέβαια νά υπάρχουν και στίς τάξεις της όμοφυλόφιλοι. Άλλά κανείς δέν φανταζόταν, ότι θά έπελέγετο ως στενότερος οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού ένας όμοφυλόφιλος, πού όχι άπλως δέν κρύβει τή «διαφορετικότητα» του, αλλά λυπάται, πού στήν Ελλάδα δέν συνηθίζεται νά καυχιέται ένας ποδοσφαιριστής ότι είναι γκέϊ ή ότι στά χωριά δέν ακούγεται πώς μιά γυναίκα είναι λεσβία!...

• Δηλαδή, τί θά ήθελε ό κ. όμοφυλόφιλος επί τών οικονομικῶν; Νά γίνη όλη ή Ελλάδα Σόδομα και Γόμορρα;

• Ός προς τόν κ. Μητσοτάκη, έλπίζουμε νά ξανασκεφθῆ τό θέμα. Άν έκανε τούς Έλληνες νά τόν θαυμάσουν για τή νίκη στους δύο πολέμους, στόν κορωνοϊό και στόν Έβρο, ἄς μή τούς άπογοητεύσει τώρα βλέποντάς τον νά έχη στενό συνεργάτη του προκλητικό όμοφυλόφιλο.

Όυτε γυναίκα μέ «σύντροφο» (όχι σύζυγο) ουτε άνδρας παντρεμένος μέ άνδρα έπιτρέπεται νά βρίσκονται στήν προθήκη του Έλληνικού έθνους.