

## Ὁ στρατηγός τοῦ κορωνοϊοῦ

**Κ**αθλώνονται ὅλοι σχεδόν οἱ Ἕλληνες στίς 6 μ.μ. στήν τηλεόρασι, γιά ν' ἀκούσουν τόν καθηγητή τῆς λοιμωξιολογίας καί ἐκπρόσωπο τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας κ. **Σωτήριο Τσιόδρα** γιά τόν κορωνοϊό (covid-19), τόν ἰό πού θεωρεῖται ὁ ὄρατός-ἀόρατος ἐχθρός, πληγή γιά ὅλο τόν πλανήτη. Κάποια στιγμή, στίς 21 Μαρτίου, λύγισε ὁ κ. Τσιόδρας ἀπό συγκίνησι κατά τήν καθιερωμένη καθημερινή του ἐνημέρωσι. Λύγισε ἀναφερόμενος στίς εὐπαθεῖς ὁμάδες, πού κυρίως πλήττει ἡ νέα ἐπιδημία, ἰδίως στούς μεγαλυτέρους κατά τήν ἡλικία, παπποῦδες καί γιαγιάδες. Δέν μπόρεσε νά κρύψει τούς λυγμούς του.

• Πρόκειται γιά ὑπέροχο ἐπιστήμονα καθολικῆς ἀναγνωρίσεως καί ἀποδοχῆς. Εἶναι στά θετικά τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, πού στίς κρίσιμες ὥρες τῆς πρωτοφανοῦς ἐπιδημίας ὄχι μόνο ὠργάνωσε σωστά ἐπιστημονικό ἐπιτελεῖο, τόν ΕΟΔΥ, καί ἔλαβε τά κατάλληλα μέτρα γιά τήν πρόληψι τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ ἰοῦ, ἀλλά καί ἀνέθεσε τήν ὑπευθυνότητα τῆς ὅλης στρατηγικῆς στόν καθηγητή κ. Τσιόδρα. Ὁ δημοσιογράφος κ. Γ. Παπαχρήστου («Τά Νέα» τῆς 23. 3.2020) ἀνέφερε τί εἶπε στήν κυβέρνησι σχετικά: «Δέν ξέρω, πού τόν βρήκατε αὐτόν τόν Τσιόδρα, ἀλλά ἔχω τήν αἴσθησι, ὅτι ἀκόμη καί ἂν δέν ὑπῆρχε, θά ἔπρεπε νά τόν εἶχατε ἐφεύρει!»

• Πρόκειται γιά ἐπιστήμονα, πού εἶναι συγχρόνως καί πάνω ἀπό ὅλα **πιστός χριστιανός**. Πιστό μέλος τῆς Ἐκκλησίας, καλός οἰκογενειάρχης, πατέρας ἐπτά παιδιῶν, εὐλαβῆς ψάλτης. Παρ' ὅλο τό φόρτο τῶν καθηκόντων του, τό πρωινό τῆς Κυριακῆς (Σταυροπροσκυνήσεως, 22 Μαρτ.) τό ἀφιέρωσε στόν ἐκκλησιασμό. Ἐψαλε στό Ναό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ (στά Σπάτα), χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας π. Νικολάου. Λόγω τῶν ἀπαγορευτικῶν μέτρων περί συναθροίσεων, ἡ λειτουργία τελέστηκε κεκλεισμένων τῶν θυρῶν. Ἡ μετοχή τοῦ κ. Τσιόδρα στήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας ὑπογραμμίζεται γιά ἕνα σκοπό: Μαζί μέ τίς καθημερινές του **συνεντεύξεις** ἀναπέμπει καί τίς πρὸς τόν παντοδύναμο Θεό **ἐντεύξεις** του ὡς πιστός χριστιανός ὁ κ. Τσιόδρας. Ὄνομάστηκε «στρατηγός τοῦ κορωνοϊοῦ». Ὁ ἴδιος ἀρκεῖται στόν τίτλο «στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ».

• Πρόκειται γιά πρόσωπο διεθνοῦς φήμης. Ἡ ἐφημερίδα τῆς Γαλλίας «Lé Figaro» τόν ἀποκάλεσε «τό πιό ἀγαπημένο πρόσωπο ὄχι μόνο τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί ὅλης τῆς Εὐρώπης».

Συλλέξαμε μερικούς χαρακτηρισμούς γιά τόν εὐγενῆ ἐπιστήμονα κ. Σωτ. Τσιόδρα ἀπό φοιτητές του:

«Χαρισματικός ὡς ἐπιστήμων».

«Ὑπέροχος ὡς πρὸς τόν τρόπο πού μεταδίδει τήν ἐπιστημονική του πληροφορία».

«Θαυμαστός γιά τήν εὐγενῆ συμπεριφορά του».

«Καταπληκτικός γιά τήν ἐνημέρωσί του γιά κάθε μικρόβιο σ' ὅποιοδήποτε σημεῖο τοῦ πλανήτη».

«Εὐπροσῆγορος καί ἀγαπητός σέ ὅλους. Κάθεται καί ἀσχολεῖται μέ τόν καθε ἀσθενῆ, ὅσο κουρασμένος κι ἂν εἶναι».

«Εἶναι ὁ δικός μας ἥρωας».

«Χαρά μας καί τιμὴ μας, πού τόν ἔχουμε καθηγητή».

«Σεμνός, προσηνής, εὐχάριστος, πρόθυμος νά ἐξυπηρετήσῃ τούς πάντες».

• Ὅλα αὐτά πού ὀφείλονται; Ὁ ταπεινός ἐπιστήμων κ. Τσιόδρας δέν μιλάει γιά τόν ἑαυτό του, δέν ἀρέσκειται σέ ἐγκώμια, θέλει ὅσο γίνεται γρηγορώτερα νά λήξῃ ἡ περιπέτεια μέ τόν κορωνοϊό, ὥστε (ὅπως νομίζει) νά σβήσουν τά φῶτα τῆς δικῆς του δημοσιότητας. Ἄλλ' ὅσα γράφονται γιά τό φαινόμενο Τσιόδρα, γράφονται γιά τή **δόξα τοῦ Θεοῦ**. Πάνω ἀπό ὅλα ἡ πορεία του εἶναι τό **θέλημα τοῦ Θεοῦ**. Τά τάλαντά του τά ἔθεσε στά πόδια τῆς ἀγάπης. Ἐργάζεται πρὸς ὄφελος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.

Τοῦ καθηγητοῦ Τσιόδρα βέβαια ἐπιθυμία εἶναι νά εὐχαριστοῦμε ὅλους τούς συναδέλφους καί συνεργάτες του, τούς **ιατρούς**, τό **νοσηλευτικό προσωπικό**, καί ὅλους ὅσοι πολεμοῦν κατά τοῦ σκληροῦ ἰοῦ. Οἱ προσευχές μας ὄχι μόνο ὑπέρ τῶν νοσοῦντων, ἀλλά καί ὑπέρ τῶν ἱατρῶν καί νοσηλευτῶν. Ἐκεῖνοι στήν **πρώτη γραμμὴ**, στά νοσοκομεῖα καί στά ἰατρεῖα. Ἐμεῖς στά **μετόπισθεν**, στήν προσευχή καί τῆ θερμὴ ἰκεσία. Καί προσοχή! Μὴ πυροβολᾶμε ὅσους μοχθοῦν νύχτα καί ἡμέρα ὑπέρ τοῦ λαοῦ! Νά δοξάζουμε γιά τούς πολλούς, πού σάν τόν καθηγητὴ Τσιόδρα ἀγωνιοῦν καί ἀγωνίζονται.