


Ὁμολογία τραγουδιστῆ

 τραγουδιστής **Νίκος Βέρτης** βρέθηκε καλεσμένος στις 6 Ἰανουαρίου 2020 στήν έκπομπή τοῦ Νίκου Χατζηνικολάου «*Ενώπιος ἐνωπίω*». Μίλησε γιά ὅλους καί γιά ὅλα.

Μίλησε καί γιά τόν Θεό, μέ πίστι καί θάρρος. Ἀναφέρθηκε στήν πίστι του στόν Ἰησοῦ Χριστό. Εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων:

«Τόν ἀγαπῶ πολύ τόν Χριστό. Τόν ἔχω μέσα στή ζωή μου. Διανύουμε μιά ἐποχή, πού ἡ νεολαία φοβᾶται νά πῆ “πιστεύω στόν Χριστό”. Δέν θεωρῶ, ὅτι εἶναι ὠραῖο νά ἀκούω “πιστεύω σέ μιά ἀνώτερη δύναμη”. Μέ ἐνοχλεῖ αὐτό, γιατί ναι, ὅλοι πιστεύουν ὅτι ὑπάρχει κάτι ἀνώτερο, ἀλλά φοβοῦνται νά τό ἐκφράσουν.

Ἐγώ γιατί πιστεύω στόν Χριστό; Ὅχι γιά τά θαύματα πού ἔχει κάνει. Πιστεύω στόν Χριστό, γιατί ἔχει αὐτό πού ἐμένα μέ ἀντιπροσωπεύει στή ζωή μου. Ἡ ἀρχή καί τό τέλος. Ἡ ἀγάπη.

Μέ τήν ἀγάπη λύνεις τά πάντα στή ζωή. Αὐτό εἶναι κατ’ ἐμέ ὁ Χριστός, **ἀγάπη**, αὐτό μου διδάχθηκε.

Ἐχω πει πολλές φορές σέ φίλους μου ἱερεῖς, ὅτι, ἂν πετοῦσαν τά χρυσά ἀπό πάνω τους, καί τή λιμουζίνα, καί ἦταν πιο ταπεινοί, ὅπως ἦταν ὁ γέροντας Παῖσιος, θά εἶχαν προσελκύσει περισσότερο κόσμο καί τή νεολαία κοντά τους.

Ἡ **ταπεινότητα** εἶναι αὐτή, πού θά φέρη τή νεολαία στήν Ἐκκλησία, καί ὄχι ἡ ὑπερβολή. Τό ξέρω ὅτι θά κριθῶ γιά αὐτά πού λέω, δέν μέ πειράζει ὅμως. Ὁ ἀναμάρτητος πρῶτος τόν λίθον βαλέτω. Εἶμαι ἀμαρτωλός, δέν εἶμαι καλός χριστιανός. Πιστεύω στόν Χριστό, ἀλλά δέν εἶμαι καλός χριστιανός. Ἐχω καί ἐγώ τίς ἀμαρτίες μου, κάνω καί ἐγώ λάθη, ἀλλά προσπαθῶ κάθε μέρα νά βελτιώνωμαι.

Πρὶν κρίνουμε τήν Ἐκκλησία, ἄς σκεφθοῦμε, ὅτι εἶναι μία κοινότητα. Οἱ παπάδες εἶναι μία κοινότητα. Θά ὑπάρχουν καί οἱ περίεργοι καί οἱ πιο νευρικοί καί ἄλλοι... Λάθος τους καί θά κριθοῦν ὅλοι μιά μέρα γιά αὐτό πού κάνουν.

Ἐμεῖς δέν πρέπει νά κρίνουμε αὐτούς. Πρέπει, ἂν θέλουμε νά πιστεύουμε τόν Ἰησοῦ Χριστό, νά εἴμαστε κοντά στόν Χριστό μέ ἀγάπη καί νά κρίνουμε τόν ἑαυτό μας. **Νά βελτιωνόμαστε ἐμεῖς».**