



Ἡ ἀφίσα κατατρόμαξε ἐνόχους!

Ἡ σῆμα ἐξέπεμψε ἡ ἀφίσα, πού ἀναρτήθηκε σέ συρμούς τοῦ Μετρό καί προκάλεσε τή βίαιη ἀντίδρασι τῆς κρατικῆς ἐξουσίας;

1. Ἐκδόθηκε ἀπό τό κίνημα «**Θέλω νά ζήσω**» ἢ «**Ἀφήστε με νά ζήσω**». Εἶναι ἡ φωνή τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ, πού δέν μπορεῖ ἀκόμα νά μιλήσῃ. Εἶναι ἡ ὑπεράσπισις τοῦ ἀθώου κατηγορουμένου, πού ἀναπολόγητος καταδικάζεται στήν ἐσχάτη τῶν ποινῶν, στόν πιό σκληρό θάνατο. Εἶναι ἡ συνηγορία σέ ἑκατοντάδες χιλιάδες ζωντανά βρέφη, πού ἀνυπεράσπιστα ὀδηγοῦνται στήν ἄγρια σφαγή τῶν **ἐκτρώσεων**.

2. Τί παρουσιάζει ἡ ἀφίσα; Ἐνα **βρέφος** στό σάκκο τῆς κηίσεως, μέ ἤδη ἀνεπτυγμένη τή σωματική διάπλασι, πού δέχεται ἄσπλαχνα τή φοινική ἐπίθεσι ἀπό τόν ἐκτρωσιολόγο γιατρό.

3. Δίνει **ἐπιστημονικά στοιχεῖα** γιά ἐνημέρωσι σχετικά μέ τήν ἀνάπτυξι τοῦ ἐμβρύου, ὅπως: «*Ἀπό τή 18ῃ ἡμέρα κτυπᾷ ἡ καρδιά του*» - «*Ἀπό τή 42ῃ ἡμέρα ἀνιχνεύονται ἐγκεφαλικά κύτταρα*» - «*Ἀπό τήν 8ῃ ἐβδομάδα ὅλα τά ὄργανά του ἔχουν δημιουργηθεῖ*» - «*Ἀπό τή 10ῃ ἐβδομάδα νειώθει πόνο*».

4. Προτρέπει ὅλους τοὺς εὐαίσθητους ἀνθρώπους: «**Διαλέξτε τή ζωή!...**».

5. Ὑπογράφεται: «**Κίνημα ὑπέρ τῆς ζωῆς**».

• Θίγει κανέναν μιά τέτοια ἀφίσα; Γιατί «ἐταράχθησαν» οἱ «βασιλεῖς τῆς γῆς», ὅπως τότε ὁ **Ἡρώδης**; Ἄν εἶχαν ἀντίρρησι στό σύνθημα «**Θέλω νά ζήσω**», ἄς ἀνέβαζε ὁ ἀρμόδιος ὑπουργός (Κ. Καραμανλῆς) τήν ἀντίθετη ἄποψι: «**Θέλω νά σκοτώνω, καί μάλιστα παιδιά!**»! Ἄν διαθέτουν ἄλλα ἐπιστημονικά στοιχεῖα, ἐλεύθεροι ἦσαν νά τά ἐκθέσουν πολιτισμένα, μιά πού αὐτοί, ὡς κρατική ἐξουσία, δέν θά πλήρωναν γιά μιά δική τους σχετική ἀφίσα. Ἄν δέν τοὺς ἄρεσε ἡ ἀφίσα μέ τό βρέφος πού κυφορεῖται, ἄς τύπωναν ἄλλη ἀφίσα μέ ἕνα **σκυλί!**

Στ' ἀλήθεια, ἂν σ' ἕνα σκυλάκι πετοῦσαν φόλα γιά νά ψοφήσῃ καί τό σκυλάκι ἐμφανιζόταν σέ ἀφίσα νά λέγῃ «θέλω νά ζήσω», θά τήν κατέβαζαν τήν ἀφίσα του; Ἀστειεύεσθε; Γι' αὐτοὺς πού κυβερνοῦν αὐτό τόν τόπο, τό σκυλάκι ἔχει δικαίωμα, τό παιδάκι δέν ἔχει. Τό **σκυλάκι** πρέπει νά ζήσῃ, τό παιδάκι πρέπει νά πεθάνῃ!

• Ἐξήγγειλε ὁ κ. Πρωθυπουργός ἐπίδομα **2.000 εὐρώ** γιά κάθε παιδί πού γεννιέται. Ἐπαινετό. Ἄλλά τό κράτος μέ τό ἕνα χέρι δίνει βοήθημα στό παιδί πού γεννιέται, καί μέ τό ἄλλο **χέρι** δίνει τό κοφτερό μαχαίρι στόν ἐκτρωσιολόγο νά σφάξῃ τό **ἀγέννητο παιδί!**

Γιατί αὐτή ἀντινομία; Γιατί αὐτό τό τραγελαφικό; Ἄν μποροῦσε τό νεογέννητο βρέφος νά μιλήσῃ, θά φώναζε: «**Γιατί ἐμᾶς μᾶς θέλετε καί τ' ἀδελφάκια μας, πού εἶναι λίγους μόλις μῆνες μικρότερα, τά σφάζετε; Γιατί; Γιατί; Γιατί; Γιατί ἐμᾶς μᾶς ἀγαπᾶτε καί τ' ἀδελφάκια μας τά πολτοποιεῖτε; Γιατί; Γιατί; Γιατί;...»!**