

Ἄσύδοτη ἢ ἐλευθεροτυπία;

Ἐλευταῖα παρατηροῦμε καί σέ θεωρούμενες σοβαρές ἐφημερίδες τό ἀσύδοτο μερικῶν δυνατῶν κατὰ τὰ ἄλλα κονδυλοφόρων. Δημοσιογράφοι ἐμφανίζονται εἰρωνευόμενοι ὅσους ἔχουν πίστι στόν Χριστό καί στήν Ἐκκλησία. Παριστάνουν τούς πολύξερους. Καί βγάζουν ὄλο τό δηλητήριο τῆς ἀθεΐας τους πάνω στό χαρτί. Προκαλοῦν τούς ἀναγνώστες τους, πού συμβαίνει νά μήν εἶναι τῆς ἀθεϊστικῆς κουλτούρας.

• Τό ἔθνος δέν κινδυνεύει μόνο ἀπό τούς προκλητικούς γείτονές μας. Κινδυνεύει καί ἀπό τή στρατευμένη δημοσιογραφική ἀθεΐα.

Ἄπό ἐπιστολή σέ ἐφημερίδα μέ τίτλο «Σεβαστή ἢ κριτική, ἀλλά ὑπάρχουν ὄρια», παραθέτουμε περικοπές: «Ἀκοῦμε συνέχεια γιά τήν ἐλευθερία τοῦ λόγου, τῆς ἔκφρασης κ.λπ. βαρύγδουπα. Τί γίνεται ὅμως μέ τήν ἀσυδοσία τῶν λόγων ἀρκετῶν, δυστυχῶς, συνεργατῶν σας; Οἱ ὅποιοι μάλιστα γράφουν σχεδόν καθημερινά στήν ἐφημερίδα σας;

Τά θέματα τῆς ἐπικαιρότητας, ὅπως τό μεταναστευτικό-προσφυγικό, ἡ ἐθνική ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, μέ τά ὅσα συνέβησαν σέ κάποια τοπική παρέλαση, ἀλλά καί ἡ καύση τῶν νεκρῶν, τούς ἔδωσαν εὐκαιρία νά μιλήσουν, χωρίς ὅμως νά ἐλέγχουν τή γλώσσα τους...

Νά μή ξεχνοῦν, ὅτι ὑπάρχουν ἔκδηλες ἀνησυχίες πολύ μεγάλης μερίδας Ἑλλήνων γιά θέματα, ὅπως ἡ ἐθνική ἀνάταση, ἡ συλλογική μνήμη καί τιμή γιά τούς νεκρούς μας τοῦ πολέμου τοῦ 1940, καί βαθύ θρησκευτικό αἶσθημα.

Εἶναι ὑποχρεωμένοι νά σέβονται τίς ἀπόψεις τῶν ἄλλων, πού διαφέρουν ἀπό τή δική τους. Καί κυρίως νά μή προκαλοῦν. Νά μή λοιδοροῦν. Διαβάσαμε πολλές “προχωρημένες” ἀπόψεις συνεργατῶν σας. Εἶναι σεβαστές, ἀλλά μέχρι ἐδῶ. Ἐάν δέ φθάνουν σέ ἐπίπεδο ὑβριστικό σέ εὐαίσθητα θέματα μέ ὑπονοούμενα, τότε ὑπάρχει πρόβλημα.

Νικόλαος Χρ. Τασώνης»