

Παιζει μέ τήν αἰώνια ζωή!

 δημοσιογράφος **Στέφανος Κασιμάτης** («Καθημερινή» 8 Νοεμβρ. 2019, σελ. 2), μέ αφορμή τό πρώτο **ἀποτεφρωτήριο**, δέν ἐκφράζει μόνο τήν ίκανοποίησή του, ἀλλά καί ἐμπαίζει κατά γελοῖο τρόπο τήν πίστι στην αἰώνια ζωή. «Τέλος -γράφει- τῆς ζωῆς. Οὔτε ἀγγελούδια, οὔτε οὐράνιες χορωδίες, οὔτε ἀτέλειωτες βόλτες στους κήπους τοῦ Παραδείσου, χωρίς νά ἔχεις τίποτε νά κάνεις, κυρίως οὔτε αἰώνια ζωή! Γιατί, σκεφθεῖτε, ποιός μπορεῖ νά θέλει αἰώνια ζωή καί νά εἶναι στά καλά του; Η ζωή καί κάθε τι πού τήν δμορφαίνει θά ἔχανε κάθε ἀξία ἐάν γινόταν αἰωνιότητα. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὄποιον ὁ Παράδεισος θά ἥταν ἀφόρητο βαρετό μέρος, ἀν εἶναι ὅπως τόν ὑπόσχονται, δηλαδή ἀγνός, χωρίς μουσικές ἔξαισιες, χωρίς φαγητά, χωρίς κορίτσια...»!

• Δηλαδή, ὅλοι ἐμεῖς, πού πιστεύουμε στήν αἰώνια ἐν Χριστῷ ζωή, «δέν εἴμαστε στά καλά μας!» Πρέπει νά συμφωνήσουμε μέ τόν κ. Κασιμάτη, γιά νά εἴμαστε ἵσορροπημένοι ἀνθρωποι, δηλαδή, νά πιστεύουμε στόν ἀθεϊσμό του, νά μή δεχώμαστε Θεό παντοδύναμο, νά μή ποθοῦμε τή ζωή, νά μή πιστεύουμε στήν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού τόσο πολύ ἀγάπησε τόν κόσμο, ὥστε ἔστειλε τό μονογενῆ Του Υἱό, γιά νά μή χάνεται ὅποιος πιστεύει σ' αὐτόν, ἀλλά νά ἔχῃ «ζωὴν αἰώνιον» (Ιωάν. γ' 16). Καί βέβαια ἔνας κασιμάτειος παράδεισος, μέ φαγητά καί σαρκικές ἡδονές δέν εἶναι Παράδεισος!...

• Σύντομη παρέμβασι στά ὅσα ἔγραψε ὁ ἀθεος δημοσιογράφος, ἔκανε («Καθημερινή», 16 Νοεμβρ. 2019) ὁ ιατρός ἀπό τή Θεσσαλονίκη κ. Ἀντώνιος Παπαγιάννης. Παραθέτουμε τήν ἐπιστολή του:

«Ο κ. Στ. Κασιμάτης σπεύδει νά ύποδεχθεῖ τό πρώτο ἐν Ελλάδι ἀποτεφρωτήριο μέ ἐγκώμια γιά τήν... ἀρχιτεκτονική του κομψότητα, καί μέ τήν εύκαιρια αὐτή δέν παραλείπει νά ἀναπτύξῃ τή «μεταφυσική» του τοποθέτηση γιά τό τέλος τῆς ζωῆς: στάχτη, καπνός, καί τίποτε περισσότερο.

Εἶναι κρῆμα πού ἔνας κατά τεκμήριο εὐφυής ἀρθρογράφος εὐτελίζει τόσο τήν ἀνθρώπινη φύση, ἀλλά αὐτή εἶναι ἡ προσωπική του ἀποψη. Ωστόσο ὁφείλει στοιχειωδῶς νά σέβεται τίς πεπουθήσεις τῶν περισσότερων συμπατριωτῶν του, πού συνάδον μέ τήν πίστη καί τή διδασκαλία τῆς Ὁρθοδόξου Έκκλησίας γιά τή μετά θάνατον ζωή, καί νά μήν κάνει χαριτωμένα ἀστειάκια μέ ἄκρως σοβαρά θέματα, ὅπως ὁ θάνατος.

Θά χρησιμοποιοῦσε ἀραγε ποτέ πρός ἐβραϊκό κοινό τή λέξη Ἶουσβιτς μέ τόσο ἐλαφρότητα; Καί ἐπί τέλους, ἀς σταματήσει νά διαιωνίζει τό παραμύθι ὅτι κύρια πηγή προσόδων τῆς Έκκλησίας εἶναι οἱ κηδεῖες. Ἶαν ἐπιτρέπεται τό λογοπαίγνιο (ρυπ στήν προσφιλῆ του ἀγγλική γλῶσσα), εἶναι πολύ φτηνό ἐπιχείρημα.

‘Αντώνιος Παπαγιάννης’