

Κατηχητόπουλα μάρτυρες

τὴν Ὁρθόδοξο Ἐκκλησία τῆς Συρίας ἀναβίωσε ἡ ἱστορία τῶν μαρτύρων τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Μεταξύ τῶν βαπτισμένων πιστῶν ἦσαν τότε καὶ **κατηχούμενοι**, πού τὴν ὥρα τοῦ βαπτίσματός τους στήν κατακόμβη ἔκαναν ἄγρια ἔφοδο οἱ διώκτες καὶ τοὺς θανάτωναν. Ἔτσι ὁ **λευκός χιτώνας** τῆς βαπτίσεως βαφόταν **κόκκινος** ἀπὸ τὸ αἷμα τοῦ μαρτυρίου. Καὶ τὸ νερὸ τῆς κολυμβήθρας κοκκίνιζε καὶ αὐτό. Γι' αὐτό καὶ σέ πολλοὺς τάφους τῶν κατακομβῶν βρῖσκουμε τὴν ἐπιγραφή: «*Ἀπέθανεν ἐν τοῖς λευκοῖς*».

- Δέν φοροῦσαν λευκά τὰ μικρὰ παιδιὰ στὴ **Σελευκούπολι** τῆς Συρίας. Ἡ καρδιά τους ὅμως ἦταν λευκή. Καὶ κάθονταν στὶς θέσεις τοῦ **Κατηχητικοῦ Σχολείου** στὸν ἰ. Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου. Καὶ ρουφοῦσαν τὸ ἄδολο γάλα τῆς Πίστεως.

Ξαφνικά εἰσώρμησαν τρομοκράτες, «τζιχαντιστές» καὶ ἄρχισαν νὰ πυροβολοῦν τὰ **ἄθῳα ἄρνια** τοῦ Ἰησοῦ. Ὁκτῶ κατηχητόπουλα βρῆκαν μαρτυρικό θάνατο. Αὐτὸ συνέβη στὶς 12 Μαΐου 2019.

- Πίσω ἀπὸ τὰ ἄθῳα παιδιὰ βρῖσκονται οἱ **πιστοὶ γονεῖς** τους, πού παρ' ὅλους τοὺς κινδύνους, πού ὑπάρχουν στὴν περιοχή, ὠδηγοῦσαν τὰ παιδιὰ τους στὴν κατήχησι τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ γίνουιν συνειδητὰ μέλη της. Ἦκουσαν τὴ φωνὴ τοῦ Κυρίου: «*Ἄφετε τὰ παιδιὰ ἔρχεσθαι πρὸς με...*». Γιὰ γονεῖς πιστοὺς, πού ὀδηγοῦν τὰ παιδιὰ τους στό Χριστό, ἰσχύει τὸ τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «*Εἰ ἡ ρίζα ἁγία καὶ οἱ κλάδοι*» (Ρωμ. ια' 16).

- Τὰ κατηχητόπουλα τῆς Σελευκουπόλεως πῆγαν στό Χριστό. Λευκοντύθηκαν στὸν οὐρανὸ μέ ἀγγελική στολή.

- Ἀγανάκτησι προκάλεσε ἡ σφαγὴ τῶν παιδιῶν τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ συγχρόνους Ἡρῳδες. Καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ξεσηκωθῆ κάθε διεθνὴς ὀργανισμὸς καὶ νὰ καταδικάσῃ τὸν ἀπηνῆ διωγμὸ κατὰ τῶν χριστιανῶν. Ὅπως καὶ τὴ σφαγὴ στὴ **Σρί Λάνκα** ἀπὸ τρομοκρατικὴ ἐνέργεια φανατικῶν ἰσλαμιστῶν, μέ θύματα διακοσίους ἐνενηντα (290) χριστιανούς μέσα σέ ναὸ τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα τῶν Παπικῶν!

- Ἡ ἱστορία βεβαίως τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων θὰ λαμπρύνεται ἀπὸ τὴ δόξα τῶν νέων μαρτύρων, πού ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὸν Χριστό στὴν ταραγμένη Συρία. Τὰ ὀκτῶ κατηχητόπουλα θὰ εἶναι **προστάτες ἄγιοι** ὅλων τῶν κατηχητικῶν σχολείων τῶν νεωτέρων χρόνων.

- Κατηχητικά μέ θερμουργοὺς κατηχητές καὶ κατηγήτριες ἀναδεικνύονται **φυτώρια** πιστῶν, ἁγίων μελῶν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, στολίδια τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνάξεως, φῶτα «ἐν κόσμῳ».

- Δέν κινδυνεύουν, πρὸς τὸ παρόν τουλάχιστον, στὴν Ἑλλάδα οἱ ἐκκλησιαστικὲς καὶ κατηχητικὲς συνάξεις ἀπὸ τρομοκρατικὲς ἐνέργειες τζιχαντιστῶν. Ἄλλου ὅμως εἴδους διωγμὸ ὑφίστανται τὰ παιδιὰ καὶ οἱ νέοι τῆς Χριστιανικῆς Κατηχήσεως. Εἶναι ἡ **εἰρωνεία** καὶ ἡ **περιφρόνησις** κυρίως τῶν συνομηλικῶν τους.

- Οἱ μικροὶ ἄγγελοι τῆς Συρίας ἄς πρεσβεύουν γιὰ ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ κόσμου, καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς «συμμαθητές» τους τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.