

## Τρομοκρατικό κτύπημα

**Τ**ό τρομοκρατικό κτύπημα τής νύκτας (16 πρὸς 17 Δεκ. 2018) στό κτήριο τοῦ Φαλήρου, ὅπου στεγαζόταν ἡ ἔφημερίδα «Καθημερινή» καί ὁ τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑ·Τ· ἦταν ἰσχυρό καί ἤχηρό πλήγμα κατά τῆς ἐλευθεροτυπίας καί τῆς δημοκρατικῆς πολυφωνίας.

Τό ὅτι δέν θρηνήσαμε θύματα δέν ἀλλοιώνει τή μορφή τῆς σκληρῆς βίας, στήν ὁποία προσφεύγουν οἱ ἰδεολογικά διαφωνοῦντες.

- Δυστυχῶς τό πολιτικό σκηνικό ἔχει ἀρχίσει νά πυρπολῆται καί γιά πρώτη φορά στή χώρα μας παρουσιάζεται τό λεγόμενο **τηλεοπτικό «ἐμπάργκο»**. Οἱ μὲν ἔχουν δηλώσει, ὅτι ἀπαξιῶν τό ΣΚΑ·Τ· καί κανένας ἐκπρόσωπός τους δέν θά δεχτῆ νά ἐμφανιστῆ σέ ἐκπομπή του. Οἱ δέ ἔχουν δηλώσει, ὅτι στήν ΕΡΤ δέν θά ἐπανεμφανιστῆ δικός τους ἐκπρόσωπος. Δέν ἀπομένει, παρά νά ἀπαγορευθοῦν στά περίπτερα οἱ μὲν τίς ἔφημερίδες τῶν δέ!

- Δέν εἴμαστε ἀπό ἐκείνους, πού ἱκανοποιούμεθα ἀπό τήν **ποιότητα** τῶν τηλεοπτικῶν καναλιῶν. Ἄλλ' ἡ διαφωνία μας δέν ἔχει πολιτικά ἐλατήρια, ἀλλά συνίσταται στήν ἀποστροφή μας σέ ἀνήθικες καί **ἐκφυλές ἐκπομπές**.

- Καταδικάζουμε φυσικά τήν τρομοκρατική ἐνέργεια κατά τοῦ ΣΚΑ·Τ·, ἀλλά καταδικάζουμε καί τίς ἰσχυρές **ἠλεκτρονικές βόμβες**, πού ἐκσφενδονίζονται ἀπό τήν ποικιλώδη τηλεόρασι ἐναντίον τῶν θεμελιῶν τῆς ἠθικῆς καί τῶν οἰκογενειακῶν ἀξιῶν.

Μία ἄλλη βόμβα λειτουργεῖ: Τό **μαστίγωμα τῶν αἰσθήσεων**. Δέν πρέπει νά μείνη σπίτι χωρίς νά μολυνθῆ ἀπό τά ἀντιαισθητικά καί αἰσχρά θεάματα τῆς τηλεοράσεως καί κατ' ἐπέκτασιν τοῦ «ἴντερνετ»! Δέν πρέπει νά μείνη προκλητική γύμνια, πού νά μή προβληθῆ ἀπό τίς μικρές ὀθόνες τῆς τηλεοράσεως καί ἀπό τίς πιό μικρές τῶν κινητῶν τηλεφῶνων!

- Λέγοντας αὐτά, δέν σημαίνει, ὅτι δέν ἐνώνουμε τή φωνή μας καί κατά τῆς φυσικῆς βίας καί τρομοκρατίας σέ ἐγκαταστάσεις ἔφημερίδων καί τηλεοπτικῶν σταθμῶν.

Συμφωνοῦμε μέ τή δήλωσι τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου: «*Πρόκειται γιά ἐπίθεση στήν ἐλευθεροτυπία, στήν πολυφωνία καί στόν πλουραλισμό*». Ὅπως καί μέ τή δήλωσι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἰερωνύμου: «*Ἡ βία, ἀπό ὅπου καί ἂν προέρχεται, μόνο ἀποτροπιασμό προκαλεῖ. Ἐκφράζω τή βαθύτατη συμπαράστασί μου στή διοίκησι καί στούς ἐργαζομένους τοῦ σταθμοῦ καί τῆς ἔφημερίδας*».

- Ἡ τρομοκρατία καί τό ἔγκλημα δέν εἶναι **διάλογος**. Εἶναι ὁ **μονόλογος** τῆς σκληρῆς βίας. Εἶναι ὁ **μονόδρομος** τῆς δικτατορίας. Ἡ **πέννα** τοῦ δημοσιογράφου (καί μάλιστα τοῦ καλοῦ) δέν σπάει μέ τή βόμβα. Ἡ **γλῶσσα** τῆς ἐλευθέρως ἐκφράσεως δέν κόβεται μέ σπαθί. Ὁ **ἀντίλογος** δέν πνίγεται στό αἷμα.

- Ἄλλ' αὐτά δέν σημαίνουν ἀπρέπεια στήν ἔκφρασι καί ἀντιιδεοντολογία στή δημοσιογραφία. Διότι ὑπάρχει καί ἡ **λεκτική βία** καί ἰσχύει καί τό «*ἡ γλῶσσα κόκκαλα δέν ἔχει καί κόκκαλα τσακίζει*».

- Πάντως τό σκληρό τρομοκρατικό κτύπημα γιά τήν «Καθημερινή» ὑπῆρξε ὡμή θανατηφόρα βία ἐναντίον μιᾶς ἔφημερίδας, μέ τήν ὁποία μπορεῖ κανεὶς νά διαφωνῆ ἐνίοτε ἰδεολογικά, ἀλλά συνήθως μέ εὐπρέπεια ἐκφράζει ἀπόψεις, κάποτε καί ἑτερόκλητες.

- Τό νά βγαίνη δέ ὑπουργός καί ἐνῶ φαίνεται νά καταδικάζη τό τυφλό κτύπημα, στό τέλος νά λέη, «*Δέν τόν θέλουμε τόν ΣΚΑΙ*», ἀφήνει πολλές ὑπόνοιες γιά εὐθύνες καί παραλείψεις κυβερνητικῶν παραγόντων. Καί αὐτό εἶναι πολύ ἀνησυχητικό.