

## Πρόβλημα οί δικαιοδοσίες;

**Χ**ρειάζεται ο καταμερισμός της διακονίας. Χρειάζεται ή κατά τόπους εκκλησιαστική υπευθυνότητα. Χρειάζονται τὰ κατά τόπους πατριαρχεία, οί κατά τόπους μητροπόλεις καί ἐπισκοπές, οί κατά τόπους ἐνορίες, τὰ κατά τόπους μοναστήρια. Ὅλοι αὐτοί ὅμως οί υπεύθυνοι ἐκκλησιαστικοί φορεῖς νά μὴν ἐργάζωνται ἀπλῶς, ἀλλὰ νά **συνεργάζονται** «ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης» (ιδέ Κολοσ. γ' 14).

• Τό πρόβλημα, πού ἔχει ἀνακύψει μέ τήν **αὐτοκεφαλία** στήν Ἐκκλησία τῆς **Οὐκρανίας**, δέν φαίνεται νά λύνεται ἐν ἀγάπῃ καί μέ πνεῦμα ἐνότητας καί ἐν Χριστῷ ἀδελφότητας.

• Ἀραγε οί **ἀπόστολοι** κινήθηκαν μέσα σέ αὐστηρά πλαίσια δικαιοδοσίας; Ἡ παραγγελία τοῦ Κυρίου μας ἦταν κοινή γιά ὅλους καί γιά ὅλο τόν κόσμο: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθ. κη' 19).

Παρουσιάστηκαν μικροί παροξυσμοί, ἀλλά δέν διασπάστηκε ἡ ἐνότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ μόνη **διάκρισις δικαιοδοσίας** φαίνεται στήν ἀποστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τόν κάλεσε «τοῦ βαστάσαι τό ὄνομα Αὐτοῦ ἐνώπιον ἐθνῶν καί βασιλέων, υἱῶν τε Ἰσραήλ» (Πράξ. θ' 15). Δέν τοῦ ἀπαγόρευσε τόν εὐαγγελισμό στόν Ἰσραήλ, ἀλλά τοῦ υπέδειξε τὰ ἔθνη, τοὺς ἐθνικούς (εἰδωλολάτρες) ὡς κύριο χώρο τῆς ἀποστολικῆς του διακονίας.

Καί μετὰ τήν Ἀποστολική Σύνοδο (Πράξ. ιε' κεφ.) ὠρίσθηκε ἡ δικαιοδοσία του Παύλου. Καί ὁ ἴδιος γράφει: «Ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοί δέ εἰς περιτομήν» (Γαλ. β' 9). Ἐγώ μέ τοὺς συνεργάτες μου θά πορευώμαστε στοὺς ἐθνικούς (εἰδωλολάτρες), οἱ ἄλλοι (ἀπόστολοι) στοὺς ἀνθρώπους τῆς περιτομῆς, δηλαδή, στόν εὐαγγελισμό τῶν Ἑβραίων.

• Καί πάλι αὐτό δέν σήμαινε **καταπιεστική δικαιοδοσία**. Βλέπουμε τόν ἀπ. Παῦλο νά κηρύττει καί στοὺς Ἰουδαίους καί νά γράφει τήν πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολή, ὅπως βλέπουμε καί τοὺς ἄλλους Ἀποστόλους νά ἀνοίγουνται παντοῦ, μέχρι τήν Περσία, τήν Αἴγυπτο, τίς Ἰνδίες.

• Στήν πάροδο τοῦ χρόνου ὠργανώθηκε ἡ Ἐκκλησία. Σχηματίσθηκαν τὰ **Πατριαρχεία**. Ἐχομε **ἱερούς Κανόνες**, πού ὀρίζουν χώρους καί δικαιοδοσίες. Αὐτό ὅμως δέν σημαίνει ἐγωιστικές ἢ παραγκωνιστικές κινήσεις. Ἐνας θέλησε νά ἐμφανισθῆ ὡς πρῶτος, ὁ **Πάπας**, καί ἔπεσε.

• Στήν Ἀνατολή δέν ἔχομε «**Πρῶτο**». Δέν ἔχομε Πάπα μέ πρωτεῖο. Ἐχομε τόν **Κωνσταντινουπόλεως**, πού προεδρεύει τῶν προέδρων τῶν λοιπῶν αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Πολύ χρησιμοποιεῖται χαρακτηρισμός, πού δέν ὑπάρχει οὔτε στήν Καινή Διαθήκη, οὔτε στήν παράδοσι τῆς Ὀρθοδοξίας: «**Μήτηρ Ἐκκλησία**».

Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Στήν Καινή Διαθήκη ὡς μητέρα Ἐκκλησία χαρακτηρίζεται ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ, «**μήτηρ ἡμῶν**» (Γαλ. β' 9).

• Ρωτᾶμε μέ σεβασμό: Τό αἴτημα τῶν Οὐκρανῶν γιά αὐτοκεφαλία δέν μπορούσε νά τό θέσῃ ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως σέ σύναξι τῶν **14 προέδρων** τῶν αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν; Εὐκαιρία δέν ἦταν ἡ σύνοδος τῆς Κρήτης τοῦ Ἰουνίου τοῦ 2016; Γιατί δέν συζητήθηκε καί δέν ἐλήφθη ἀπόφασις ἐκεῖ;

• Τό **Πατριαρχεῖο Μόσχας** ἔχει μέν ἱστορικούς δεσμούς μέ τό Κίεβο (παλαιά ἔδρα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας), ἀλλά πολλοί μιλάνε γιά ἐπιρροή πολιτικῶν παραγόντων καί γιά ἐπεκτατικές τάσεις μιᾶς κάποιας **Νέας Ρώμης!**

• Πάντως ὁ λαός θέλει τήν Ἐκκλησία του **ἐνωμένη**, χωρίς σχίσματα, χωρίς ἀφορισμούς καί ἀκοινωνησίες, ἐφ' ὅσον μάλιστα δέν πρόκειται γιά δογματικές ἢ ἠθικῆς φύσεως διαφορές.