

## Τῆς πολυτεκνίας ἁγία φίλη

**Ἦ**ταν σπουδαία! Ὄχι ἀπλῶς γιατί τήν τίμησαν χιλιάδες ἄνθρωποι, ἀλλά καί γιατί ἐποίησε ἀξιοθαύμαστα. Πρόκειται γιά τή **Μαρία Χατζηθανάση**, πού ἔφυγε ἀπό τή ζωή στίς 20 Ἰουνίου 2018, σέ ἡλικία 42 ἐτῶν γιά τήν καταπληκτική γυναῖκα, τήν ἐπιστήμονα μαία, τή ζωντανή θεολόγο, τή μητέρα δέκα παιδιῶν, τήν ἀφανῆ ἀγωνίστρια γιά τήν ὑπεράσπισι τοῦ ἀγεννήτου παιδιοῦ, μά πρό παντός τήν **πιστή καί εὐλαβῆ χριστιανή**.

• Ἄν ὁ ἀρχαῖος ἐκεῖνος Λιβάνιος εἶπε γιά τή μητέρα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, «*Βαβαί! Οἶαι παρὰ χριστιανοῖς γυναῖκές εἰσι!*», ἡ σύγχρονη κοινωνία, ὅσοι γνώρισαν τή Μαρία Χατζηθανάση, ἀναφωνοῦν δοξολογικά στόν Κύριο: «*Πῶ! Πῶ! Τί ἥρωϊκές γυναῖκες ὑπάρχουν καί σήμερα στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας!*».

• Θαυμαστή γιά τή στάσι της μπροστά στό θάνατο. Εἶχε τήν **ἀφοβία τοῦ θανάτου** καί τήν ἀπόλυτη βεβαιότητα γιά τήν οὐράνια πατρίδα.

Λίγο καιρό πρὶν τόν αἰφνίδιο θάνατό της σέ σύγκρουσι μέ νταλικά, ἡ μητέρα ρώτησε τά μεγαλύτερα παιδιά της: «*Ἄν μέ χτυπήση μιά νταλικά, τί θά πῆτε στά μικρότερα ἀδέλφια σας, ὅτι ἡ μαμά σκοτώθηκε ἀπό νταλικά ἢ ὅτι ἀνεχώρησε γιά τούς οὐρανοῦς;*».

Ἄσχετα ἀπό τήν αἰτία τοῦ θανάτου, της, ἐκείνη πίστευε ὅτι ὁ Κύριος θά τήν καλοῦσε κοντά Του.

• Θαυμαστή ἡ μακαρία Μαρία. Καί γιά ὅσα θαυμαστά εἶδαν οἱ πιστοί κατά τήν **ἐξόδιο ἀκολουθία** της, πού ἐψάλη στό Μήλεσι, στόν ἱ. Ναό Μεταμορφώσεως, στό χῶρο τοῦ ἁγίου Πορφυρίου.

Τό σκήνωμά της τό περικύκλωσαν τά παιδιά της, ὁ πιστός σύζυγός της, ὁ σεβάσμιος ἱερέας πατέρας καί ἡ σεβασμία πρεσβυτέρα μητέρα της, καί πλῆθος ἐν Χριστῷ ἀδελφοί. Ὑπολογίζονται σέ τρεῖς χιλιάδες οἱ παρευρεθέντες!

Τί παρατηροῦσε κανεῖς; Σοβαρότητα καί εὐλάβεια ναί, κατάθλιψι ὄχι. Ἐλπίδα βεβαία ναί, ἀμφισβήτησι γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὄχι.

• Κοσμικοὶ δημοσιογράφοι παρατήρησαν:

«*Ποῦ τήν βρῆκαν αὐτή τή δύναμη; Νά κηδεύει τή γυναῖκα του. Νά κηδεύουν τή Μάνα τους. Καί στά συλλυπητήρια τοῦ κόσμου νά ἀπαντοῦν μέ τό “Χριστός Ἀνέστη!”*. Τί σοῦ ἄνθρωποι εἶναι αὐτοί;».

«*Μᾶς ἀνέβασαν τό ἐπίπεδο τῆς ζωῆς τόσο ψηλά!*».

«*Εἶδα ἐκεῖνο τό παλληκάρι μέ τό ἄσπρο πουκάμισο (γιός τῆς Μαρίας), πού διάβασε μέ νόημα τόν Ἀπόστολο, καί μᾶς διέλυσε!*».

• Θαυμαστή ἡ μακαρία Μαρία. Καί γιά ὅσα προσέφερε ὑπέρ τῆς **πολυτεκνίας** καί κατά τῶν **ἐκτρώσεων**.

• Θαυμάζουμε βέβαια καί τήν ἁγία **ρίζα** (Ρωμ. ια' 16), πού προῆλθε ἡ Μαρία. Εἶναι ἡ οἰκογένεια τοῦ ὀφθαλμιάτρου ἱερέως πατέρα της, τοῦ π. Χριστοδοῦλου Χατζηθανάση, καί τῆς σεβασμίας μητέρας της Εὐτυχίας.

Θαυμάζουμε καί τούς εὐλογημένους **καρπούς** τοῦ ζεύγους Σπυρίδωνος (Σοφικίτη) καί Μαρίας (Χατζηθανάση). Τό τελευταῖο τους ἀγγελουδί ἦταν (τή μέρα πού ἔφυγε ἡ Μαρία) δύο μηνῶν! Χάρισαν στό Χριστό, στήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί στήν Ἑλλάδα **10 εὐκλεεῖς καρπούς**.

• Εὐλογημένο τό ἅγιο ὄνομα τοῦ Θεοῦ, πού καί στίς μέρες μας φανερώνει τέτοια θαυμαστά πρόσωπα!