

## Μάνα πνίγεται θηλάζουσα!

**Τ**ραγωδία (μία ακόμη) έκτυλίχτηκε τό πρωί τοῦ Σαββάτου (17 Μαρτίου) κοντά στό Ἴαγαθονήσι. Προσφυγική τραγωδία. Ἄπό τήν ἀπέναντη Τουρκική ἀκτή μία βάρκα μέ 17 πρόσφυγες-μετανάστες ξεκίνησε γιά κάποιον Ἑλληνικό βράχο. Μά ἡ μηχανή ἔσβησε καί οἱ ἐπιβάτες ἔγειραν ἀπό τήν μία μεριά. Ἄναποδογύρισε τό φτηνό σκαρί καί βρέθηκαν ὅλοι στό βυθό. Συγκλονισμένο τό Λιμενικό, πού ἔσπευσε.

- 16 οἱ πνιγμένοι. Τρεῖς μόνο διασώθηκαν (μεταξύ αὐτῶν οἱ 2 δουλέμποροι).
- Μία μάνα πνίγηκε ἀγκαλιασμένη μέ τά τέσσερα μικρά της παιδιά. Τό πιό μικρό (μωρό) θήλαζε τήν ὥρα τοῦ ναυαγίου. Ἐνῶ ρουφοῦσε τό γάλα τῆς ζωῆς, τό ρούφηξε ἡ θάλασσα!
- Ἐνα ἀγόρι 10 χρόνων σάν νά κοιμόταν πάνω στά κύματα. Ἐφυγε πρόωρα!
- Ἐνα κορίτσι 17 χρόνων παρέδωσε τή νεότητά της στόν ὑγρό τάφο!

Συγκλονιστικές οἱ μαρτυρίες τῶν λιμενικῶν καί τῶν δυτῶν. «Ἦμουν -λέει ἕνας ἀπό αὐτούς- στό βυθό καί ἔκλαιγα βλέποντας τά παιδιά...».

Τί ἀπαιτεῖται νά γίνουν γιά νά μή καταπιῇ ὁ βυθός ἀνθρώπους, πού ἐγκαταλείπουν τίς ἐστίες τους γιά νά μή βροῦν τό θάνατο ἀπό τοὺς πολέμους καί τήν πείνα καί τελικά τόν συναντοῦν στό θαλάσσιο δρόμο πρὸς τήν ξενιτιά, γιά μία τάχα ἀσφαλέστερη ζωή;

• Τό Ἴαγαθονήσι μέ τοὺς 150 κατοίκους μπορεῖ νά προσφέρῃ κάτι σημαντικό; Φυσικά ὄχι, ὅταν μάλιστα, ὅπως κατήγγειλε ὁ δήμαρχός του, εἶναι ἀποκλεισμένο τίς περισσότερες μέρες, χωρίς ἀκτοπλοϊκή σύνδεσι. Οἱ κάτοικοί του θέλουν ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυσι. Καί ὅλων τῶν νησιῶν τοῦ Ἰανατολικ. Αἰγαίου.

• Ἐκεῖνο, πού κυρίως ἀπαιτεῖται, εἶναι τό ξεσήκωμα τῆς διεθνοῦς κοινότητος. Δέν μπορεῖ νά δίνονται δισεκατομμύρια εὐρώ στήν Τουρκία γιά τό μεταναστευτικό, καί ἐκείνη ἀπό τά παράλια της νά ἐξαποστέλλῃ «φουρνιές» προσφύγων μέ σαπιοκάραβα στά ἑλληνικά νησιά. Πρόκειται γιά γενοκτονία, γιά ὁμαδική ἐξολόθρευσι ἀδυνάτων ἀνθρώπων.

• Ἡ Ἑλλάδα προσπαθεῖ νά συμπαρασταθῇ στοὺς δυστυχισμένους μετανάστες, μολονότι μικρή βοήθεια ἔχει καί μολονότι φοβᾶται, ὅτι ἀρκετοί ἀπό τοὺς ἤδη εὐεργετούμενους μετανάστες μέ ἄγρια ἀχαριστία ἀνταμείβουν τήν ἀγάπη μας.

• Τό δράμα δέ τῆς μάνας, πού ὡς ἡρωίδα μέχρι τελευταία στιγμή θήλαζε τό ἀγγελούδι της, ἄς διδάξῃ ἐκεῖνες τίς ἑλληνίδες μανάδες, πού ὄχι μόνο δέν θηλάζουν τά βρέφη τους, ἀλλ' οἱ ἴδιες τά πνίγουν στό βυθό τῆς ἐγκληματικῆς πράξεως, πού λέγεται ἔκτρωσις!