

**Ό,τι παραλάβαμε,  
όχι ό,τι φανταζόμαστε!**

**Π**αρατηρείται τό φαινόμενο νά καταφθάνουν σέ Μητροπόλεις καί σέ Ναούς δέματα μέ βιβλία καί άλλα έντυπα πρός δωρεάν διανομή. Όσα βιβλία προσφέρονται δωρεάν, δέν δανέμονται στους πιστούς πρίν προηγηθῆ θεολογικός έλεγχος.

Τώρα τελευταία μικρά φορτηγάκια πηγαίνουν σέ Μητροπόλεις καί άδειάζουν βαρεία δέματα μέ αντίτυπα όγκώδους τόμου. Καί ἡ έπιστολή τοῦ Γέροντα συγγραφέα τονίζει, ότι προσφέρονται δωρεάν! Καί ό Μητροπολίτης στήν πρώτη ιερατική σύναξι, καλοπροαίρετα, τά διανέμει στους ιερείς. Άγνοώντας τί περιέχει ό τόμος τοῦ Γέροντα.

• Καί τί περιέχει ό όγκώδης τόμος; **Έμπειρίες** -λέει- από τή θεία Λειτουργία!

Βιβλία σχετικά μέ τή θεία Λειτουργία καί τήν εξήγησί της υπάρχουν άρκετά. Έρμηνεύουν καί αναλύουν τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. Υποβοηθοῦν δέ καί τούς κληρικούς νά έπεξηγοῦν στό λαό τά τελούμενα.

Άλλ' αυτό τό όγκώδες βιβλίό τοῦ Γέροντα δέν εἶναι συστηματική παρουσίασις τῆς θείας Λειτουργίας. Περιέχει, ως επί τό πλείστον, «θαύματα» καί «όράματα» χαρισματικοῦ περιεχομένου!

• Παράδειγμα: Ό λειτουργός στήν άγία Τράπεζα διακονεῖ τήν άγία άναφορά καί εύλογεῖ τόν άρτο καί τόν οἶνο, πού «έν Άγίω Πνεύματι» μεταβάλλονται σέ **Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ**. Ψωμί βλέπει, Σῶμα Χριστοῦ εἶναι! Κρασί βλέπει, Αἷμα Χριστοῦ εἶναι. Έτσι οἰκονόμησε ό Κύριος. Άλλο νά βλέπῃς μέ τά σωματικά σου μάτια καί άλλο νά βλέπῃς καί νά πιστεῦς μέ τήν πνευματική σου όρασι.

Στό βιβλίό τοῦ Γέροντα διορθώνονται... ό Χριστός καί ἡ οἰκονομία Του! Λειτουργώντας εκείνος ἢ άλλος βλέπει στήν άγία Τράπεζα... **κρέας καί αἷμα!**... Φρικιαστικό! Καί όμως, παρόμοια «όράματα» καί «θαύματα» έμπλουτίζουν τίς σελίδες τοῦ όγκώδους τόμου.

Σάν νά λέμε στόν Κύριο:

«*Κακῶς έμφανίστηκες μέ δούλου μορφή. Έμεῖς Σέ βλέπουμε μέ τή... θεϊκή Σου μορφή!*».

Σάν νά Τοῦ λέμε:

«*Κακῶς πήρες στά χέρια σου κατά τό Μυστικό Δείπνο ψωμί. Έμεῖς βλέπουμε κρέας!...*».

• Πατέρες, προσοχή! Ό,τι μοιράζεται δωρεάν, δέν τό δίνουμε χωρίς νά εξετάσουμε καί νά ρωτήσουμε. Ό Κύριός μας μοίρασε καί μοιράζει τό Πανάγιο Σῶμα Του καί τό Πανάγιο Αἷμα Του «κρυπτόμενα» **υπό τήν μορφή** τοῦ Άρτου καί τοῦ Οἴνου. Θυμηθῆτε τό Μυστικό Δείπνο: «Καί λαβών **Άρτον** εύχαριστήσας έκλασε καί έδωκεν αυτοῖς λέγων· Τοῦτό έστι τό σῶμά μου τό υπέρ υμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν έμήν ανάμνησιν» (Λουκ. κβ' 19).

• Τό έρώτημα εἶναι: Ποίός θά μαζέψῃ τώρα τίς δεκάδες χιλιάδες όγκώδη βιβλία, πού περιέχουν τέτοια **πλανεμένα** όράματα; Καλός πνευματικός ό συγγραφέας Γέροντας. Άλλά κάθε πνευματικός δέν εἶναι καί συγγραφέας, καί δῆ λειτουργιολόγος.

• Προσοχή! **Μή διορθώνουμε τόν Χριστό!**