

Υβρις τοῦ λαοῦ

Μπορεῖ νά ἔχη καθένας τίς ἀπόψεις του γιά τά δύο **συλλαλητήρια**, πού πραγματοποιήθηκαν στή Θεσσαλονίκη (21 Ἰανουαρίου) καί στήν Ἀθήνα (4 Φεβρουαρίου) γιά τό ὄνομα «**Μακεδονία**». Μπορεῖ νά θεωρηῖ ἄλλους τρόπους ἀποδοτικότερους γιά νά διαφυλαχθῇ ἡ ἱστορική ἀλήθεια γιά τό λεγόμενο «**Μακεδονικό**». Μπορεῖ νά διαφωνῇ ἀκόμα καί μέ τή διοργάνωσι καί τούς διοργανωτές τοῦ συλλαλητηρίου (ἄλλωστε πρόχειρα διοργανώθηκε). Μπορεῖ νά προτιμοῦσε ἄλλους ὀμιλητές καί λιγότερο χρόνο διαρκείας τῶν συλλαλητηρίων.

- Κανείς ὅμως δέν μπορεῖ νά **ὑποτιμᾷ τό λαό**, τόν ἀριθμό καί τόν ἐνθουσιασμό του. Δέν μπορεῖ π.χ. οἱ ἐπίσημοι ἀπό τήν ἀστυνομία ἀριθμοί νά κατεβάζουν τόν συναχθέντα λαό στίς **140.000**, ὅταν ἐχθροί καί φίλοι ἀνεβάζουν τή λαοθάλασσα στή μέν Θεσσαλονίκη σέ **400.000**, στήν δέ Ἀθήνα στίς **800.000**! Τί ἐνωχλοῦσε τούς ἀρμοδίους νά ὁμολογήσουν κατὰ προσέγγισι τόν ὄγκο τῶν συμπατριωτῶν μας, πού μέ ἀγνότητα προθέσεων θέλησαν νά διαλαλήσουν, ὅτι τό ὄνομα «**Μακεδονία**» ἀνήκει μόνο στοὺς Ἕλληνες;

- Δέν μπορεῖ ὁ Πρωθυπουργός τῆς χώρας κ. Τσίπρας ν' ἀποκαλῇ «**ἐτερόκλητο ὄχλο**» τά ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων, πού δέν θέλουν προδοσία τῆς ἱστορίας καί ἐπιμένουν, ὅτι ἡ «**Μακεδονία** εἶναι Ἑλληνική». Εἶπε συγκεκριμένα ὁ Πρωθυπουργός: «*Ορισμένοι, γνωρίζοντας πολὺ καλά τί ἔρχεται, ἔσπευσαν νά ἀλλάξουν πάγιες θέσεις τους, μπάς καί βροῦν κάλυψη στοὺς ἐτερόκλητους ὄχλους τῶν συλλαλητηρίων. Νά πουλήσουν πατριωτισμό γιά νά διαπραγματευτοῦν συγκάλυψη!*»

Σωστά τοῦ ἀπάντησε δημοσιογράφος ἔγκριτης ἐφημερίδας: «*Ἐμεῖς βρεθήκαμε, δημοσιογραφική ἀνάγκη, στό Ἀθηναϊκό συλλαλητήριο. Εἶδαμε ἀνθρώπους πασῶν τῶν γενεῶν, ἡρεμοὺς, χαρούμενοὺς, μέ μιὰ ἀθῶα (ἄς τήν ποῦμε καί “ἀφελῆ” ἀγάπη πρὸς τήν Πατρίδα, ἂν ὑπάρχει ἀφελῆς ἀγάπη πρὸς τήν πατρίδα!) καί μέ γνώση τοῦ θέματος «**Μακεδονία**»... Τραγουδοῦσαν ἐν χορῶ τραγούδια τοῦ Μίκη, σέ μιὰ εἰρηνική συνύπαρξη. Πού ἀνέμιζαν τίς γαλανόλευκες μέ σεβασμό, ὡς ἔμβλημα τῆς ἐθνότητάς τους... Ἐχομε παρακολουθήσει ἀναρίθμητες συγκεντρώσεις. Ἄν σέ κάποια δέν ὑπῆρχαν ὄχλοι, κ. πρωθυπουργέ, ἦταν αὐτή!*»

- Δέν μπορεῖ ἡ **ΕΡΤ**, τήν ὁποία ἀκριβοπληρώνει ὁ ἑλληνικός λαός, νά ἀπουσιάζη προκλητικά ἀπό τή μεγαλειώδη σὺναξι τῆς πλατείας Συντάγματος καί νά μὴ δείχνη ζωντανά τήν πρωτοφανῆ καί καθαρά πατριωτικὴ συγκέντρωσι.

- Δέν μπορεῖ νά βρίζουν τόν κύριο ὀμιλητὴ τοῦ συλλαλητηρίου **Μίκη Θεοδωράκη**. Καί ἄλλοι διαφωνοῦν μέ τήν πολιτικὴ παλιωδία τοῦ Μίκη, ἀλλὰ κανένας δέν ἔχει νά πῆ κάτι ἐναντίον του γιά τήν παλμώδη ὀμιλία του στό συλλαλητήριο. Κάποτε ἦταν ὁ «θεός» τους. Ἄν αὐτός ὁ «θεός» τῆς μουσικῆς ἢ τῆς ἰδεολογίας τους θέλησε νά δείξῃ σεβασμό στήν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος εἶναι κατακριτέο;

- Δέν μπορεῖ σέ στιγμές κρίσιμες γιά τό Ἔθνος, μέ γεγονότα ὅπως τό **Σκοπιανό**, καί μέ ἐπεισόδια ὅπως στά **Ἱμια**, νά μιλάμε γιά «**ἐθνοκάπηλους**». Βεβαίως ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν καί ἐθνοκάπηλοι, ἀλλὰ σέ καιρὸ ἐθνικῆς κρίσεως δέν λέμε τὴ φράσι, πού ἀκούστηκε ἀπὸ ἐπίσημα χεῖλη, σέ εὐσημῆ ἡμέρα καί σέ ἱερό χωρὸ: «*Ἀρκετά αὐτὸς ὁ τόπος ὑπέφερε ἀπὸ ἀνεύθυνους πατριδοκάπηλους, ἐγκλωβισμένους σέ ἐθνικὲς ἐξάρσεις καί ἰδιοτελεῖς μεγαλοϊδεατισμούς*».

- Δέν μπορεῖ νά ἀποκαλῆται «**ὄχλος**» σὺναξις ἑκατομμυρίου λαοῦ, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦσαν πολλοὶ Μητροπολίτες, ἑκατοντάδες ἱερεῖς, μοναχοί, σημαίνοντα πρόσωπα καί ἀγνός λαός. Ἡ ὑποτιμητικὴ φράσις τοῦ Πρωθυπουργοῦ θυμίζει τό χαρακτηρισμὸ τῶν Φαρισαίων: Ποιὸς ἀκολουθεῖ τόν Ἰησοῦ; «*Ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τόν νόμον ἐπικατάραιοί εἰσιν*» (Ἰωάν. ζ' 29).

Ὅταν ὑποστηρίζεται τό κόμμα του κ. πρωθυπουργοῦ, τότε πρόκειται γιά «**χαϊδεμένα**» παιδιὰ, καί ἄς λέγονται ἀκόμα καί «**Ρουβίκονες**». Ὅταν ὑποστηρίζονται τὰ ὅσια καί τὰ ἱερά τῆς φυλῆς, τότε πρόκειται γιά «**ἐπικατάραιο ὄχλο**»!

Κάποτε αὐτὸς ὁ λαός, ὁ ὑποτιμηθεὶς ὡς ὄχλος, πρέπει ἐντονώτερα νά ξυπνήσῃ!